



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 28 mei 2026

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Deze woorden sprak de HEERE tot heel uw gemeente, op de berg, vanuit het midden van het vuur, de wolken en de donkerheid, met luide stem; Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze aan mij. Deuteronomium 5:22 (lees de tien woorden in Deuteronomium 5:6-21)

‘Tien woorden’ noemt de Bijbel het. Wij zijn gewend het ‘de wet’ te noemen en denken daarbij aan een soort wetboek van strafrecht. Maar het zijn eerder woorden die ons ruimte geven om binnen de door God gestelde grenzen het goede leven te vinden. Leven waar Zijn zegen op rust. De eerste vijf woorden zijn gericht op de relatie met God, de tweede helft op de relatie met de naaste. God is elke dag onze prioriteit. Onze relatie met Hem wordt eerst ingevuld. En vanuit onze verzoende relatie met Hem dienen wij in dankbaarheid elkaar.

In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luk.10:25-37) vormt het eigen ik het probleem. Het ik maakt van God een probleem en stelt vragen. ‘Wat wil God van mij? Hoe kan ik dit weten? Welk gebod is er belangrijker dan het andere?’ Vervolgens is de naaste het probleem. ‘Wie is mijn naaste?’ Onwil kent veel excuses. Wie niet naar God luistert en zijn eigen hachje redt ten koste van een ander blijft alleen over. Dan ben je zelf het probleem. Zolang Gods woorden voor ons ‘stenen tafelen’ blijven, blijft ons hart koud als steen. Zodra Gods Geest Zijn woorden tot leven wekt, worden wij dankbaar en barmhartig. Even lijkt het alsof Paulus in 2 Korinthe 3:3 de tafels van steen plaatst tegenover de tafels van het hart. Maar als goede Jood weet hij dat dit geen tegenstelling is. Het Woord zonder de Geest is als een dode letter. De Geest zonder het Woord vervliegt. Woord en Geest werken altijd samen om ons dode hart tot leven te wekken.

Tijdens Shavoet, het Joodse Pinksterfeest (dat recentelijk op 22 en 23 mei viel), wordt gevierd dat God Zijn geboden op de Sinai heeft gegeven. Vele eeuwen later, op ditzelfde feest van de tien woorden, werd de Geest uitgestort. Ooit sprak rabbi Jochanan: ‘De stem van de Eeuwige ging uit en verdeelde Zich in zeventig talen, in zeventig stemmen, opdat alle volken zouden horen. Elk volk hoort een stem in zijn eigen taal.’ De tien woorden - zo gelooft Israël - zijn bewust buiten het beloofde land gegeven, omdat ze ook voor de volken zijn bedoeld. *Bron: Dagboek ‘De Bijbel lezen met het oog op Israël’*

GEBED

Bid u mee voor de Israëlische bevolking, waaronder ook allen die Yeshua kennen. Er is sprake van uitputting en stress door de constante spanning die de meeste Israëli’s nu al langere tijd ervaren. Bid ook voor de Joodse gemeenschap in ons land. Ook zij leven met voortdurende spanning, angst en onzekerheid.



The Bible Society aan de Jaffastraat in Jeruzalem

INFO

‘Wat gebeurt er als een orthodoxe Jood het Nieuwe Testament écht leest?’ Victor Kalisher vertelt gepassioneerd over het werken in de Bijbelshop aan de Jaffastraat in Jeruzalem: <https://messiasbelijdendejoden.nl/nieuwsbrief/wat-gebeurt-er-als-een-orthodoxe-jood-het-nieuwe-testament-echt-leest/>

BOEK AANBEVELING

Recentelijk verschenen: ‘Geloofsdaden; Christenen die Joden hielpen tijdens de Holocaust’ van auteur David van Wijck. Een boek dat ons ook bij onszelf bepaalt. Info: <https://www.israelendebijbel.nl/nl/webshop/159/boeken/1012576/geloofsdaden-christenen-die-joden-hielpen-tijdens-de-holocaust>

FILMPJES

Zeer aan te bevelen om terug te kijken is de Ontmoetingsdag van Stichting Israël en de Bijbel die op 14 mei jl. plaatsvond: https://www.youtube.com/live/A_O2kJ_izew
Hananya Naftali vertelt in dit leuke filmpje over het hoe en het waarom van de sjofar: <https://www.youtube.com/watch?v=LrQ5OTjuVtc>

Hebrew & English Worship ‘Shema Israel (Hear O Israel) & The Greatest Commandment: <https://www.youtube.com/watch?v=BQzRtfO95rA>

JOODSE WITZ

Ben ligt in het ziekenhuis en deelt zijn kamer met twee niet-joden. Op de ochtend na zijn eerste nacht in het ziekenhuis doet Ben zijn tefillin (gebedsriemen) om. De twee niet-joodse mannen kijken verwonderd toe. Waarop de een tegen de ander zegt: “Kijk toch eens hoe slim die joden zijn! Hij neemt zijn eigen bloeddruk op!”

WIST JE DAT

Er vanaf 1 juni weer een tentoonstelling in het Israëlcentrum is? Paulus er je gids is? Hij o.a. uitlegt waarom ‘niet jij de wortel draagt, maar de wortel jou draagt’? De tentoonstelling een belevenis is voor het hele gezin? <https://israeltentoonstelling.nl/>

TOT SLOT

Je bent daar waar je gedachten zijn. Verzeker jezelf ervan dat je gedachten daar zijn waar jij wilt dat ze zijn. Rabbi Nachman van Bratslav

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL heeft als doel christenen aan te moedigen om de Bijbelse wortels van het geloof te leren kennen en daarmee ook Gods hart en houding ten opzichte van Israël te ontdekken.