



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 23 april 2026

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Het volk juichte, toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. Jozua 6:20

In het voorjaar van 1997 voerden twee Italiaanse archeologen een gerichte opgraving uit op de oude plek van Jericho uit de tijd van Jozua, vandaag bekend als Tell es-Sultan. Wat zij ontdekten, sprak de Bijbel niet tegen. Integendeel, het bevestigde de Bijbel juist. De bevindingen van deze twee archeologen sluiten aan bij bijna een eeuw van archeologisch onderzoek, waaruit het duidelijke bewijs blijkt dat Jericho rond 1400 voor Christus met geweld werd vernietigd door brand, precies op het moment waarop volgens de Bijbel Jozua de stad veroverde. De stad vervaagde dus niet door de eeuwen heen, zoals wel wordt beweerd. Zij viel in een moment van oordeel.

Toen de Bijbelse archeoloog Dr. Bryan Wood later dat jaar persoonlijk de Italiaanse opgraving onderzocht, werd de vondst nog opvallender. Aan de voet van de tell (het Hebreeuwse woord voor heuvel) had het team de massieve stenen opmaakmuur blootgelegd met delen van de stadsmuur, bestaande uit de moddersteen, er bovenop. Aan de buitenkant van die muur lag een hoop ingestorte moddersteen. De bakstenen waren niet naar binnen gevallen. Ze waren recht naar beneden gevallen, van de stad Jericho af, en vormden een natuurlijke omhooglopende oprit precies zoals Joshua 6 beschrijft. Volgens de Bijbel vielen de muren plat, en archeologie bevestigt dat.

Nog krachtiger is wat niet viel. De Bijbel vertelt ons dat Rachab's huis in de stadsmuur was gebouwd en dat zij en haar familie gespaard werden vanwege haar geloof. Archeologie laat zien dat een deel van de muur overeind is gebleven terwijl de rest instortte. Dat is geen toeval! Het is het bewijs van Gods genade. Te midden van het oordeel waakte God over en zorgde voor een toevluchtsoord voor hen die Hem vertrouwden.

Jericho is meer dan een oude ruïne. Het is een preek in steen. De muren die vielen, verkondigden Gods macht. Het deel dat overeind bleef, openbaarde Zijn genade. En net zoals Rachab gespaard bleef toen ze vertrouwde op de belofte die haar was gegeven, is diezelfde waarheid nog steeds van kracht. Wanneer wij ons leven aan Christus geven, heeft het oordeel niet het laatste woord; genade wel.

GEBED

Here Jezus, Messias van Israël, spoor Uw Lichaam, de Gemeente, aan om Uw hele Woord te bestuderen in deze 'spannende' dagen (2 Tim. 2:15 en 3:1). Open vele ogen opdat er zicht mag komen op Uw plan met Israël en op Uw hart en houding tegenover Uw volk.



D.V. Hemelvaartsdag 14 mei - Ontmoetingsdag Israël en de Bijbel in Veenendaal

INFO

Stichting 'Israël en de Bijbel' heeft te maken met een prachtig probleem: de voorraad Backpackbijbels is op nadat er 20.000 persoonlijk aan Joodse mensen zijn uitgedeeld. Steun en gebed zijn van welkom: <https://www.israelendebijbel.nl/nl/backpackbijbel>

FILMPJES

Een heldere toegankelijke video over een belangrijk onderwerp 'de vervangingsleer' door De Verkenners: <https://deverkenners.info/videos/de-vervangingsleer/>
Geniet van deze prachtige Worship Song 'Holy Forever' in het Hebreeuws, Engels en Arabisch: <https://www.youtube.com/watch?v=leUHH97CCYE>

JOODSE WITZ

Een rabbi is weduwnaar en wil hertrouwen. Zijn zoon heeft bezwaren en houdt zijn vader voor: "Uw collega in Lublin is ook weduwnaar. Maar hij heeft verklaard dat hij van nu af aan alleen nog met de Torah getrouwd wil zijn." Waarop de rabbi, tevreden, antwoordt: "Nou, zie je wel, wat wil je dan van mij? Hij is toch met de Torah getrouwd! En er staat uitdrukkelijk geschreven: Gij zult niet begeren uws naasten vrouw."

WIST JE DAT

Gabriel en Abigail, werkers van 'Israël en de Bijbel', in Haifa een nieuw koffiehuis met de naam Maagan (=veilige plek) hebben geopend? Er dagelijks gesprekken plaatsvinden met zowel Joden als Arabieren? Het koffiehuis ook open is tijdens de huidige oorlog, en letterlijk een veilige haven is omdat er zich onder het koffiehuis namelijk een grote schuilkelder bevindt? Mensen zodra het luchtalarm afgaat hun koffie meenemen naar de schuilkelder en de gesprekken daar worden voortgezet?

TOT SLOT

De moderne archeologie heeft talloze ontdekkingen gedaan die de historische nauwkeurigheid van de Bijbel bevestigen, van grote gebeurtenissen tot de kleinste details. Shirley Sarinah

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL heeft als doel christenen aan te moedigen om de Bijbelse wortels van het geloof te leren kennen en daarmee ook Gods hart en houding ten opzichte van Israël te ontdekken.