



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 16 april 2026

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Piercings zijn niet nieuw. In de tijd van de Bijbel kwam je in Israël al mannen en vrouwen tegen met een gat in hun oorlel. Hun oor was doorboord, niet als straf en ook niet tegen hun wil in. Integendeel, het was de keus van de persoon zelf! In Deuteronomium 15:12-17 lees je erover: *Als uw broeder, een Hebreeuwse man of Hebreeuwse vrouw, aan u verkocht is, dan zal hij u zes jaar dienen; maar in het zevende jaar moet u hem vrij van u laten weggaan. En als u hem vrij van u laat weggaan, mag u hem niet met lege handen laten gaan. U moet hem overvloedig geven van uw kleinvee, uw dorsvloer en uw perskuip; van dat waarmee de HEERE, uw God, u gezegend heeft, moet u hem geven. En u moet bedenken dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de HEERE, uw God, u verlost heeft; daarom gebied ik u heden deze zaak. Maar het moet zó zijn, als hij tegen u zegt: Ik wil niet bij u weggaan, omdat hij u en uw gezin liefheeft, omdat hij het goed bij u heeft, dat u een priem neemt en die door zijn oor en in de deur steekt; dan zal hij voor altijd uw slaaf zijn. Ook bij uw slaaf moet u zo doen.*

Het betrof hier Israëlieten die zes jaar lang als slaaf hun meester (ook Israëliet) hadden gediend. De wet schreef voor dat ze in het zevende jaar hun vrijheid kregen. Het gebeurde echter dat een slaaf ervoor koos om bij zijn meester te blijven, omdat de meester erg goed voor hem was en hij het nergens beter zou treffen. De slaaf kon dus kiezen voor vrijheid, maar hij kon er ook voor kiezen slaaf te blijven (Ex.21:6). In dat geval gingen slaaf en meester samen naar het huis, waar de meester de slaaf tegen de deurpost zette, een priem nam en deze door het oor sloeg.

Zo werd deze vrijwillige keus van de slaaf voor de meester met een plechtigheid bezegeld. Hij bleef slaaf vanuit een vrijwillige keus voor de meester. Slaaf en meester vertrouwden elkaar volkomen. De slaaf wist dat de meester alles voor hem over had. Hij was voor altijd zijn eigendom.

In Psalm 40:7 zegt David: *U hebt Mijn oren doorboord.* Eigenlijk zegt hij hier: 'Ja Heer, ik ben Uw eigendom, Uw dienstknecht voor eeuwig!' Dit vers heeft ook een profetische betekenis. Het verwijst naar Christus, de Knecht des Heren. Zijn 'oren werden doorboord' doordat Hij Zijn leven vrijwillig overgaf aan de wil van de Vader en Zich als Offerlam gaf tot vergeving van zonden en tot verzoening met God. In Zijn lichaam draagt Hij ook de onuitwisbare merktekens: doorboorde handen en voeten en een doorboorde zijde. Het zijn tekenen van Zijn enorme liefde voor ons.

Als we door geloof aan Hem verbonden zijn, dan worden ook onze oren 'doorboord'. Door de Heilige Geest gaan we God en Zijn Woord liefhebben en blijven we voor eeuwig trouw in de dienst aan Hem verbonden. Wij volgen onze Meester, de verrezen Heer, vrijwillig. We hebben ons leven aan Hem toevertrouwd en zijn in leven en in sterven Zijn eigendom!

GEBED

Bid om rust en veiligheid in Jeruzalem en in Israël (Ps.122:6). Bid voor de veiligheid van de inwoners en bescherming tegen vijanden (Ps.121). Bid om de bekering en verlossing van het Joodse volk (Rm.10:1). Bid voor de Israëlische regering en leiders, om wijsheid bij het nemen van beslissingen (1 Tm.2:1-2). Bid dat God Zijn trouw aan Zijn volk toont en Zijn plannen vervult.



JOODSE FEESTEN & VIERINGEN

Dinsdag 21 april - Jom Hazikaron - Dag van de Herinnering

Woensdag 22 april - Jom Ha'atsmaoet - Onafhankelijkheidsdag

INFO

'Was Jezus drie dagen en drie nachten in het graf?' Een vraag die nogal eens wordt gesteld. Een artikel hierover van Peter Steffens: https://petersteffens.nl/artikel/was-jezus-drie-dagen-en-drie-nachten-in-het-graf/#De_dag_van_de_vorbereiding

FILMPJES

'Am Yisrael Chai - And Always Will Be' - An inspirational Jewish Song of Strength & Unity: <https://www.youtube.com/watch?v=9OKy3UblKb4&t=3s>

'De landbelofte' is een nieuwe video van De Verkenner waarin een actueel conflict vanuit de Bijbel wordt belicht: <https://www.youtube.com/watch?v=JGUPS6vYQWo>

JOODSE WITZ

De rabbi heeft een nieuwe voorzanger aangenomen. "Dat noemt zich voorzanger," klagen de mensen, "die man heeft helemaal geen stem!" Waarop de rabbi antwoordt: "Volgens onze wet moet een voorzanger een grondige kennis bezitten van de rabbijnse wetgeving, hij moet verder een godvruchtig man zijn en een uitstekende reputatie hebben, en ten vierde moet hij mooi zingen. Aan de eerste drie voorwaarden voldoet onze voorzanger uitstekend. Niets is volmaakt op aarde."

WIST JE DAT

Het Israëlcentrum in Nijkerk recentelijk het doelwit van een aanslag was? Dat gebed voor de organisatie 'Christenen voor Israël', voor de veiligheid van al haar medewerkers alsook voor het ongestoord plaatsvinden van al haar activiteiten gewenst is?

TOT SLOT

Gods timing in de Schrift is nooit toevallig. Het is niet alleen zo dat er iets gebeurt, maar het gebeurt volgens een patroon dat vaak al lang van tevoren is vastgesteld.

Shavua tov & Adonai's zegen,

Marco en Hilda Sol



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL heeft als doel christenen aan te moedigen om de Bijbelse wortels van het geloof te leren kennen en daarmee ook Gods hart en houding ten opzichte van Israël te ontdekken.