



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 9 april 2026

[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

*In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Genesis 6:4*

Eeuwenlang hebben exegeten erover gedebatteerd of de uitdrukking 'zonen van God' verwijst naar engelen of naar mensen. Wie waren deze mysterieuze reuzen, die in het Hebreeuws met nefilim zijn aangeduid?

Om de tekst beter te begrijpen, kijken we naar de Hebreeuwse grondtekst. De Hebreeuwse uitdrukking die vertaald wordt als 'Gods zonen' is B'nai HaElohim (בני האלוהים). In de Hebreeuwse Bijbel verwijst deze uitdrukking naar hemelse wezens. Met andere woorden, de tekst beschrijft een groep opstandige spirituele wezens die naar de aarde kwamen en menselijke vrouwen voor zich namen. De kinderen die uit deze verbintenissen werden geboren, worden in het Hebreeuws nefilim genoemd. Hun buitengewone lengte en kracht suggereren al dat de oorsprong van de nefilim niet puur menselijk was. Maar het Hebreeuwse woord zelf onthult iets dat minstens zo belangrijk is.

Het woord nefilim komt waarschijnlijk van de Hebreeuwse stam נפל (n-p-l), wat 'vallen' betekent. Met de meervoudsuitgang -im kan de naam worden begrepen als de 'gevallenen,' of de 'gevallen mensen'. Genesis vertelt ons dat de aarde al snel vol geweld en corruptie was. Maar het Hebreeuwse perspectief stelt ons in staat iets te zien wat dieper gaat. Het probleem was niet alleen menselijke slechtheid: de mensheid zelf liep gevaar gecorrumpeerd te worden. De nefilim verspreidden niet alleen geweld; ze bedierven de menselijke bloedlijn!

En hier beginnen we het diepere doel van de Zondvloed te begrijpen. De Zondvloed was niet alleen Gods oordeel over een zondige wereld. Het was ook een Goddelijke interventie om de mensheid zelf te behouden - om het beloofde 'zaad van de vrouw' en de menselijke bloedlijn te beschermen waardoor Gods verlossingsplan zich zou ontfouwen. Als deze bloedlijn daar zou stoppen, zou de belofte uit Genesis 3:15 niet kunnen worden vervuld. In dit licht is de Zondvloed niet alleen een verhaal van oordeel, maar ook een verhaal van behoud, bescherming en van Gods trouw aan Zijn belofte. We zien ook hier weer hoe één Hebreeuws woord ons een geheel nieuw perspectief geeft op een bekend Bijbels verhaal.

*Bron: Julia Blum - <https://www.toetssteen-boeken.nl/auteurs/prof-julia-blum/>*

## **GEBED**

*Here Jezus, openbaar Uzelf in deze tijd aan Uw volk, en aan vele vooraanstaande rabbijnen, d.m.v. dromen en visioenen, en maak hen tot getuigen voor U (Hd.9:3-5). Here Jezus, laat dit de tijd zijn waarin Joodse gelovigen die in het geheim geloven, U openlijk belijden (Mt. 10:32).*



*Holocaust Herdenkingsdag 2025 - De muren van de Oude Stad in Jeruzalem*

## **JOODSE FEESTEN & VIERINGEN**

**Dinsdag 14 april** - Jom Hasjoa (Holocaust Herdenkingsdag)

### **INFO**

'Sederviering, een droom werd werkelijkheid' - prachtig getuigenis van Lisa Cagan:  
<https://www.israelendebijbel.nl/nl/kennisbank-artikel/2021/03/23/Sederviering-een-droom-werd-werkelijkheid?originNode=1019&originAuthor=1005691>

### **FILMPJE**

Unleavened - Feast of Matzot Worship Song, English-Hebrew Messianic Worship Song: <https://www.youtube.com/watch?v=gkPmBivTJGo>

### **JOODSE WITZ**

Een rabbi reed in een rijtuig van de ene plaats naar de andere terwijl de koetsier over de onrechtvaardigheid van de wereld klaagde: de rabbi kreeg overal eerbewijzen en geschenken, maar hem, de arme koetsier, bewees men nog minder achting dan een hond. De rabbi troostte de koetsier dat men dergelijke eerbewijzen ten koste van jarenlange moeilijke studie moest veroveren. "Jij zou mijn rol geen uur lang kunnen of willen spelen," zei hij. Maar de koetsier was het niet met hem eens en stelde de rabbi voor, dat zij eens van kleren zouden wisselen. Dus reden zij in elkaars kleren het volgende stadje binnen. De koetsier-rabbi werd feestelijk onthaald en omgeven, de rabbi-koetsier zat onopgemerkt in een hoekje. Plotseling kwam een eerbiedwaardige Jood naar de vermeende rabbi toe: "Neem me niet kwalijk dat wij u lastig vallen. Maar wij hebben hier een passage in de Talmoed, waarover wij het niet eens kunnen worden. U zult ze ons zeker kunnen verklaren." De koetsier keek naar de tekst, die hij zelfs niet kon ontcijferen, en zei toen neerbuigend: "Dat vindt u moeilijk? In onze stad is zelfs de meest eenvoudige man opgewassen tegen dergelijke vragen. Ik zal het u bewijzen. Hé, koetsier, kom eens hier en verklaar de heren deze passage."

### **TOT SLOT**

*Wat stevig gekauwd wordt, smaakt tot in de tenen. Joods gezegde*

***Shavua tov & Adonai's zegen,  
Marco en Hilda Sol***



***INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL*** heeft als doel christenen aan te moedigen om de Bijbelse wortels van het geloof te leren kennen en daarmee ook Gods hart en houding ten opzichte van Israël te ontdekken.