



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 5 februari 2026

[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

Sommige christenen vinden het OT een gewelddadig boek vanwege al die oorlogen. Ze kunnen er niets mee. Hoe moet je ertegenaan kijken als het in de Bijbel over geweld en oorlog gaat? Belangrijk zijn de grondregels in de Schriftuitleg: Kijk altijd naar de context en haal geen teksten uit hun verband. En: Vergelijk 'tekst met tekst', vergelijk een tekst met de rest van het Bijbelboek, met het hele OT en met zowel het OT als het NT.

Waar menigeen over struikelt zijn Deut.7:2 en 20:17, vaak samengevat als 'het gebod tot uitroeiing van de Kanaänieten'. *Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen (Deut.7:2).* En: *Alle Hethieten, Amoriëten, Kanaänieten, Perizzieten, Chivvieten en Jebusieten moet u doden, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen (20:17).* Letterlijk staat er: 'volledig in de ban slaan'. Het 'in de ban slaan' kwam niet alleen voor in Israël maar ook bij andere volken. Het betekende dat alles gedood werd en toegewijd werd aan de godheid - in het OT dus aan God. Op grond van deze Bijbelteksten wordt vaak gedacht dat Israël aangezet werd tot 'genocide', tot de uitroeiing van een compleet volk. Toch wordt dat er zeker niet mee bedoeld.

Als wordt gezegd dat het OT vol oorlogen staat, lijkt het erop dat Israël niet anders deed dan vechten. Toch is dat zeker niet het geval. In vergelijking met de omliggende volken neemt oorlog bij Israël juist een minder grote plaats in. Dat merk je als je Deut.20 leest. Daar vind je een wet op de oorlogsvoering. Het volk Israël staat onder leiding van Mozes aan de grens van het beloofde land. Dan krijgen ze nog allerlei aanwijzingen mee voor als ze in dat beloofde land zijn aangekomen. En een van die regels gaat over oorlogsvoering, maar als je het goed leest zie je dat het bijna een 'anti-oorlogswet' is (Lees: Deut.20:1-9).

Als eerste valt op dat de nadruk ligt op God die voor Israël strijdt. Israël heeft eerder een bijrol dan een hoofdrol. Ook valt op dat de priester een rol heeft, terwijl er geen koning wordt genoemd. Heel bijzonder, want in het Oude Nabije Oosten (omgeving waarin Israël leefde), was oorlogsvoering de normale 'taakomschrijving' van de koning. Oorlogen waren aan de orde van de dag. En wat een merkwaardige wet om een leger op te zetten en de strijd aan te gaan: je maakt eerst je leger kleiner in plaats van groter! (Lees: Deut.20:10-20)

Israël moest van God geen volken veroveren om een zo groot mogelijk rijk te creëren. Iets wat normaal was bij omliggende volken. God echter gaf aan Abraham de grenzen van het land aan en daar bleef het bij. Terwijl andere koningen zich bezig hielden met oorlog voeren, was het ideaal voor Israël niet oorlog maar vrede. De Bijbel maakt ook onderscheid tussen volken veraf en volken dichtbij. Aan de volken die niet in het beloofde land woonden, moest Israël eerst vrede aanbieden. Alleen als die werd afgewezen, mocht men aanvallen.

Maar hoe zit het met alle genoemde volken (Deut.20:17) die moesten worden uitgeroeid? Het betreft hier verschillende volken die in het beloofde land woonden: Kanaänieten. Wie waren zij? Herhaaldelijk lees je van hen dat ze een bedreiging vormden voor Israëls bestaan. Lees Deut.7:1-6 met 20:16-18 ernaast. Weer staat er dat God Zelf de volken in Kanaän op de vlucht zal jagen. Vervolgens zal Israël de overwinning behalen op deze volken en moet men hen volledig uit de weg ruimen. Dit was vanwege de verleiding voor Gods volk om mee te doen met hun afgoderij. Dit zou 'einde Israël' betekenen. Hun afgoderij e.a. zondige praktijken waren 'levensgevaarlijk' voor de Israëlieten. Elders lezen we dat de zonde onder de Kanaänieten zo groot was, dat de maat voor God vol was en Hij hen zou oordelen. Israël moest Gods oordeel voltrekken (Lees: Deut.9:4-6).

Israël was niet beter dan de andere volken. Er was geen uitroeiing omdat Israël superieur zou zijn aan hen. Waar het om gaat is het duidelijke verband tussen wat de Kanaänieten overkwam en hun zonden, hun 'slechtheid'. Ze waren gewelddadig, ook onderling. Ze dienden bloeddorstige en gewelddadige afgoden, brachten kinderooffers aan de afgod Moloch en deden aan allerlei vormen van waarzeggerij. Voor God was de maat vol. En Israël moest namens Hem het oordeel over deze volken brengen.

*Inspiratiebron: 'Is dit onze Vader? Waarom ik van de God van het OT houd' door auteur Hetty Lalleman*



Skyline Tel Aviv

### **GEBED**

Goede en betrouwbare uitleg van de Bijbel is van groot belang. Ook als het gaat om het land en het volk Israël. Bid dat vele geestelijke ogen en harten hiervoor opengaan.

### **BOEKAANBEVELING**

Van auteur Hetty Lalleman: 'Is dit onze Vader? Waarom ik van de God van het Oude Testament houd'. Velen van ons geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Toch betekent dat niet dat we alles begrijpen. Want hoe zit het eigenlijk met al dat geweld in het Oude Testament? Herkennen we onze Vader nog wel in God zoals Hij daar beschreven staat? Vanuit haar jarenlange ervaring als docente Oude Testament aan Spurgeons College, Londen, en met raadpleging van de laatste wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp, gaat Hetty Lalleman in op moeilijke vragen op een toegankelijke manier: <https://www.hertog.nl/artikel/9789033800429/Is-dit-onze-Vader-3f/>

### **INFO**

Maak kennis met een pionier binnen de Joods-messiaanse aanbidding, Karen Davis: <https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/go/actueel/messiaanse-muziek/>

### **FILMPJES**

Inkijkje in het leven van Saskia Weishut, de 87-jarige Joodse Nederlandse textielkunstenaar van prachtige kunstwerken: [https://npo.nl/start/afspelen/saskia-weishut\\_1](https://npo.nl/start/afspelen/saskia-weishut_1)  
Geniet van 'In His Time | Be'ito', een Engels Hebreeuwse Messiaanse Worship Song: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6C7Fo8k8srA>

### **JOODSE WITZ**

De Joodse koetsier van de rabbijn smeert de wagenwielen en brabbelt intussen een gebed. Een Pool, die er toevallig naast staat, zegt vol afschuw tegen de rabbijn: "Zelfs onder het bidden smeren jullie wielen!" "Omgekeerd, " verklaart de rabbijn, "zelfs bij het smeren van de wielen bidden wij."

### **TOT SLOT**

*Het is beter om duizend keer een enkele sjekel te geven, dan in één keer duizend sjekel, omdat je elke keer dat je iets geeft, een vriendelijker persoon wordt. Joods gezegde*

**Shavua tov & Adonai's zegen,  
Marco en Hilda Sol**



**INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL** heeft als doel christenen aan te moedigen om de Bijbelse wortels van het geloof te leren kennen en daarmee ook Gods hart en houding ten opzichte van Israël te ontdekken.