



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 22 januari 2026

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

*En Hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. Markus 6:39
En Hij gebod de menigte op de grond te gaan zitten. Markus 8:6*

De Here Jezus is bij beide wonderbare spijzigingen vol ontferming bewogen met de menigte. De menigte is voor Hem als een kudde schapen zonder herder. Het is Zijn verlangen om hun Herder te zijn. En Hij voorziet de mensenmassa van onderwijs, van Levend Brood, maar ook van brood en vis voor hun lichaam. Wat is opvallend dat de Heer bij beide spijzigingen de mensen opdraagt te gaan zitten. En pas wanneer ze zitten, neemt Hij het brood en de vis, dankt de Vader en geeft het aan Zijn discipelen die het vervolgens mogen uitdelen.

De Here Jezus toont Zich hier als de Gastheer. Hij nodigt de mensen, Zijn gasten, uit om te gaan zitten en vervolgens samen met Hem de maaltijd te gebruiken. Gastvrijheid was in Israël (en is dat nog steeds!) een zeer hoog en belangrijk goed. Aan tafel gaan en samen eten staat symbool voor intieme gemeenschap. Als je gasten kreeg, zorgde je voor een rijk gedekte tafel vol met heerlijke gerechten. En er werd uitgebreid tijd genomen om in alle rust te eten en te drinken, alsook voor de vriendschappelijke omgang met elkaar.

Dat de Here Jezus de mensen eerst laat zitten is niet zonder betekenis. Er klinkt iets in door van: 'Kom in de rust, neem de tijd en eet met aandacht van wat Ik je wil geven aan voedsel en aan vriendschap met Mij!' In Openbaring 3:20 spreekt de Here Jezus tegen de gemeente van Laodicea (en tot ons): *Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.*

De Here Jezus wil ook 'maaltijd' met ons houden. Niet als een magnetronmaaltijd die we even naar binnen werken terwijl we intussen de laatste berichten op social media checken. Waar de Heer naar verlangt, is, dat we in de rust komen en gaan zitten aan tafel bij Hem. Hij wil tafelen met ons: horen hoe het met ons gaat, vertrouwelijk met ons omgaan, ons Zijn liefde tonen en onze liefde ontvangen, én ons bovenal voeden met Zijn heerlijk Woord.

Het leven vandaag is vol en druk. Soms gunnen we onszelf nauwelijks de tijd om een goede maaltijd te bereiden en deze samen aan tafel te nuttigen. Vaak gaan we ook zo om met de tijd die we met de Here Jezus doorbrengen. Maria nam de tijd en ging aan de voeten van haar Heer *zitten* om bij Hem te zijn en Zich met Hem te voeden. David zei eens: *Smaakt en ziet, dat de Here goed is (Ps.34:9 NBG)*. Dat we toch die smaak te pakken zullen krijgen! Een belangrijke les van de twee spijzigingen uit de Joods Bijbelse cultuur, van de Here Jezus Zelf!

GEBED

Binnen het Joodse volk is er een groep die bijzonder gebed nodig heeft. Dat zijn de Messias-belijdende Joden. Zij komen uit het Joodse volk en herkennen Jezus als de Messias. Zij volgen daarmee het voetspoor van Petrus en Paulus. Bid voor deze groep gelovigen en voor groei!



Het jaar 2026 begon in Israël met zware regenval en overstromingsgevaar

INFO

Heeft het zin het Evangelie te brengen aan het Joodse volk? Het Joodse volk heeft toch een bedekking? Lees dit leerzame artikel van David van Wijck over dit belangrijke onderwerp: <https://www.israeldebijbel.nl/nl/kennisbank-artikel/2025/10/28/het-joodse-volk-heeft-toch-een-bedekking>

FILMPJES

In deze video van De Verkenner wordt ingegaan op het onderwerp Antisemitisme. Wat is het precies? Is het iets eigentijds of kwam het vroeger ook al voor? Komt het ook onder christenen voor? https://www.youtube.com/watch?v=_2HneolaFb0
Geniet van deze prachtige Hebreeuwse/Engelse Worship: Psalm 91 'Under His Wings': <https://www.youtube.com/watch?v=Ghs8D9xBx7w>

JOODSE WITZ

Chaim Yankel solliciteert naar een baan. Tijdens het sollicitatiegesprek vertelde de interviewer hem: "In deze baan hebben we iemand nodig die verantwoordelijk is." "Ik ben degene die je zoekt," antwoordde Chaim Yankel. "Bij mijn laatste baan zeiden ze, elke keer als er iets mis ging, dat ik verantwoordelijk was."

WIST JE DAT

Israël een paradijs voor vogelliefhebbers is? Er jaarlijks meer dan een miljard vogels over het land vliegen? De reden hiervan is dat Israël zich toevallig op een van de belangrijkste Palearctic-Afrikaanse migratieroutes bevindt?

TOT SLOT

Israël heeft een dor land weer tot bloei gebracht. Het heeft een oude taal - het Hebreeuws van de Bijbel - weer laten spreken. Het heeft het oudste geloof van het Westen weer jong gemaakt. Israël heeft een natie, dolend en in stukken, weer tot leven gebracht. Rabbijn Jonathan Sacks

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL heeft als doel christenen aan te moedigen om de Bijbelse wortels van het geloof te leren kennen en daarmee ook Gods hart en houding ten opzichte van Israël te ontdekken.