



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 4 december 2025
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Het heilige land; zo'n benaming schetst torenhoge verwachtingen. Ik heb het voorrecht gehad om vijfenhalf jaar in Israël te mogen wonen. In die tijd heb ik het land en haar inwoners een beetje leren kennen. En juist daarom zal ik de benaming 'het heilige land' niet zo snel meer gebruiken.

Wie bij Israël denkt aan een land vol 'heilige boontjes', vol wetsgetrouwe, religieuze joden heeft het mis. Ongeveer de helft van de Israëli is seculier - dat komt redelijk overeen met Nederland. In een stad als Jeruzalem vormen religieuzen weliswaar de meerderheid. Maar wie bijvoorbeeld Tel Aviv bezoekt, waant zich in een compleet andere wereld.

Israël een heilig land? Niets lijkt minder waar. Zo kunnen de uitspattingen in Tel Aviv zich meten met de liederlijkheid van Amsterdam. En het aantal moorden als gevolg van bende-geweld is in Israël schrikbarend hoog.

Ook het drugsgebruik is in Israël 'sky high'. Onderzoek uit 2017 toont zelfs aan dat het gemiddelde wietgebruik per hoofd van de bevolking in Israël het hoogste is ter wereld. Ook in het religieuze Jeruzalem ruik je regelmatig de indringende geur van de softdrugs. Een enkele keer spotte ik zelfs een orthodoxe Jood met een joint tussen zijn vingers.

Het is niet mijn bedoeling om met het delen van bovenstaande ondeugden Israël zwart te maken. Het is trouwens niet moeilijk om over welk willekeurig land dan ook een soortgelijke column te schrijven. Wel keer ik me tegen de idee dat we het stukje grond aan de Middellandse Zee vanwege de heilige geschiedenis automatisch beschouwen als een heilig land met heilige inwoners. Daarmee houden we onszelf voor de gek.

Ondertussen verzet ik me ertegen om Israël vanwege alle onheiligheid te zien als een gewoon land. De onheiligheid van het land en zijn inwoners ten spijt blijft het Joodse volk Gods volk en blijft het land Israël het beloofde land.

Het beloofde land; wat is dat een prachtige term! Geldt voor Israël immers niet in het bijzonder dat het zijn bestaan te danken heeft aan Gods trouw aan Zijn beloften? De term houdt ook die hoop levend. Alle onheiligheid ten spijt blijft God betrokken op Israël.

Die blijvende betrokkenheid van God op Israël is veelbelovend. De profeet Zacharia beschrijft dat in de toekomst zelfs voor de kleinste dingen in het beloofde land zal gelden dat ze heilig zullen zijn voor God (Zacharia 14:20-21).

Israël, het heilige land? Heb nog even geduld!

Bron: Column van Albert Groothedde in Family7 Magazine van oktober 2025

GEBED

Bid voor de Messiaanse gemeenten in Israël. Bid voor moed om te getuigen van Yeshua de beloofde Messias, de Messias van Israël en de Zoon van God. Bid voor groei in deze gemeenten: dat Joden Yeshua zullen aannemen. Vaak worden zij als 'verraders' gezien, en niet meer als Jood.



JOODSE WITZ

De oude Moshe Zimmerman had jarenlang ernstige gehoorproblemen. Hij ging naar een gehoorspecialist die hem een set hoortoestellen aanmat waardoor Moshe op wonderbaarlijke wijze weer kon horen. Een maand later ging Moshe voor controle. De gehoorspecialist vertelde hem: “Je gehoorfunctie is bijna 100%. Je familie zal wel erg blij zijn dat je weer kunt horen.” Waarop Moshe antwoordde: “Oh, ik heb het mijn familie nog niet verteld. Ik zit gewoon te zitten en luister naar hun gesprekken. Ik heb mijn testament inmiddels drie keer gewijzigd!”

INFO

“Dwalingen zoals het universalisme steken altijd de kop op wanneer de Kerk haar Joodse wortels vergeet,” aldus Sebastiaan van Wessem, voorganger van Celebration Church. Lees hier het prikkelende en volledige artikel: <https://revive.nl/wanneer-oude-dwalingen-nieuwe-kleren-aantrekken-een-reactie-op-het-universalisme/>

FILMPJES

‘De moderne staat Israël’ - deel 1 van de nieuwe tiendelige serie van De Verkenners over actuele en theologische thema’s die verbonden zijn met Israël & het Joodse volk, voor tieners en volwassenen: <https://www.youtube.com/watch?v=imVUt9r7oCo>
Indrukwekkende Messiaanse Worship Song ‘Bring Me Back - A Cry for Redemption and Peace’ in Engels/Hebreeuws: <https://www.youtube.com/watch?v=fPBy61yrpEI>

WIST JE DAT

Er momenteel nog steeds meer Joden buiten Israël wonen dan in Israël zelf?

TOT SLOT

Wanneer het christendom losraakt van het Joodse fundament glijdt het weg in filosofische systemen, zoals dat van Origenes, of in een feel-good consumentengeloof, zoals het moderne universalisme. Daarom moeten we terug naar het lezen van de Schrift in haar oorspronkelijke context. We moeten het evangelie weer verstaan door de oren van de mensen aan wie het eerst werd gegeven. Sebastiaan van Wessem

**Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël