



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 6 november 2025
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

De komende tijd zal wereldwijd op vele plaatsen Händels Messiah klinken. Dit klassieke muziekstuk behoort tot de meest geliefde koorwerken uit de muziekgeschiedenis. Het is doordrenkt met Bijbelteksten en vertelt het verhaal van de geboorte, het lijden en de opstanding van Christus. Hoe mooi is het dat het oratorium opent met woorden van Jesaja:

Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakke worden. De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken. Jesaja 40:1-5

Het zijn troostvolle woorden van hoop en verwachting die Jesaja spreekt en die de komst van de Messias aankondigen. Maar doen we Jesaja's woorden niet tekort als we voorbijgaan aan de omstandigheden waarin Gods volk zich bevond, toen Jesaja deze woorden uitsprak?

Jesaja was als profeet actief te midden van de ballingen in Babel. Deze ballingschap duurde al vele jaren en van terugkeer was haast geen sprake meer. De 'lier' hing aan de wilgen. Veel Joodse ballingen hadden het hoofd al gebogen en zich neergelegd bij de ontheemding en zich zo goed en zo kwaad als het ging ingericht op een leven in de diaspora. Dan klinkt daar Gods stem: *Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem!*

Twee maal klinkt het: Troost. Belangrijk dus! Hier horen we het ontfermende hart van God kloppen. Zijn volk moet worden vertroost! De ballingschap was het gevolg van ontrouw en ongehoorzaamheid aan God. Maar ondanks dat blijft God trouw aan Zijn verbondsbeloften en zal Hij Zijn volk niet aan zijn lot overlaten. God zal Israël terugbrengen naar het land dat Hij aan Abraham, Izak en Jakob heeft beloofd. Hij zal Zich over Zijn volk ontfermen.

Al decennia lang zien we hoe Joden terugkeren uit de verstrooiing naar Israël. Echter, het volledige herstel van Israël zal zijn als de Messias terugkomt. Dan ook zal de vertroosting van het verdrukte volk van God tot zijn vervulling komen. Tot die tijd mogen wij aan de oproep 'Troost, troost Mijn volk' gehoor geven. Woorden die toen klonken, woorden die nu klinken, en die eens volkomen vervuld zullen worden. Mocht je de komende tijd Händels Messiah beluisteren, mag die schitterende opening 'Comfort ye my people' dan je hart raken en in beweging zetten zodat je tot troost mag worden voor Gods volk in deze tijd. Wees gezegend!

GEBED

Bid om bescherming van Israël, Gods oogappel. Bid om juiste keuzes, nu alles wat Israël doet onder een vergrootglas ligt. Bid voor Gods nabijheid en Zijn bescherming van de Joodse gemeenschap in Nederland en in de rest van de wereld. Bid voor liefde voor Israël in de Kerk.



FILMPJES

Een bijzondere uitvoering van 'Comfort Ye' van de Handel's Messiah vanaf The Tower of David: <https://www.youtube.com/watch?v=VRTjRFV-X-8>

Even eens van 'For Unto Us A Child Is Born' - A Modern Classic of Handel's Messiah, in het Engels en Hebreeuws: https://www.youtube.com/watch?v=ePPPNkK_ISQ

En geniet tenslotte van het slotakkoord Hallelujah van de Handel's Messiah vanaf The Tower of David: <https://www.youtube.com/watch?v=05HoUpxzMI>

INFO

Volledige indeling van Händels Messiah o.a. met alle bijbehorende Bijbelverwijzingen. Een ideale gids als je het werk beter wil begrijpen of wil volgen tijdens een uitvoering: <https://messiahhandel.nl/indeling-messiah>

JOODSE WITZ

Een groepje oudere Joodse mannen komt elke woensdag samen in Boro Park voor een koffie en een praatje. Ze drinken hun koffie en zitten dan urenlang over de wereldsituatie te praten. Meestal is hun discussie erg negatief. Op een dag verrast Moishe zijn vrienden door luid en duidelijk aan te kondigen: "Wat ik met jullie wil delen: ik ben nu een optimist geworden." Iedereen is zeer geschokt en er valt een lange stilte. Maar dan merkt Sam dat er iets niet helemaal klopt en zegt hij tegen Moishe: "Wacht even, als je een optimist bent, waarom kijk je dan zo bezorgd?" Moishe antwoordt: "Denk je dat het makkelijk is om een optimist te zijn?"

WIST JE DAT

De oorspronkelijke Hebreeuwse vertaling van 'Troost, troost Mijn volk' (Jesaja 40:1) 'Nachamu Nachamu Ami' is? Er een Nederlandse organisatie met deze naam bestaat? Haar doel hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk is? Nieuwe vrijwilligers altijd welkom zijn? Voor meer info: <https://nachamu.org/>

TOT SLOT

Het licht in de Kerk wordt bepaald door in welke mate de Kerk haar Joodse wortels én de juiste positie van Israël erkent. Dr. Michael L. Brown

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël