



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 5 december 2024
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. Handelingen 20:7

Tijdens een van zijn zendingsreizen bezoekt Paulus de plaats Troas. Hij geeft daar onderwijs. Een jongeman genaamd Eutychus zit in het venster en wordt tijdens de lange preek van Paulus door de slaap overmand, en valt van de derde verdieping naar beneden. Hij overlijdt, maar Paulus wekt hem tot leven. Dit alles gebeurde *op de eerste dag van de week*. De Herziene Statenvertaling maakt hierbij de volgende kanttekening: 'Hier wordt voor de eerste keer in Handelingen geschreven over een eredienst op de zondag'. De vraag is of dit klopt.

Bij ons begint een dag om 00:00 uur 's nachts en eindigt om 24:00 uur 's nachts. Maar in het Jodendom begint de nieuwe dag na zonsondergang, en duurt tot de volgende dag zons- ondergang. Dit verwijst naar de scheppingsdagen. Na elke dag staat er geschreven: *Toen was het avond geweest en het was morgen geweest (zie Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23 en 31)*.

In het Nieuwe Testament komen we de uitdrukking 'op de eerste dag van de week' vaker tegen. Zoals bij de opstanding van de Here Jezus (o.a. Lukas 24:1). En ook als Paulus spreekt over de inzameling voor medechristenen (1 Korinthe 16:2). Door de eeuwen heen is dit door christenen vertaald als de zondag. Immers, dat is voor ons de eerste dag van de week, ervan uitgaande dat een etmaal duurt van 00:00 uur tot 24:00 uur.

Maar als Lukas in Handelingen 20 schrijft over de eerste dag van de week, dan begint deze direct na zonsondergang wanneer de shabbat is afgelopen. Bij ons is het dan zaterdagavond. Voor de Joden is de eerste dag van de week een gewone werkdag. Het samenzijn waar Paulus sprak in Troas heeft hoogstwaarschijnlijk dan ook plaatsgevonden kort nadat de shabbat afgelopen was, mogelijk zo rond een uur of acht. Begrijpelijk dat de jongeman supermoe was, want Paulus ging met zijn toespraak door tot middernacht (Handelingen. 20:1-11). Want hij wilde de volgende dag - op zondag - uit Troas vertrekken.

Volgens Carla Wittoch (veel studie gedaan naar de joodse context van de Bijbel) is het zeer belangrijk kennis te hebben over de joodse geschiedenis en de joodse wortels van de Bijbel. De Bijbel is geschreven door joodse mensen met een joodse cultuur, joodse gebruiken en aan de hand van uitspraken die joods zijn. Als we de joodse context van de Bijbel niet begrijpen, lezen we dingen vanuit een westerse visie en dan begrijpen we de dingen totaal verkeerd. Daar hebben we als kerk een hele traditie op gebouwd. Tal van zaken, vooral uit het NT, zijn daardoor een eigen leven gaan leiden. Hoe belangrijk is gezond Bijbelonderzoek!

GEBED

Bid voor de christelijke organisaties in ons land die te maken hebben met aanvallen van pro-Palestina demonstranten. Bid ook dat wij als christenen en als kerkelijke gemeenten de Joodse gemeenschap in ons land (en wereldwijd) zullen steunen en voor hen zullen bidden.



Caesarea

AGENDA

Zaterdag 14 december - Kerstconcert in Meerkerk met het Hineni Symfonie Orkest. Voor meer info en kaarten: <https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/>

Zaterdag 14 december - Leuke Israël Winterfair in het Israëlcentrum in Nijkerk. Voor meer informatie: <https://www.christenenvoorisrael.nl/winterfair-2024>

Donderdag 23 januari 2025 - Start opstapcursus Bijbels Hebreeuws in Staphorst. Voor uitgebreide informatie over het totale aanbod: <https://www.jes-creations.nl/nl/>

INFO

Samenvatting 'Kees van Velzen en Oscar Lohuis in Cafe Weltschmerz' met link naar betreffende programma: <https://christelijknieuws.nl/2024/11/18/kees-van-velzen-en-oscar-lohuis-in-cafe-weltschmerz/>

BOEKAANBEVELING

Het boek 'De voetstappen van de Messias' van Arnold G. Fruchtenbaum is herdrukt. Meer info/bestelling: <https://www.zoeklichtwebshop.nl/boeken/bijbelstudie/de-voetstappen-van-de-messias.html>

FILMPJE

U kunt de manifestatie in Amsterdam 'Wij staan naast onze Joden' van 28 november terugkijken via de link: <https://www.youtube.com/watch?v=C3i8jsB3Z2Q>

WIST JE DAT

Op vrijdag 29 november Kringloopwinkel Mazzeltje aan de Prins Bernhardlaan 48 in Veenendaal is geopend? De openingstijden op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur zijn? De winkel onderdeel is van Nachamu Nachamu Ami? Deze stichting morele, materiële en financiële steun biedt aan het Joodse volk wereldwijd?

TOT SLOT

Het zichtbare conflict nu is een schaduw van een geestelijk conflict tussen licht en duisternis. Een geestelijke strijd die vraagt om de inzet van geestelijke middelen door mensen die zien wat er gebeurt en weten wat nodig is: Gebed. Gert Jan Segers

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël