



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 28 november 2024
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Tijdens de Ontmoetingsdag van CGI die op zaterdag 16 november werd gehouden en waar zo'n 300 bezoekers bijeen waren, namen verschillende sprekers de toehoorders mee langs Bijbelse beloften, diepe inzichten in onze tijd en persoonlijke verhalen. Een van hen was Michael Beener, voorganger van de messiaanse gemeente City of Life in Sederot, Israël. Michael vergeleek Israël met Adam, en de Kerk uit de volken met Eva:

Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. Genesis 2:21

Zoals Eva vanuit Adam werd gevormd tijdens een diepe slaap, zo moest Israël in een (geestelijke) slaap verkeren om de gelovigen uit de volken voort te brengen: *Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Romeinen 11:25*

Uiteindelijk zullen zij echter één nieuwe mens worden: *Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. Efeziërs 2:14-16*

Michael en Dina Beener (zie foto boven) geven leiding aan de gemeente City of Life in Sederot, een stad slechts enkele kilometers verwijderd van de Gazastrook. Dina kwam in 1999 uit Letland naar Israël, Michael in 2006 vanuit Oekraïne. De gemeente begon in het jaar 2000 als een kleine studentengroep van wie Dina de leider was. Michael en Dina trouwden in 2009 en hebben twee kinderen van zeven en zes jaar oud. De gemeente City of Life is door de jaren heen behoorlijk veranderd. Het Russisch is vervangen door Hebreeuws als voertaal. Veel studenten zijn inmiddels ouders geworden. Er zijn nu veertig leden plus een grote groep kinderen.

Meer info: <https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/artikelen/9551/michael-beener.html> Evenals: <https://www.cityoflifeisrael.com/>

GEBED

Blijf bidden voor Israël, voor het Joodse volk wereldwijd, voor de inwoners van Gaza en Libanon. God heeft hen allen zeer lief en Hij biedt hen redding door Zijn Zoon! Bid voor de messiaanse gemeente City of Life in Sederot en voor Michael en Dina Beener.



INFO

'Martin Luther, Israël, en het Joodse volk' - een leerzaam artikel (Engelstalig) van de messiaanse organisatie One for Israel: <https://www.oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/martin-luther-israel-jewish-people/>

AGENDA

Zaterdag 14 december - Adventsbijeenkomst van CVI in Nijkerk. Meer info en opgave: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/adventsbijeenkomst-in-nijkerk-2024>

Dinsdag 17 december - Benjamin Philip te gast in het Israëlcentrum in Nijkerk. Voor meer info: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/meet-and-greet-met-benjamin-philip-uit-jeruzalem>

BOEKAANBEVELING

Recentelijk in het Nederlands verschenen: NT-Studiebijbel die een unieke inkijk biedt in de Joodse achtergrond van Jezus, Paulus en het Nieuwe Testament als geheel. Meer informatie: <https://shop.bijbelgenootschap.nl/cadeaus-voor-de-feestdagen/nieuwe-testament-met-joodse-toelichtingen/>

FILMPJE

Elias: 'Vrede tussen Joden en Arabieren is alleen mogelijk door de Messias.' Bekijk hier zijn indrukwekkende getuigenis: <https://www.youtube.com/watch?v=fCQoI4Lq6XY>

JOODSE WITZ

Een bezoeker aan Israël woonde een concert bij in het Moscovitz Auditorium. Hij was behoorlijk onder de indruk van de architectuur en de akoestiek van het imposante gebouw. Hij vroeg aan de gids: "Is dit prachtige auditorium vernoemd naar Chaim Moscovitz, de beroemde Talmoedgeleerde?" "Nee", antwoordde de gids. "Het is vernoemd naar Sam Moscovitz, de schrijver." "Nooit van hem gehoord. Wat heeft hij geschreven?" "Een cheque," antwoordde de gids.

TOT SLOT

Wie de Hebreeuwse geschriften slechts in een vertaling leest, is als iemand die zijn moeder kust door een zakdoek heen.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël