



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 21 november 2024
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Psalm 46:2-3

Voorganger Claude Ezagouri van de messiaanse gemeente Morning Star in Tiberias zegt het ronduit: in zijn land hangt een geest van verdriet, stress en rouw. Israël is al ruim een jaar in oorlog, de langstduurende oorlog uit de geschiedenis van de moderne staat. Er is veel angst en moedeloosheid, maar gelukkig zijn er ook verhalen over hoop en over Gods beschermende hand over het land en het volk.

Zo is voorganger Israel Iluz van de messiaanse gemeente in Kiryat Shoma aan de grens met Libanon dankbaar. Hij ziet een parallel tussen de strijd met Hezbollah en de geschiedenis van David en Goliath. "Deze Goliath (Hezbollah) heeft samen met z'n sponsor Iran, de staat Israël een jaar lang uitgedaagd en beschimpt. Maar de Heer heeft een wonder verricht, niemand in Israël is omgekomen toen Iran in april 360 projectielen en in oktober 181 raketten op ons afvuurde. Er is slechts één dode gevallen, een Palestijn in de Westbank. De Heer gaat door met Zijn machtige werk en Hij toont Zijn kracht. We zijn verbaasd."

Voorganger Yossi Ovadia van de messiaanse gemeente HaDerech (De Weg) in Karmiël vertelt dat een raket op een open vlakte in zijn straat terecht kwam. Een andere raket uit Libanon kwam neer op een open gebied in de stad. "Prijs God voor Zijn bescherming in deze oorlog," zegt Ovadia. De stad ligt op 16 kilometer van de Libanese grens.

De oorlog werkt ook verbroederend. Op 8 oktober kwamen de vier messiaanse gemeenten van Karmiël met enkele Arabische gemeenten uit de regio bijeen voor gebed. Ze herdachten met elkaar de slachtoffers van de aanslagen van 7 oktober, ze baden voor bescherming van soldaten en burgers, voor de leiders van het land en voor de vrijlating van de gijzelaars.

En zo gaan hoop en vertrouwen samen met moedeloosheid en verdriet. Het één sluit het ander niet uit. Want verdriet en moedeloosheid is er ook. Dat is het eerlijke verhaal uit Israël in deze dagen. Moedeloosheid vanwege de ingewikkelde situatie waarin het land zich al sinds 7 oktober 2023 bevindt. Denk daarbij aan de tienduizenden mensen die al meer dan een jaar niet naar hun huizen kunnen. Aan de voortdurende raketaanvallen van Hamas, Hezbollah en zelfs tweemaal uit Iran. Aan het verschrikkelijke lot van de gijzelaars die nog altijd worden vastgehouden of inmiddels vermoord zijn in Gaza. En aan de uitzichtloze verwoestende strijd die Israël voert tegen terreurgroepen in Gaza en Libanon.

Jesaja 40 zegt: *Troost, troost Mijn volk.* Het meeleven met Israël wordt door iedereen in het land zeer op prijs gesteld. Men is dankbaar voor de morele en financiële steun vanuit Nederland .

Bron: Israël Gemeentenieuws november 2024, uitgave Comité Gemeentehulp Israël

GEBED

Bid voor een grote uitstorting van Gods Geest op Israël. Voor de messiaanse gemeenten: dat ze zout en licht zijn, dat God hen zegent met ontmoetingen én de juiste woorden om te spreken. Voor Israëls buurlanden: voor een krachtig werk van Gods Geest (bron: messiaanse gem. Haifa).



Appels plukken in Israël tijdens een Handen-uit-de-mouwenreis van CVI

AGENDA

Handen-uit-de-mouwenreizen - Christenen voor Israël organiseert de komende tijd meerdere reizen naar Israël. Hulp is nog altijd hard nodig en hoe mooi is het om juist in deze voor Israël zo moeilijke tijd de liefde voor het Joodse volk om te zetten in concrete daden. Voor meer informatie: <https://www.christenenvoorisrael.nl/reizen>

Voor meer activiteiten in diverse regio's - <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/>

AANBEVELING

CGI geeft 6x per jaar het (gratis) magazine Israël Gemeentenuws uit met boeiende artikelen over onze broeders en zusters in Israël. Hun verhalen versterken ons geloof en geven informatie om in gebed en eventueel ook financieel actief bij hen betrokken te zijn: <https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/go/raak-betrokken/magazine/>

INFO

Vriendengroep Urk springt tijdens de rellen in Amsterdam in auto om Joodse supporters te helpen: <https://revive.nl/vriendengroep-urk-springt-tijdens-rellen-in-auto-om-joodse-supporters-te-helpen-als-je-broeder-pijn-lijdt-dan-kun-je-niet-toekijken/>

FILMPJES

De Nederlandse vrijwilligersorganisatie Lema'ancha die actief is in Israël stelt zich voor en doet een belangrijke oproep: <https://www.youtube.com/watch?v=RVWYhPHsGTK>

WIST JE DAT

De achterban van Christenen voor Israël groeit omdat er steeds meer christenen beseffen dat er 'iets' speelt? Met Israël zo vaak in het nieuws, je haast niet anders kunt dan de koppeling maken met de Bijbel? We daar Israël leren kennen? Nu Israël in nood is, christenen opstaan en de Schrift (her)ontdekken?

TOT SLOT

JHWH is met Zijn plan bezig. Wij zien met onze beperkte blik vaak alleen details, maar JHWH ziet het geheel. Hij laat niet varen wat Zijn hand begonnen is, zoals ook aan het begin van een kerkdienst vaak wordt gezegd in het 'Votum en Groet'. Jaap Bönker, directeur CGI (Comité Gemeentehulp Israël)

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël