



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 4 juli 2024
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Openbaring 5:5

De Bijbel sluit af met het boek Openbaring dat de laatste dingen toont evenals het begin van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het geeft zicht op het heden en op de toekomst. En Jezus Christus Zelf maakt Johannes er deelgenoot van. Hij krijgt de opdracht alles op te schrijven.

Openbaring 5 leert dat het moment voor de Schepper zal komen om de aarde te claimen, terug te brengen in handen van de rechtmatige Eigenaar (Hand. 3:21). We lezen over een verzegelde boekrol. Even lijkt het alsof niemand waardig bevonden is om deze te openen. Dit maakt Johannes diep bedroefd. Is er dan niemand die voldoende macht heeft om 'Gods geheime agenda' aan het licht te brengen en te volvoeren? Blijkbaar was Johannes zich ervan bewust hoe belangrijk dit was. Wellicht heeft hij gevoeld of geweten dat dit alles te maken had met 'de verlossing van de aarde' en met 'de vestiging van het Koninkrijk van de hemelen op aarde'. Hij wist ook dat dit al door de profeten was beloofd.

Maar dan wordt Johannes getroost (Openb. 5:5). Er is een overwinning behaald - op het kruis - en de Overwinnaar is daardoor waardig om de boekrol te openen en de zegels ervan te verbreken. Deze Overwinnaar is de Leeuw uit de stam van Juda en de Wortel van David. Iemand met een door en door *Joodse* identiteit!

Dit moment in de hemel is zo bepalend en ontzaglijk belangrijk! Want deze boekrol bevat in ruimere zin Gods doeleinden voor de geschiedenis. Om tot volledige onthulling én vervulling van de inhoud te komen, is het nodig dat de zegels verbroken worden en de rol geopend wordt. En er is Eén die bij machte is en die waardig is! Het is de verheerlijkte Heer, de Zoon van God Die de boekrol zal nemen, de Leeuw uit de stam van Juda, de Wortel van David.

Treffend is dat toen Jakob zijn zonen zegende, hij tot Juda al de profetische woorden sprak: *Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? Gen. 49:9*

Niet voor niets is de leeuw van Juda (אריה יהודה, Ar-jê Jehuda) één van de nationale symbolen van het Joodse volk. Je vindt de leeuw afgebeeld op gebruiksvoorwerpen en op rituele voorwerpen, maar ook in het wapen van Jeruzalem. Immers, de leeuw van Juda staat voor de Messiaanse verwachting! Het is ook niet zomaar dat de leeuw de koning van de dieren wordt genoemd. En denk ook aan de Kronieken van Narnia van C.S. Lewis waarin de leeuw Aslan voorkomt die een messiaanse figuur voorstelt. *Maranatha, kom Leeuw van Juda!*

GEBED

Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen (Ps. 43:3). Bid met de woorden van deze psalm. Dank God dat Hij ons leidt in Zijn licht en met Zijn waarheid. Mag dit ook bewaarheid worden in het leven van vele Joden!

AGENDA

Vanaf woensdag 18 september - Beginnerscursus Bijbels Hebreeuws in Veenendaal.

Voor meer informatie: <https://www.jes-creations.nl/nl/bijbels-hebreeuws-leren-cursussen/bijbels-hebreeuws-pastoraal> (zie ook extra bijlage)

Voor meer activiteiten in diverse regio's - <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/>

INFO

Een Joodse familie Karnofsky, die vanuit Litouwen naar de VS emigreerde, kreeg medelijden met een 7-jarige jongen en bracht hem naar hun huis. Daar verbleef hij en bracht de nacht door in dit Joodse familiehuis, waar hij voor het eerst in zijn leven met vriendelijkheid en tederheid werd behandeld. Toen hij naar bed ging, zong mevrouw Karnofsky Russische slaapliedjes voor hem, die hij met haar zong. Later leerde hij verschillende Russische en Joodse liedjes zingen en spelen. Na verloop van tijd werd deze jongen de geadopteerde zoon van dit gezin. De heer Karnofsky gaf hem geld om zijn eerste muziekinstrument te kopen, zoals gebruikelijk was in Joodse gezinnen. Later, toen hij beroepsmuzikant en componist werd, gebruikte hij deze Joodse melodieën in composities als St. James Infirmary en Go Down Moses. De kleine jongen groeide op en schreef een boek over dit Joodse gezin, dat hem in 1907 adopteerde. Hij sprak trots vloeiend Jiddisch. Ter nagedachtenis aan deze familie en tot het einde van zijn leven droeg hij de Davidster en zei dat hij in deze familie leerde 'een echt leven en in vastberadenheid te leiden'. De naam van deze kleine jongen was Louis Armstrong. Hij heette Louis 'Satchmo' Armstrong. Louis Armstrong sprak trots vloeiend Jiddisch en 'Satchmo' is Jiddisch voor 'grote wangen, een bijnaam die volgens sommigen aan hem werd gegeven door mevrouw Karnofsky!



FILMPJE

In de brief van 6 juni deelden we een lied van Yoni en Nina. Dit echtpaar maakt muziek onder de naam Yonina. Melaketet Kochavim (Gathering Stars) is een nieuw nummer dat het verhaal van Yoni en Nina vertelt vanaf de ochtend van 7 oktober toen alles plotseling veranderde: <https://www.youtube.com/watch?v=vmRhEAotad8> (de Engelse vertaling van het lied is met een muisklik voorhanden)

TOT SLOT

Voordat Hij Zich als de leeuw in kracht zal openbaren, vernederde Hij Zichzelf en gaf Hij Zijn leven als een lam tot verlossing van Zijn volk en de wereld. Aan Hem alle eer!

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël