



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 11 april 2024
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Shalom! Al sinds duizenden jaren begroet men in Israël elkaar met deze groet. Het is één van de bekendste Hebreeuwse woordjes uit de Bijbel. Als David naar het front gaat om zijn broers op te zoeken die in het leger van Saul dienen, vraagt hij hun of alles goed met hen gaat. Letterlijk vraagt hij dan naar hun 'shalom' (1 Sam. 17:22). Ook elders in het Oude Testament zien we begroetingen met shalom (waaronder Richt. 6:23 en 1 Sam. 16:5). En denk hierbij ook eens aan de manier waarop Paulus de gemeenten aanspreekt: 'Genade zij u en vrede!'

In Israël kun je overal shalom-souvenirs kopen. De meeste mensen kennen de betekenis van shalom: vrede. Met het woord vrede bedoelen wij vandaag de dag vaak het ontbreken van conflicten. Er zit echter meer achter dit woordje dan alleen die betekenis.

Shalom (שלום) bestaat uit de letters sjin-lamed-mem. Deze stam kom je ook in andere woorden tegen en betekent: compleet zijn, volledig of vervulling. Zo is het Hebreeuwse woord voor betalen: 'le-sjalem'. Betalen is het weer compleet maken van de kostprijs. Het herstelt de schade die het nemen van het product met zich mee brengt. Betalen is dus 'shalom maken'. Men maakt ook shalom als er iets voltooid wordt, zoals de tempel in de tijd van Salomo (1 Kon. 7:51) en de muren van Jeruzalem in de tijd van Nehemia (Neh. 6:15).

Shalom betekent dus vrede maar in een brede zin van het woord. Vrede is dat er niets te betalen is, dat alles vervuld en compleet is. Er is geen bloed te vergieten en er is geen schuld te betalen, omdat het 'heel' is. Er is rust. Het is *shalom*! Toen de mens ervoor koos om tegen de Here God te zondigen, ontstond er een schuld die niet te vereffenen was. Het leven met God in het paradijs was in stukken, de gevolgen waren én zijn groot: mensen denken aan zichzelf, er is oorlog, pijn en verdriet, enz. De mens had *shalom* stuk gemaakt en kon deze niet meer heel maken, omdat men zelf niet meer heel, niet meer '*shalom*' was, maar zondig en gebroken. De zonde werd nog concreter toen God via Mozes de wet schonk aan Zijn volk. Mozes wist toen al dat men deze wet niet kon vervullen en dat er pas *shalom* zou kunnen zijn als er na hem een andere Profeet zou komen (Deut. 18:15). De zonde vraagt om een vergoeding.

En die vergoeding is gekomen! Jesaja noemt de beloofde Messias 'Shalom-vorst' (Jes. 9:5) en Micha kijkt uit naar een Heerser en profeteert over Hem: 'Hij zal Shalom zijn!' (Micha 5:4) Lukas vertelt over de geboorte van de Here Jezus en dat de engelen zongen 'Shalom op aarde!' (Luk. 2:14). De Here Jezus is de beloofde Messias. Hij betaalde onze schuld en maakte *shalom* (Joh. 16:33). Daarom wordt het Evangelie ook wel het 'Evangelie van de Shalom' genoemd (Ef. 6:15) en God de 'God van Shalom' (o.a. 1 Kor. 14:33 en Rom. 16:20). Van Paulus zijn de bekende woorden: 'Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben shalom bij God door onze Here Jezus Christus' (Rom. 5:1). Alleen in Yeshua Jezus hebben wij echte *shalom*. Dat is wat wij alle lezers van onze nieuwsbrieven én het Joodse volk van harte toewensen!

GEBED

Bid dat in deze tijd veel Israëli's én Palestijnen ware Vrede mogen vinden die in Jezus Christus is! En bid dat ook onder Hamas- en Hezbollah strijders de geestelijke ogen open mogen gaan.



Op Urk is de liefde voor Israël groot

AGENDA

Donderdag 9 mei - Ontmoetingsdag Israël en de Bijbel in Veenendaal over: 'Ver weg van Israël'. Info en opgave: <https://www.israelendebijbel.nl/nl/ontmoetingsdag>

Zaterdag 20 april - Israëlconcert op Urk met het Hineni Symfonie Orkest en het Urker Mannenkoor: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israelconcert-op-urk-met-het-hineni-symfonie-orkest-en-urker-mannenkoor-hallelujah>

INFO

'De rijkdom van het Hebreeuws', leuk artikeltje op de site van de stichting Jad Ezra over de Hebreeuwse taal: <https://jadezra.nl/blog/2020/07/15/hebreeuws/>

FILMPJES

Shema, A Prayer For Israel: <https://www.youtube.com/watch?v=81HSXFtYMRs>

Boeiend filmpje De Verkenners: <https://www.youtube.com/watch?v=FsJsVgsvWV4>

'Waarom staat een horloge altijd op 10 over 10?' Eén van de verhalen van Rabbijn van Dijk - <https://www.youtube.com/watch?v=76hTFXJAHHg>

JOODSE WITZ

Moos komt bij de dokter. De dokter vraagt aan Moos wat er aan mankeert. Zegt Moos: "Dokter, ik vergeet de laatste tijd alles." Antwoordt de dokter: "Laten we dan eerst maar even afrekenen!"

WIST JE DAT

Israël van alle landen in de wereld de meeste media-aandacht per hoofd van de bevolking krijgt? Dit al het geval was voor de Gaza-oorlog begon op 7 oktober 2024? Israël maar 0,17% van de landoppervlakte van het hele Midden-Oosten beslaat?

TOT SLOT

Het Joodse volk is het kleinste van alle natiën, maar heeft een Vriend in de hoogste hemelen.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël