



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 29 februari 2024
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Deze week het tweede deel van een bewerkt artikel van Jan van Barneveld (1936-2022). Zijn leven werd gekenmerkt door liefde voor het Profetisch Woord en voor Gods volk Israël. In deze twee nieuwsbrieven staan we stil bij de vraag wat onze band is met het Joodse volk en waarom we het Joodse volk dankbaar zouden zijn. Volgens Paulus zijn er veel redenen om het Joodse volk dankbaar te zijn. Lees voor het verband Paulus' woorden uit Romeinen 11.

In Romeinen 11:25 spreekt Paulus over het geestelijke geheim van de *'verharding voor een deel over Israël'*. Dit brengt ons tot diepe dankbaarheid aan Israël. Waarom zijn sommigen in Israël vijanden van het Evangelie? 'Vanwege u' zegt Paulus. Allereerst door de zware schuld die op de christenheid rust vanwege onze slechte houding tegenover het Joodse volk. Maar ook 'terwille van ons'. Immers *'door hun val is de zaligheid (het heil) tot de heidenen gekomen'* (Rom. 11:11). En *'hun verwerping betekent verzoening van de wereld'* (Rom. 11:15). Zij zijn blind wat betreft het heil in Yeshua Messias opdat wij mogen zien. Zij moeten wachten omdat er nog vele heidenen tot geloof moeten komen (Matth. 24:14). Het lijden van het Joodse volk is vooral een deelhebben aan het Messiaanse lijden.

Dus Israël moet, vanwege de redding van ons - gelovigen-uit-de-volken - wachten op de openbaring van het Heil, van Yeshua. Wachten op de vervulling van wat Paulus zegt: *'Zo zal heel Israël zalig worden'* (Rom. 11:26). Een diepe reden voor ons om Israël dankbaar te zijn. Let ook op het 'heel Israël'. Niet maar een paar Messiaanse of orthodoxe Joden: God zal *'Zich over allen ontfermen'* (Rom. 11:32).

Dankbaarheid is op zijn plaats. Het zou niet meer dan normaal moeten zijn om dankbaarheid te betonen jegens het Joodse volk. Denk nogmaals aan de collectes voor Jeruzalem die Paulus zo dringend aanbeveelt. Hij beargumenteert dit scherp. Heeft dit ons wellicht ook iets te zeggen? Allereerst omdat wij deel hebben gekregen aan hun geestelijke weldaden, moeten wij ook delen op het stoffelijke of materiële vlak (Rom. 15:27). En vervolgens omdat wij door Israëls ongehoorzaamheid ontferming hebben verkregen, zodat wij hen onze ontferming kunnen bewijzen (Rom. 11:30-31).

Een belangrijke opdracht is gebed voor Israël. Op veel plaatsen en op veel manieren roept Gods Woord ons op voor Israël te bidden. En mogen wij door het tonen van een stuk oprechte liefde en warme solidariteit Israël troosten en bemoedigen. Immers, God zegt *'Troost. Troost mijn volk'* (Jes. 40:1). Overigens staan deze woorden in de gebiedende wijs!

GEBED

Bid dat in het hart van gelovigen en in de kerken in ons land Israël de plek gaat krijgen die het toekomst. Zowel in praktische ondersteuning, als in Bijbelonderwijs en prediking, en in de gebeden. Bid dat dankbaarheid aan Israël en aan de God van Israël (inclusief Zijn plannen met Zijn eigen uitverkoren volk) in ons leven gaan groeien.



WIST JE DAT

Eén op de vijftig mensen in Israël als achternaam Cohen heeft? Onder moslims de meest voorkomende achternaam Agbaria is, onder christenen Khoury en onder de Druzen Halabi?

AGENDA

Dinsdag 5 maart - Speciale avond over Israël en het Jodendom met Lea Farkash in Nijkerk. Meer informatie: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/speciale-avond-over-israel-en-het-jodendom-met-lea-farkash>

Vrijdag 26 april - Pesachviering met maaltijd bij de NEM met uitleg Joodse traditie: <https://www.neareastministry.nl/activiteiten/agenda/nem-pesachviering-voor-jong-en-oud/>

INFO

Duizenden Joodse kinderen bidden dagelijks voor Israël! Inclusief bijzonder filmpje: <https://isreality.nl/israel/wauw-duizenden-joodse-kinderen-bidden-dagelijks-voor-israel/>

FILMPJES

Why Do Jewish Men Wear a Kippah? Waarom dragen Joodse mannen een Keppel? <https://www.youtube.com/watch?v=vA9ZnoZZ7Dw>

Hebreeuwse Worship Psalm 148 - <https://www.youtube.com/watch?v=CcPYLiBjbiw>

JOODSE WITZ

Een Joodse moeder schept op tegen een andere moeder over haar zoon. "Ach mijn Irit, het gaat zo goed met hem. Als kind van twee sprak hij al vier talen, op zijn vierde speelde hij Mozart op de piano, las Grieks en Latijn, op zijn twintigste promoveerde hij in de biochemie, hij is nu professor aan de Harvard University in New York, heeft een flat in Manhattan, zo groot als een voetbalveld, en vijf keer per week gaat hij naar een psychiater, die nog gestudeerd heeft bij een leerling van Freud en weet je waar hij het over heeft, de schat?? Over mij!"

TOT SLOT

Steun aan Israël heeft, meer dan met politieke overtuiging, te maken met eerbied voor de God van Israël.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël