



Professor James Tour
Chemistry and Nano-Engineering, Rice University

Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 1 februari 2024

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

De Joodse topwetenschapper chemie James Tour (64) wordt beschreven als een geniale uitvinder die vele bedrijven heeft opgericht en op elke grote universiteit in de VS heeft gesproken. Hij groeide op net buiten New York City. Het Jodendom boeide hem niet bijzonder.

Op de universiteit ontmoette hij enkele 'wedergeboren christenen'. Hij vond het een vreemde term en vroeg zich af wat het betekende. Een medestudent maakte een tekening van een man op de rand van een klif met God aan de andere kant van de grote kloof. Hij deed dit in een poging uit te leggen hoe Jezus' dood de kloof overbrugt die door onze zonde is ontstaan. 'Jezus draagt ons over die kloof heen, als we ons vertrouwen stellen op Hem en op Zijn offer voor ons, dat Hij bracht aan het kruis,' werd hem uitgelegd.

Maar James protesteerde: 'Ik ben geen zondaar, ik heb nooit iemand vermoord of een bank beroofd en in het moderne Judaïsme wordt nooit echt over zonde gesproken.' Zijn vriend liet hem een vers uit het NT lezen: 'Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God' (Rom. 3:23). Dat was voor hem als een knock-out klap. Zijn vriend wees op Jezus' leer over overspel: 'U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft' (Matth. 5:27-28).

'Het was alsof ik op mijn borst werd geslagen,' vertelt James. 'Ik was verslaafd geraakt aan porno en dacht dat niemand het wist. Nu sprak iemand Die 2000 jaar geleden leefde mij erop aan. Ik voelde me meteen overtuigd en wist dat ik een zondaar was.' Hij zag ook hoe de offerdood van Christus zo'n 700 jaar voordat het gebeurde precies was voorspeld door Jesaja. Want hij las in Jesaja 53 hoe de Messias onze zonden op Zich zou nemen - 'de volmaakte God komt en geeft Zichzelf voor ons' - eraan toevoegend: 'Wij Joden weten als geen ander dat er zonder bloedvergieten geen vergeving is van zonden.'

'Ik begon te beseffen hoe Joods het NT is. Het gaat overal over Joodse mensen. Toen, op 7 november 1977, zat ik helemaal alleen in mijn kamer. Ik besepte dat Yeshua Degene was Die aan het kruis stierf. Ik zei: "Heere, ik ben een zondaar. Vergeef me alsjeblieft". Opeens kwam Jezus Christus mijn kamer binnen. Hij was in mijn kamer! Ik begon te huilen, Zijn aanwezigheid was zo heerlijk en een geweldig gevoel van vergeving kwam over me.'

Zijn neven waren geschokt door zijn besluit en zijn moeder was ook niet blij. Ze nam het de religieuze leiders niet kwalijk dat ze Jezus hadden vermoord. Hij kreeg volgens haar wat Hij verdiende omdat Hij hen 'witgepleisterde graven' had genoemd. Vervolgens las ze de hele Tenach (OT) en zei tegen haar zoon: 'God waarschuwde ons keer op keer.' Later begon ze, aangespoord door de 15-jarige dochter van James, in de Bijbel te lezen en op een dag - ze was toen 72 jaar - belde ze haar zoon en zei: 'Jimmy, het raakt me: de manier waarop Hij Zijn leven gaf. Ik geloof nu dat Jezus Gods Zoon is.'

James Tour mag dan een van 's wereld topwetenschappers zijn in zijn vakgebied, zelf zegt hij: 'Wat voor mij het meest betekent, is dat ik een Jood ben die gelooft dat Jezus de Messias is.'

GEBED

Bid voor geestelijk onderscheidingsvermogen onder christenen. Bid ook voor een hernieuwd en diep verlangen naar het Oude Testament (Tenach) zodat men gaat zien dat veel van wat God in deze tijd doet een vervulling is van profetieën in de Tenach. Bid dat wordt ingezien dat het Woord van God bij Genesis begint en niet bij Mattheüs en dat de Tenach nog steeds zeer levend en actief is.



Voor meer info over jes creations: <https://www.jes-creations.nl/nl/>

AGENDA

Van 5 februari t/m 26 april - Expositie van Otto de Bruijne in Israëlcentrum in Nijkerk:
<https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/expositie-leren-bidden-en-dienen-met-israel>

Vanaf zondag 14 april - Opstapcursus Bijbels Hebreeuws in 5 lessen. Locatie is Nijkerk:
<https://www.jes-creations.nl/nl/bijbels-hebreeuws-leren-cursussen/bijbels-hebreeuws-pastoraal>

INFO

Profetieën: verwarrend of juist verhelderend? IB Podcast over God, Israël en de Bijbel:
<https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n796/news/view/43631/12827/profetieen-verwarrend-of-juist-verhelderend.html> -

FILMPJES

‘Drie zoons van Aly vechten tegen Hamas’, filmpje met interview van verslaggever Albert Groothedde van het RD: https://www.youtube.com/watch?v=x_-QhJ-bzCM
Een bijzonder verhaal uit Israël: https://www.youtube.com/watch?v=G_INF4kLnd4

CHASSIDISCHE WIJSHEID

Een jonge man gaf de Riziner (bekende Chassidim-leider) een verzoekbriefje, waarop stond of God hem mocht bijstaan, opdat het hem zou gelukken de boze driften te breken. De rabbi keek hem lachend aan: ‘Driften wil je breken? Rug en lendenen zul je breken en een drift zul je niet breken. Maar bid en leer en werk in alle ernst, dan zal het boze in je van zelf verdwijnen’.

WIST JE DAT

Dat professor Ester Paran van het Soroka Medisch Centrum in Beer Sheva uitvond dat het rode pigment in de tomaat een stof is die genezend werkt bij hoge bloeddruk? Men daaruit een medicijn ontwikkelde, Lyc-o-mato, dat in de meeste Europese landen is geregistreerd en wordt toegepast? Men daar al eerder ontdekt had dat deze stof een effectieve antioxidant is, een belangrijke stof tegen kanker?

TOT SLOT

Bidden betekent zich aan God vastklemmen - Rabbi Pinchas

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël