



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 2 november 2023  
[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

Het Nieuwe Testament is niet goed te begrijpen zonder het Oude Testament. De vele citaten uit het OT in het NT zijn daarvan een sprekend bewijs. Veel teksten in het OT zijn in het NT vervuld. De Bijbel is het Woord van God, waarin OT en NT wel onderscheiden zijn, maar niet van elkaar gescheiden kunnen of mogen worden. Jozefs leven is er een mooi voorbeeld van. Zijn leven verwijst in veel opzichten naar de beloofde Messias die komen zou.

*Eens gingen de broers van Jozef weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef: Weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem: Zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem: Ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit, en hij kwam naar Sichem. Genesis 37:12-14*

Jakob stuurt Jozef, zijn lieveling, weg om te kijken hoe het met zijn broers gaat. Terwijl hij wist van de haat van Lea's zonen, en welk gevaar Jozef liep. Jozef moet dus naar zijn broers, die geen vriendelijk woord van shalom voor hem hadden (37:4), om nu te vragen naar de shalom van diezelfde broers. Iets dergelijks vind je ook bij David. Hij moet gaan kijken hoe zijn broers het maken en dan is daar de reactie van Eliab, zijn broer: *Waarom ben je eigenlijk gekomen? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel (1 Sam. 17:18, 28)*. En ook Mozes wordt het niet in dank afgenomen, als hij uitgaat naar Gosen om naar de broeders van zijn volk om te zien.

Het is alsof ook in hun leven al zichtbaar werd, wat Johannes eeuwen later in de proloog van zijn evangelie over Jezus zou schrijven: *Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen (Joh. 1:11)*.

Jozef reageerde met gehoorzaamheid: *Zie, hier ben ik*. Hij is bereid af te dalen van Hebron en op weg te gaan naar Sichem, ter wille van zijn vader en van zijn broers. Het doet denken aan woorden uit de Messiaanse Psalm 40: *Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste (vs. 8-9)*. Woorden die verwijzen naar Christus, de Messias. Ook Hij was bereid 'af te dalen', ter wille van Zijn Vader en Zijn broers. Hoewel de Vader wist, wat er in het hart van Zijn volk en van de wereld leeft, zond Hij Zijn Zoon ter wille van het welzijn van de mensen: *Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16)*. En de Zoon ging! Hij wist wat het zou betekenen, maar Hij had Zijn Vader en de wereld meer lief dan Zichzelf. (Bron: 'Jozef, een Messiaanse geschiedenis' van Ds. Henk Poot)

## **GEBED**

Bid voor de Israëli's, voor Joden en Arabieren, alsook voor de Palestijnen: dat Yeshua Jezus Zich aan hen openbaart in dromen, visioenen en via internet. Bid dat velen Hem aannemen!



*De Olijfberg, de plek waar de Messias zal terugkomen*

## **AGENDA**

**Voor meer activiteiten in diverse regio's** - <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/>

**Woensdag 8 november** - Studiebijeenkomst van CVI in Gouda met ds. Oscar Lohuis. Thema: 'Waarom zicht op Israël hoort bij het evangelie'. Voor meer informatie: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/studiebijeenkomst-met-ds-oscar-lohuis-in-gouda-over-waarom-zicht-op-israel-hoort-bij-het-evangelie>

## **INFO**

'Israëli's zoeken en vinden Yeshua online' - een heel boeiend artikel dat ons tevens oproept tot gebed: <https://israelcnn.com/israelis-look-for-and-find-yeshua-online/>

## **FILMPJES**

Joshua Aaron met het nummer 'We will wait' - opgenomen op de Golan hoogte: <https://www.youtube.com/watch?v=i6QTFXrHMjk>

Geweldig getuigenis van een moslimvrouw die de Joden haatte en uiteindelijk verliefd werd op hun Koning - JEZUS! Zie: <https://www.youtube.com/watch?v=wzfVAb4q8ZU>

## **JOODSE WITZ**

Een Jood en een christen deelden een hut op een passagiersschip. Ze waren midden op zee toen de christen plotseling zijn portemonnee met geld miste. Hij ging tegenover zijn hutgenoot zitten, keek hem dreigend aan en zei: 'Jood, mijn geld is weg, maar ik krijg het terug!' De christen ging verder zoeken. Ineens vond hij zijn geld. Het was tussen zijn bed en de scheepswand gegleden. Nerveus en schoorvoetend ging hij naar zijn hutgenoot en zei: 'Ik bied mijn verontschuldiging aan, ik dacht dat u een dief was.' Waarop de Jood met een lach om zijn lippen het hoofd schudde en antwoordde: 'U hoeft zich niet te verontschuldigen, want ik heb het ook bij het verkeerde eind gehad. Ik had gedacht dat u een heer was!'

## **TOT SLOT**

*Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt - Zach. 14:4*

**Shavua tov & Adonai's zegen,  
Marco en Hilda Sol**



**INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL** wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël