



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 21 september 2023
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

De komende week viert het Joodse volk Jom Kipoer of Grote Verzoendag. Een van de Feesten des Heren waarover je leest in Leviticus 16 en 23:26-32. Het is de heiligste dag voor het Joodse volk, gekenmerkt door verootmoediging. Op deze dag moet er gevast worden en mag er niet worden gewerkt. Alles draait bij Jom Kipoer om verzoening.

Waarom is deze dag zo belangrijk? Nou, nergens anders in het O.T. worden tijdens één plechtigheid zoveel én zulke ernstige zonden vergeven! De kans was groot dat niet voor elke zonde van een Israëliet een offer was gebracht. Denk aan zonden in onwetendheid gedaan, of het willens en wetens rebelleren tegen God, en andere zonden die niet door zondoffers waren verzoend in het afgelopen jaar. Technisch gezien bleven er dus onvergeven zonden over. Daarom werd eenmaal per jaar een offer gebracht door Aäron, de hogepriester, ter vergeving van alle zonden van het hele volk van het afgelopen jaar.

Na zichzelf gereinigd te hebben, offerde Aäron één bok als zondoffer voor het volk. Het bloed ervan werd gesprendeld op en voor het verzoendeksel. Het was de enige dag in het jaar waarop de hogepriester het Heilige der Heilige in de tempel betreden mocht. Deze bok bracht zo verzoening. De andere bok - *de zondebok* - werd de woestijn in gestuurd nadat Aäron eerst de zonden van het volk had beleden en deze symbolisch op de bok had overgedragen (vgl. Jesaja 53:6b) die vervolgens de woestijn in werd gestuurd. Een prachtig beeld: God wil de zonden van Zijn mensen zo ver mogelijk van hen verwijderen (Psalm 103:12).

Met de plechtigheid van de twee bokken werd voor het hele volk zichtbaar dat er verzoening plaatsvond. Voor de ene bok betekende het naar een woestijn gaan, dat het waarschijnlijk zou omkomen. Zo droeg deze bok symbolisch de zonden van het volk en onderging hij de straf van verbanning en dood. Voor het volk was dit troostrijk: al hun zonden en de daarmee verbonden straf werden door een bok weggedragen en kwamen niet meer bij hen terug. De schuld die aan hen kleefde was verdwenen en alle verstoring die er in de relatie tussen God en Zijn volk was ontstaan, was weggedaan.

Begrijpelijk dat Jom Kipoer een hele belangrijke dag voor het Joodse volk was en is. Sinds de verwoesting van de tempel zijn de Joden 'gedwongen' deze dag zonder offers, in de synagoge, te vieren. We kunnen ons iets voorstellen wat dit voor sommigen betekent...

GEBED

Yeshua is de Grote Hogepriester die volmaakte verzoening bracht door Zijn leven te offeren voor Gods aangezicht (Hebreeën 10). Bid dat deze boodschap harten van Joodse mensen zal raken. En bid ook voor de verspreiding van de Hebreeën brief in het Jiddisch.



Gedurende Jom Kipoer draagt men vaak witte kleding als symbool voor zuiverheid

AGENDA

Maandag 25 september - Jom Kipoer: <https://deverkenners.info/videos/jom-kipoer/>
Zie extra bijlagen over de activiteiten van 'Kerk & Israël Leerhuis Ede'.

Voor activiteiten in diverse regio's - <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/>

INFO

Mooi en leerzaam artikel: <https://wakeup.nu/het-seizoen-van-de-najaarsfeesten/>
Verdiepende Bijbelstudie over Jom Kipoer door Jair Strijker uit Israël:

<https://www.jair-bijbelstudies.nl/sabbat-feesten/grote-verzoendag-jom-kippoer-index/grote-verzoendag-jom-kipur>

FILMPJES

Verhelderend filmpje met goede uitleg over Grote Verzoendag en de Nieuw Testamentische vervulling in Yeshua: <https://www.youtube.com/watch?v=4UYT-0AmlnA>

Wat een prachtig nummer van Ari Goldwag - BiYerushalayim בירושלים - ארי גולדוואג:
https://www.youtube.com/watch?v=AY_2riUV4OU

JOODSE WITZ

Een leraar van een Joodse basisschool geeft zijn klas voor de middag vrij en zegt: 'Ik ga vandaag verhuizen. Ik heb namelijk nogal zware meubelen. Daarom help ik de verhuizers een handje en krijgen jullie vanmiddag vrij.' Waarop Brammetje van negen zijn vinger opsteekt en zegt: 'Dan bent u net als Mozes, die had er ook last mee.' 'Wat bedoel je?' vraagt de leraar. 'Nou, dat heeft u toch zelf verteld,' antwoordt de jongen, 'van Mozes die op de berg stond met twee zware tafels.'

TOT SLOT

De eeuwigdurende haat van Satan tegen Israël komt omdat God door Israël Zijn programma van verlossing ten uitvoer zal brengen. Arnold G. Fruchtenbaum

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël