



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 14 september 2023
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Komend weekend viert het Joodse volk Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar. Letterlijk: 'hoofd (van) het jaar'. De Bijbelse naam voor deze feestdag is Yom Teruah (Leviticus 23:23-32). Het is ook het feest van het begin van de schepping, en van de eerste Adam. Het feest waarbij de sjofars vele malen geblazen worden en het eten van appels gedoopt in honing een traditie is: 'Op een goed en zoet nieuwjaar!' Over de oorsprong ervan is niet zoveel bekend. Wel dat tussen Rosh Hashana en Yom Kippoer tien dagen liggen.

Rosh Hashana is het moment om de geestelijke huishouding op orde te brengen, zoals Pasen het moment is om de fysieke omgeving te reinigen. Daarin onderscheidt zich het Joodse Nieuwjaar van andere (seculiere) nieuwjaarsvieringen omdat het een moment is van berouw, introspectie en bekering en niet van uitgelatenheid en lawaai. Kortom: een periode om de balans op te maken, voor zelfonderzoek. Het is een moment om terug én vooruit te kijken. Rosh Hashana is dus niet zozeer een huiselijk feest als wel een heilige dag die je doorbrengt in de sjoel in gezamenlijk gebed en persoonlijke zelfbeschouwing.

Enkele Tradities & Gebruiken die verbonden zijn met Rosh Hashana:

- Het blazen van de sjofar na de ochtenddiensten gedurende de hele maand eloel, die voorafgaat aan Rosh Hashana, tot de dag voor Rosh Hashana. Het blazen van de sjofar is een oproep tot overdenking en daadkracht. De klanken van de sjofar worden ook wel gebeden zonder woorden genoemd.
- De gebeden op Rosh Hashana geven uitdrukking aan de thema's: berouw, God als koning, rechter en boekhouder van de menselijke geschiedenis en architect van het menselijk lot, de vluchtigheid van het leven, en de menselijke kwetsbaarheid.
- Het bezoeken van de graven van familieleden en vrienden gedurende eloel.
- Het groeten van mensen met de woorden *shanah tova oemetoekah* (een goed en heerlijk nieuwjaar) of *l'shanah tova tiekatewoe* (moge u zijn ingeschreven in het Boek des Levens).
- Het dragen van nieuwe kleren om een speciaal gevoel van nieuwheid te ervaren.
- Tasjliech: op de middag van de eerste dag van Rosh Hashana schudden sommige Joden hun zakken leeg en gooien ze broodkrumels in het water. Ze zeggen daarbij gebeden op die over het afwerpen van zonden en over boetedoening gaan, die ze ontlennen aan de profeet Micha (Micha 7:19) en aan andere teksten.

GEBED

Dank voor de lessen die wij als christenen van de Najaarsfeesten kunnen leren, zoals van Rosh Hashana. Bid voor het Joodse volk: voor de erkenning van het verzoenend lijden en sterven, én van de opstanding van Yeshua, de Messias.



Het klinken van de sjofar is het belangrijkste moment van Rosh Hashana

AGENDA

Zaterdag 16 en zondag 17 september - Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar)

Zaterdag 23 september - Ontmoetingsdag 'Comite Gemeentehulp Israël' in Nijkerk.
Meer info: <https://www.truetickets.nl/e/17530/israel-ontmoetingsdag-in-nijkerk>

Donderdag 28 september - Israël-avond in Barneveld. Voor meer info: zie in bijlage.

INFO

Afgelopen augustus is de langste hangbrug van Israël (met een lengte van 202 meter) geopend in Jeruzalem: <https://israeltoday.nl/read/nieuwe-hangbrug-maakt-heilige-plaatsen-in-jeruzalem-toegankelijk/>

FILMPJES

Mooi filmpje over Rosh Hashana: <https://deverkenners.info/videos/rosj-hasjana/>
I Need Thee Every Hour - Prachtige Worship vanuit Jeruzalem in het Hebreeuws, Arabisch en Engels: <https://www.youtube.com/watch?v=OfxueTraMcs>

WIST JE DAT

Er jaarlijks ruim 100.000 kraanvogels uit Rusland en Scandinavië naar Israël trekken om te overwinteren in o.a. de Hula Vallei in het noorden? Ongeveer de helft ervan in Israël overwintert en de andere helft nog zuidelijker trekt, naar Afrika? De kraanvogel een van de trouwste dieren is: mannetje en vrouwtje hun leven lang bij elkaar blijven?

TOT SLOT

Het blazen van de sjofar tijdens Rosh Hashana bevat een reeks van drie soorten klanken: tekiah, een lange snikachtige stoot; sjevarim, een reeks van drie korte jammerklanken; en teroe'a, minstens negen doordringende korte klanken. Het blazen op de sjofar stelt onder andere het trompetgeschal voor dat wordt geblazen bij de kroning van een koning. Maar zijn klaaglijke kreet dient ook als een oproep tot bekering en inkeer.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël