



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 4 mei 2023

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen, hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. 1 Sam. 17:50

De geschiedenis van David en Goliath is een geliefd Bijbelverhaal. De dappere tengere David die de strijd aangaat met de drie meter grote reus Goliath. Boven verwachting wint David de strijd door één steenworp met zijn slinger. Hij doodt de reus en redt het volk Israël van de Filistijnen, die 'n voortdurende bedreiging voor Israël vormden.

De geschiedenis van David en Goliath symboliseert ook de vijandschap tegen Israël. Al sinds het ontstaan van het volk Israël kent het vijanden, Goliaths. Menige wereldmacht heeft geprobeerd Israël van de kaart te vegen. Het machtige Egypte (farao), het wrede Babylonische Rijk, het Perzische Rijk (Haman), het Griekse en het Romeinse Rijk, het Britse Rijk en het Nazi Rijk van Hitler. Opvallend is dat er van al deze machtige wereldrijken weinig tot niets is overgebleven. In tegenstelling tot Israël dat nog altijd voortleeft en floreert. Vanuit de Bijbel weten we dat Gods volk ook in de eindtijd te maken zal krijgen met een Goliath, de antichrist. Het zal een benauwde tijd zijn voor Jakob. Maar de uitkomst is bekend. Deze laatste Goliath zal uiteindelijk definitief van het wereldtoneel verdwijnen. God volvoert Zijn plan, waarvan Israël deel uitmaakt.

Dinsdag 18 april was het Jom Hasjoa, de dag van de Sjoa (Hebreeuws voor catastrofe) waarop de joodse gemeenschap wereldwijd de moord op zes miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het is onbeschrijfelijk wat er toen met het Joodse volk is gebeurd! En wat niemand had kunnen denken, is, dat drie jaar na deze vreselijke oorlog de staat Israël zou worden opgericht.

Dat Israël nog altijd bestaat heeft alles te maken met Gods plan met deze wereld. Hij verkoos Israël als instrument in Zijn grote heilsplan. Uit hen kwam de Messias voort. Aan hen werd het Woord gegeven. En het waren Joodse apostelen die het Evangelie naar Europa brachten. Door alle eeuwen heen heeft God Zijn plan bewaakt. Hij heeft geen enkele Goliath toegestaan Israël uit te roeien. Hij zal nooit toelaten dat Zijn plan met deze wereld zal worden ondermijnd of teniet gedaan. Niets kon de geboorte van de Messias tegenhouden. En niets zal Zijn terugkeer kunnen tegenhouden!

GEBED

Bid voor de overlevenden van de Holocaust van wie er nog bijna 150.000 in Israël zijn. Bid dat ze een ontmoeting met de Messias mogen hebben, en dat ze Hem aannemen.



Jom Hasjoa herdenking

AGENDA

Donderdag 11 mei - Excursie CVI Joods Deventer. Voor meer informatie en opgave: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/kopie-5432-excursie-joods-deventer-6831>

Donderdag 11 mei - Mazzeltov-concert in Katwijk aan Zee. Meer info en opgave: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/mazzeltov-concert-in-katwijk-aan-zee>

Zondag 14 mei - Op deze dag is het 75 jaar geleden (1948) dat David Ben-Goerion de onafhankelijkheidsverklaring voorlas en de staat Israël werd gesticht.

INFO

Wat een mooie actie op Jom Hasjoa: <https://www.israelnieuws.nl/post/vroedvrouw-assuta-ashdod-doneert-nier-op-holocaust-memorial-day>

FILMPJES

Sirenes loeiden enkele weken geleden door heel Israël om de zes miljoen slachtoffers van de Holocaust te herdenken: <https://www.youtube.com/watch?v=oOe0jupH7-o>

Deel 2 van twee video's over Messiaanse Joden. Incl. bezoek aan enkele Messiaans-Joodse gemeenten: <https://deverkenners.info/videos/messiaanse-joden-deel-2/>

<https://www.youtube.com/watch?v=WQG8bQh87Oc>

Don Moen & Joshua Aaron: <https://www.youtube.com/watch?v=Qo3MbZkG5Ys>

CHASSIDISCHE WIJSHEID

“Rabbi”, zei een man tegen rabbi Leib van Kowal, “ik zag de grote wereld en ik schrok: wat is het een boze wereld!” De rabbi glimlachte en zei: “Wie zegt dat je de wereld hebt gezien? Misschien heb je jezelf gezien?”

TOT SLOT

Israël was, is en zal het middelpunt zijn van het wereldgebeuren. Land zowel als volk zijn het centrum van waaruit God al Zijn plannen met het mensdom volvoert.

Uitspraak Johannes de Heer.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël