



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 20 april 2023

[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

Marziyeh Amirizadeh, een Iraanse christen - voorheen sjiiitische moslim - bracht onlangs een bezoek aan Jeruzalem. **Ze houdt van Israël, van Jeruzalem, van het Joodse volk, omdat ze de God van Israël heeft leren kennen.** Ze groeide op in het Iran van na de islamitische revolutie in 1979, haar geboortjaar. Door Gods genade kwam ze tot geloof in de Here Jezus.

‘Al van jongs af aan hield ik van God,’ vertelt Marziyeh. ‘Ik wilde de waarheid over God kennen. De islam had geen antwoord op mijn vragen. Ik zag God als een Vader, maar de god van de koran is een wrede, harde heerser. Voordat ik de Here Jezus persoonlijk leerde kennen, sprak God al tot mij door dromen. Op een dag vertelde een vriendin, die christen was geworden, dat Jezus Christus Gods Zoon is, de Redder van de mensen. Hij is naar deze aarde gekomen om mensen te verlossen van hun zonden. Dat was helemaal nieuw voor mij.’

‘Ik besloot het uit te zoeken en ging de Bijbel lezen. Ik bad of God mij wilde laten zien of Jezus de waarheid is. Toen gebeurde een wonder. Ik werd door die vriendin uitgenodigd mee naar de kerk te gaan. Diezelfde dag had ik ook een afspraak bij een arts. Het bezoek aan de kerk was een onvergetelijke ervaring. Ik zag mensen vol overgave tot God bidden en Hem aanbidden. In mijn hart hoorde ik een stem: ‘Marziyeh, je bent genezen.’ Toen ik het mijn vriendin vertelde, zei ze: ‘Ik denk dat het Jezus was, Hij kan je genezen.’

Toen Marziyeh na de kerkdienst de arts bezocht, lukte het hem niet een recept uit te schrijven. ‘Kom maar snel terug’, zei hij. Maar de symptomen van de ziekte waren verdwenen! ‘Toch was die genezing voor mij nog niet voldoende om me te bekeren tot het christelijke geloof. Ik vroeg God om meer bewijzen. Op een dag, terwijl ik aan het bidden was, was het alsof de Here Jezus enkele seconden aan mij verscheen. Toen wist ik het zeker. Al mijn twijfels waren weg. Ik begon Hem te loven en te prijzen. Deze ervaring van Gods liefde was overweldigend. Vanaf dat moment is mijn leven volledig toegewijd aan de Here Jezus en kwam er een diep verlangen in mij om het goede nieuws over Hem te delen met anderen en om Hem fulltime te dienen.’

‘Ik wilde naar Londen voor een theologiestudie, maar kreeg geen visum. In Turkije kon ik een theologische cursus volgen. Daar leerde ik Maryam Rastampour kennen. Ook een Iraanse vrouw met eenzelfde soort bekeringsverhaal als ik. Samen verspreidden we in totaal 20.000 Nieuwe Testamenten in de Iraanse hoofdstad Teheran en daarbuiten. Uiteindelijk werden we verraden, gearresteerd en in de ergste gevangenis van Iran opgesloten: de Evin-gevangenis.’ Beide vrouwen werden tot de doodstraf veroordeeld vanwege godslastering, geloofsafval en staatsondermijnende activiteiten.

‘We waren heel erg bang. De gevangenis was een hel op aarde, maar de Heer gaf ons genade om met medegevangenen over Hem te spreken. We aanbaden Christus en zongen uit volle borst voor Hem. De gevangenis werd onze kerk. Veel mensen om ons heen werden geëxecuteerd. Ook wij werden ermee bedreigd. Toch beschermde de Heer ons en gaf ons genade om van Hem te blijven getuigen.’

Wereldwijd werd er gebeden voor deze twee vrouwen. Tal van organisaties zetten zich in voor hen. Door een wonder en dankzij alle gebeden kwamen ze vrij. Ze trokken naar Amerika en ontvingen het Amerikaanse staatsburgerschap. Marziyeh: ‘Ik geloof dat het Iraanse regime het niet lang meer voor het zeggen zal hebben in Iran. Ik geloof in de Bijbelse profetie, ook over Iran. Er zal een oordeel komen over het geestelijke leiderschap in dit land en de Heer gaat ‘n grote geestelijke oogst geven. De ontwaking in Iran is al begonnen.’

## **GEBED**

Bid voor onze broers en zussen in Iran. Dank voor hun geloofsgetuigenis en voor de liefde voor Israël die er bij velen is. Bid voor een krachtige uitwerking hiervan, ook op het regime van Iran. Bid voor bescherming van Israël voor de dreiging vanuit Iran, en omliggende landen die onder invloed staan van Iraans vijandig regime.



*Rabbijnen van de Chabad op de foto met hun leider rebbe Schneerson*

## **AGENDA**

**Dinsdag 25 april** - Jom Hazikaron: [https://www.beleven.org/feest/jom\\_hazikaron](https://www.beleven.org/feest/jom_hazikaron)

**Woensdag 26 april** - Jom Ha'atsmaoet of Onafhankelijkheidsdag:

[https://www.beleven.org/feest/jom\\_ha\\_azmaoet\\_israel](https://www.beleven.org/feest/jom_ha_azmaoet_israel)

**Donderdag 18 mei** - De jaarlijkse Ontmoetingsdag van 'Israël en de Bijbel'. Voor meer informatie: <https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/40321/10196/ib-ontmoetingsdag.html>

## **INFO**

Opmerkelijk nieuws 'Bezoek Iraanse 'kroonprins' aan Israël bij Holocaustherdenking':

<https://israeltoday.nl/read/iraanse-kroonprins-bezoekt-israel-voor-holocaustherdenking/>

In memoriam van Benjamin Ferencz, de laatste nog levende aanklager van de Neurenberger processen, die op jongstleden 7 april op 103-jarige leeftijd overleed:

<https://jonet.nl/ben-ferencz-was-een-gigant-in-memorial/>

## **FILMPJES**

Unieke beelden van de bijzondere groepering Chabad - deel 5 van de serie Joden in

Brooklyn: <https://www.youtube.com/watch?v=L2sPX9Gou0A>

## **JOODSE WITZ**

Eerste Jood, dromerig: "Ik zou zo rijk willen zijn als Schönfeld! Iedere dag zou ik een schoon overhemd kunnen aantrekken!" De tweede: "Als Schönfeld dat al kan, wat doet Rotschild dan wel?" De eerste: "Rotschild? Hemd aan, hemd uit, hemd aan, hemd uit!"

## **TOT SLOT**

*Israël is niet perfect, maar Israël is onderdeel van Gods heilsplan met de wereld.*

*Meno Kalisher, voorganger van Messiaanse gemeente in Jeruzalem*

***Shavua tov & Adonai's zegen,  
Marco en Hilda Sol***



***INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL*** wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël