



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 6 april 2023

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Gisteravond is voor de Joden het Pesachfeest begonnen met de Sedermaaltijd. Pesach zal duren t/m donderdag 13 april. En ook dit jaar valt ons Pasen ermee samen. Pesach is een van de Feesten van de Heere die door Hemzelf zijn ingesteld (Lev. 23). De meeste Bijbelvertalingen spreken van heilige samenkomsten. Maar vanuit het Hebreeuws kun je ook lezen dat het om heilige repetities gaat. Repetities, of zoals Paulus stelt, schaduwen van toekomstige gebeurtenissen. Deze repetities waren onderverdeeld in voorjaarsfeesten en najaarsfeesten. Pesach is het eerste voorjaarsfeest. In deze nieuwsbrief vindt u enkele veelzeggende schaduwbeelden van Pesach. Volgende week volgt deel twee.

De Kruisiging van Yeshua vond plaats op Nisan 14 volgens de Hebreeuwse kalender. Vanuit de oude Joodse geschriften en vanuit de Bijbel is bekend dat Nisan 14 óók de dag is waarop Izak op het altaar werd gebonden, en de dag waarop het bloed aan de deurposten in Egypte werd aangebracht. Wat een bijzondere Goddelijke planning die aantoont dat Gods eeuwige Plan al voor de grondlegging van de wereld vaststond en dat Zijn Heilsplan door de hele Bijbel heen kenbaar wordt gemaakt.

In die tijd werd vier dagen voor Pesach het lam voor de natie binnengebracht in de tempel. Ook selecteerde elke familie een lam om het vier dagen lang te onderzoeken of het zonder vlek of rimpel was. Precies op deze dag, Nisan 10, kwam Yeshua Jeruzalem binnen om vervolgens nog vier dagen (tot aan het Kruis) ondervraagd te worden. En hoe treffend dat de hallel psalmen (Psalm 113-118), die eeuwenlang werden gezongen bij het binnenbrengen van het lam voor de natie, exact op Yeshua betrekking bleken te hebben.

Het 'laatste avondmaal' dat Yeshua met Zijn leerlingen vierde was niet zomaar een avondmaaltijd, maar een Sedermaaltijd die herinnerde aan de uitredding door het bloed van het lam aan de deurpost, aan de uittocht uit Egypte en de bevrijding van de slavernij. Precies tijdens deze maaltijd stelde Yeshua het Nieuwe Verbond in door Zijn bloed, aan de vooravond van Zijn Kruisiging. Daarmee verbond Hij het voorbijgaan van het oordeel en van de dood door het aanbrengen van het bloed van het lammetje aan de deurpost, aan onze redding door Zijn bloed en Zijn bevrijding uit ons Egypte, onze zondeslavernij.

O, hoofd vol bloed en wonden (Bach) - <https://www.youtube.com/watch?v=qThP5zBIYPg>

GEBED

'God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon.' (Gen. 22:8). Dank God dat Hij heeft voorzien in het Lam dat de zonde der wereld wegdroeg. Bid dat tijdens de viering van Pesach de ogen van vele Joodse mensen hiervoor geopend zullen worden.



Sedermaaltijd

AGENDA

Vrijdag 14 april - Mini Symposium Messiasbelijdende gemeenten in de CHE in Ede. Voor meer informatie en opgave: <https://messiasbelijdendejoden.nl/agenda/mini-symposium-messiasbelijdende-gemeenten/>

Zondag 14 mei - Israël viert haar 75-jarig bestaan, een teken van Gods grote trouw!

Voor meer activiteiten in alle regio's - <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/>

NIEUWE LINK & TOELICHTING

Studiehuis Reshiet wil ons vanuit Israël in het Nederlands (!) kennis laten maken met de rijkdom van de Hebreeuwse taal: <https://studiehuisreshiet.nl/>

FILMPJES

Korte boeiende video over Pesach: <https://deverkenners.info/videos/pesach-deel-1/>

Deel 3 'Joods leven in Brooklyn' - <https://www.youtube.com/watch?v=bdt0g7wsJl0>

The Blessing by Moen & Aaron: <https://www.youtube.com/watch?v=fFhuNyQWqec>

CHASSIDISCHE WIJSHEID

Een rijke, zeer gierige man werd door rabbi Sjmelke van Nikolsberg verzocht om een gift voor noodlijdende mensen. Hij weigerde en zei: "Ik geef incognito." "Merkwaardig!" zei rabbi Sjmelke. "De zonden die u diep in het verborgen doet worden algemeen bekend en gaan bij iedereen over de tong, terwijl niemand iets merkt van de giften die u in het verborgene zegt te geven."

TOT SLOT

De feesten van JHWH zijn als de kroonjuwelen van het geloofsleven, waarin op gezette tijden, in een jaarlijkse cyclus het Heilsplan herdacht en gerepeteerd wordt.

Shavua tov & Adonai's zegen,

Marco en Hilda Sol



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël