



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 16 maart 2023
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Toen besloot Salomo voor de Naam van de HEERE een huis te bouwen, en een huis voor zijn koninkrijk. 2 Kronieken 2:1

David was degene die het ontwerp van het hele Tempelcomplex maakte en die zorgde voor het personeel en de materialen (1 Kron. 28-29). Het was Salomo echter onder wiens leiding de bouw werd uitgevoerd (2 Kron. 2). De bouw van de Tempel, het Huis van God, moet een indrukwekkende gebeurtenis zijn geweest!

Bijzonder is dat de jonge koning Salomo voor de bouw technische ondersteuning vroeg van de heidense koning Hiram, koning van Tyrus, een belangrijke havenstad aan de Middellandse Zee ten noorden van Israël. Salomo vroeg aan Hiram om ervaren medewerkers en om ceders van de Libanon (2 Kron. 2:3-10). En hij stelde voor de samenwerking met Hiram een soort contract op (2 Kron. 2:11-16).

De God van Israël stond dus toe dat een heidense koning meebouwde aan de Tempel. Blijkbaar paste dat in Gods plan, had het Zijn goedkeuring. Eigenlijk heel bijzonder, omdat het hier Gods Huis betrof, waar Hij te midden van Zijn volk zou gaan wonen.

Salomo's dienaren werkten dus samen met de dienaren van Hiram (2 Kron. 2:8-9) aan de bouw van de Tempel van God. Enerzijds heeft dit een profetische betekenis. Want binnenkort in het Vrederijk zal ook door vreemdelingen aan de tempel worden meegebouwd (Zach. 6:15a; Jes. 60:10a). Het heeft echter ook een betekenis voor deze tijd. God woont nu in een Tempel die niet met handen is gemaakt, namelijk te midden van de Gemeente, het geheel van al Gods kinderen: Joodse gelovigen en gelovigen uit de heidenen. En alle kinderen van God mogen aan de bouw van Zijn Tempel - de Gemeente - bijdragen, hoewel dat vooral in de plaatselijke gemeente gestalte krijgt.

Hoe kostbaar is het dat Gods Huis niet beperkt is tot Israël, maar dat ook de volken erin mogen delen. Wij die er eens geen deel aan hadden, zijn nu door het bloed van Christus nabij gebracht en wij mogen meehelpen aan de bouw van wat nu Gods Huis is, de Gemeente (Efeze 2:13,19-22).

GEBED

Bid voor de Messiaanse Internetzenders Shelanu TV, OneForIsrael en Oasis Media (deze laatste gericht op Russische Israëli's). Via hun uitzendingen worden veel Israëli's bekend gemaakt met de Messias. Bid dat hun programma's velen zullen bereiken.



One For Israel, een van de Messiaanse Internetzenders

AGENDA

Zaterdag 25 maart - Concert met de Klezmer band 'Last minute' in het Israëlcentrum in Nijkerk: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/concert-klezmer-band>

Donderdag 6 april - Israël-avond in Goede Herderkerk in Barneveld. Zie extra bijlage.

INFO

Boeiend artikel over 'De Joden van Iran' met tien verbazingwekkende feiten. Lees hier het volledige artikel: <https://israelcnn.com/the-jews-of-iran-10-amazing-facts/>

FILMPJE

The Synagogue - An Unforgettable message! Filmpje van internetzender Shelanu TV met een prikkelende boodschap: <https://www.youtube.com/watch?v=-OdZCO-nT1Y>

JOODSE WITZ

Bram van Praag is een echte boekenwurm. Elk vrij moment van de dag zit hij wel te lezen. Tenslotte kan zijn vrouw het niet langer volhouden en schreeuwt: "Ik kijk altijd tegen een lezende man aan! Ik wou maar dat ik ook een boek was, dan zou je tenminste nog eens naar me kijken." "Was dat maar waar," zucht Bram. "Dan zou ik je om de paar dagen naar de bibliotheek kunnen brengen en ruilen voor iets anders."

WIST JE DAT

Salomo bij de tempelbouw gebruik maakte van vele arbeiders? Er aan de tempel werd gewerkt door 50.000 stenhouwers, 70.000 sjouwers, 30.000 mannen die cederhout van de Libanon haalden en 3.000 voormannen die leiding gaven aan de werkzaamheden? De bouw zeven jaar in beslag nam? Salomo hiervoor gebruik maakte van de plannen en materialen waarin David al had voorzien?

TOT SLOT

Het Joodse volk leeft met een bedekking op het gelaat ten aanzien van de persoon van de Here Jezus (2 Kor.3:13-16), maar vele christenen hebben een even grote bedekking op het gelaat en wel ten aanzien van Gods plan met Zijn oude volk. Harry Honigh

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël