



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 2 maart 2023

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Over enkele dagen vieren de Joden Poerim. Herdacht wordt hoe het hele Joodse volk ternauwernood ontsnapte aan de dreiging van vernietiging, mede vanwege de moed van koningin Esther die dapper opkwam voor haar volk. Het Bijbelboek Esther wordt tijdens Poerim voorgelezen in de synagoge. Karakteristiek in dit Bijbelboek is het begrip 'verborgenheid'. Daarover meer in deze brief.

In eerste plaats valt op dat Gods Naam in dit boek niet een keer wordt genoemd. Het is het enige Bijbelboek waar God zo *verborgen* is, terwijl Hij er wel degelijk is. Wie Hem zoekt, kan Hem 'tussen de regels' vinden: koning Ahasveros de vreemde impuls gevend om te middennacht plotseling de archieven te lezen, zonder welke het verhaal heel anders zou zijn geëindigd. Hij is in het geloof van Mordechai, in Esthers vastberadenheid, en Hij is Degene tot wie de Israëlieten gedurende drie dagen bidden en vasten. God is de auteur van het Poeriemverhaal én de Redder van het volk Israël.

Ten tweede volgt Esther de instructies van haar neef Mordechai op haar Joodse identiteit *verborgen* te houden. Esther was namelijk haar Perzische naam. Haar ware, Joodse, naam was Hadassah. Gehoorzaam als ze was, hield Esther haar identiteit geheim en onthulde deze pas op hét cruciale moment aan haar echtgenoot, de koning, en kon zo een middel zijn voor de bevrijding van haar volk.

Vervolgens zijn er in deze geschiedenis drie *verborgen* koningen. Haman, de man achter het complot om het Joodse volk te vernietigen, was een directe afstammeling van koning Agag, de Amalekiet. Deze koning is de eerste '*verborgen koning*'. Lang geleden hadden de voorouders van Haman, de Amalekieten, de pas bevrijde Israëlische slaven in de rug aangevallen toen ze uit Egypte strompelden (Deut. 25:17-19). God gaf Zijn volk de opdracht om de Amalekieten uit te roeien. Het volk liet na dit te doen en dus bleven de Amalekieten Israël lastigvallen. Uiteindelijk gaf God aan koning Saul, de zoon van Kis, uit de stam van Benjamin, de taak om deze klus te klaren (1 Sam. 15).

Saul is de tweede '*verborgen koning*' in het achtergrondverhaal van Esther. Hij trotseerde de strikte instructies van God en spaarde de Amalekietische koning en zijn familie. Hoewel de profeet Samuël Saul bestrafte en vervolgens zelf Agag doodde, ging de lijn van koning Agag door. De ongehoorzaamheid van Saul resulteerde uiteindelijk in de verschijning van Haman de Amalekiet, opnieuw vastbesloten om Gods uitverkoren volk uit te roeien terwijl ze in ballingschap waren. Haman was echter niet voorbereid op zijn ontmoeting met Mordechai, ook komend uit de stam van Benjamin!

De derde en laatste '*verborgen koning*' is de Koning der Koningen. De echte '*verborgen vijand*' van Gods volk, satan, faalde in de geschiedenis van Esther opnieuw in een poging Israël uit te roeien. Zo trachtte hij te voorkomen dat de Messias in de wereld zou komen: *de verborgen Grote Koning*.

Hoe zinloos is de strijd tegen de onzichtbare en onverslaanbare God! Hij waakt over Zijn volk en over Zijn reddingsplan. Met Paulus mogen we ons verheugen: ... *en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen! (Rom. 9:5b)*

GEBED

Menselijk gezien is Israël maar een klein landje en zijn de vijanden van Israël veel talrijker. Vanuit God gezien zegt dit echter niets. Dank dat God de Beschermmer van Israël is en bid dat Hij Israël zal beschermen tegen aanvallen van vijanden, op welk vlak dan ook.



Purim wordt uitbundig gevierd

AGENDA

Zondag 5 maart - Kosteloos Purim-webinar vanuit Studiehuis Reshiet. Start 19:30 uur Nederlandse tijd. Meer info en opgave: <https://studiehuisreshiet.nl/agenda/>

Dinsdag 7 maart - *Poerim (Lotenfeest)*

FILMPJES

Esther, de vrouw die een Holocaust voorkwam in het Perzische Rijk - Het poerimfeest: <https://www.youtube.com/watch?v=gBgSwiDfRhM> (NB begin filmpje kan heftig zijn)
Weer zo'n prachtig filmpje van de Verkenners! Dit keer natuurlijk over Poerim, het favoriete feest van veel Joodse kinderen: <https://deverkenners.info/videos/poerim/>

JOODSE WITZ

Drie zonen van een Jiddische mama verlieten hun vaderland, gingen naar het buitenland en floreerden. Ze bespraken de geschenken die ze hun bejaarde moeder hadden gegeven. Avraham, de oudste zoon, zei: "Ik heb een groot huis voor onze moeder gebouwd." Moshe, de tweede zoon, zei: "Ik heb haar een Mercedes met chauffeur gestuurd." David, de jongste, zei: "Weet je nog hoe graag onze moeder de Bijbel leest? Nu kan ze niet zo goed zien. Ik heb haar een opmerkelijke papegaai gestuurd die de hele Bijbel opzegt - mama hoeft alleen maar het hoofdstuk en het vers te noemen." Kort daarna kwam er een bedankbrief van hun moeder: "Avraham," zei ze, "het huis dat je hebt gebouwd is zo enorm. Ik woon maar in één kamer, maar ik moet het hele huis schoonmaken." "En Moïse," zo vervolgde ze, "ik ben te oud om te reizen en ben veel tijd thuis, dus ik gebruik de Mercedes zelden. Bovendien klaagt de chauffeur veel vanwege buikpijn. Maar David," zei ze, "de kip was heerlijk!"

TOT SLOT

Het Nieuwe Testament is niets anders dan een verklarende woordenlijst bij het Oude. A.A. van Ruler, protestants theoloog (1908-1970)

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël