



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 23 februari 2023  
[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

Mozes is de grootste leider die Israël ooit gekend heeft. Nog altijd wordt hij geëerd als leraar, wetgever en bevrijder van het volk Israël. Mozes is misschien wel de belangrijkste hoofdpersoon in de Tenach. Als profeet is hij een belangrijke voorafschaduwning van de grote Profeet, van Yeshua. In de brief van vorige week zijn er al een aantal overeenkomsten tussen Mozes en Christus benoemd. In deze nieuwsbrief een vervolg hierop.

11. Zowel Mozes als Yeshua gaven grote rijkdommen op om een nederig leven van dienstbaarheid en armoede te leiden: Mozes het paleis van de koning van Egypte, Yeshua de hoogten van de hemel. Beiden stonden bekend om hun grote nederigheid (Num. 12:3, Hebr. 11:26-27, Fil. 2).

12. Beiden werden aanvankelijk afgewezen door de Joden toen de voorspelde redding niet leek plaats te vinden. Toen Mozes Farao voor het eerst uitdaagde, werden de arbeidsomstandigheden voor de Israëlieten verzwaard, wat tot wanhoop en woede leidde. De kruisiging van Yeshua leek een hopeloze nederlaag. Bij beide 'reddings-situaties' zag het er aanvankelijk dus naar uit dat de gedane beloften hierover niet zouden uitkomen. Maar het tegendeel gebeurde.

13. Beiden werden bekritiseerd door hun eigen families: Mozes door zijn zus en broer (Num. 12:1), en Yeshua door Zijn familieleden (Mark. 3:20-21).

14. Beiden waren bereid hun eigen leven op te offeren ter wille van degenen die ze leidden, en om te betalen voor de zonden van hun volk: Mozes in Exodus 32. Yeshua was bereid Zijn leven te offeren en onze zondelast te dragen.

15. Beiden voorzagen de mensen op wonderlijke wijze van brood om te eten: manna werd vanuit de hemel gezonden voor de Israëlieten. En Yeshua voedde op wonderbaarlijke wijze tot twee maal toe een grote menigte.

16. Beiden werden aanvaard door heidenen: Mozes door zijn Midianitische schoonvader, die onmiddellijk geloofde (Ex. 18:10-11). Ook waren er Egyptenaren die gingen geloven dat de God van Israël echt en waarachtig was. En vele niet-Joden namen de boodschap van Yeshua van redding zonder veel tegenstand aan.

## **GEBED**

Bid om vrede voor Jeruzalem, om Israëls bekering, en bid voor het evangelisatiewerk onder Joden: <https://zijlucht.nl/wat-bid-jij-voor-israel-3-gebedspunten-voor-israel/>



*Priesters bereiden zich voor op tempeldienst voor de derde Tempel zoals in Bijbelse tijden*

## **AGENDA**

**Zaterdag 4 maart** - Tweede studiedag van de Israël Talks in gebouw CVI in Nijkerk. Meer informatie en opgave: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israel-talks-met-ds-bart-gijsbertsen-en-prof-dr-bart-wallet>

**Voor meer activiteiten in alle regio's** - <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/>

## **NIEUWE LINK & TOELICHTING**

Nieuwe link op onze eigen website: <https://deverkenners.info/> Een mooie site met tientallen video's gemaakt op locatie in Israël over Bijbelse plaatsen, gewoonten en feesten, inclusief aanvullende informatie. Het doel van deze video's is gericht op het vergroten van de liefde tot Israël, het Joodse volk én vooral tot de God van Israël.

## **FILMPJES**

Maak kennis met De Verkeners via de introductievideo: <https://deverkenners.info/> 'We Place You in the Highest Place', Beautiful Live Harp Worship From Jerusalem: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JYsPGIustc0&feature=youtu.be>

## **JOODSE WITZ**

Het was een prachtige voorstelling van Shakespeares 'King Lear' geweest. Het publiek bleef applaudisseren, het gordijn ging steeds weer open, en de spelers werden bedolven onder een zee van bloemen. "Hoe vond je het?" vroeg Moos aan zijn vrouw. "Prachtig," zei Saar. "Maar het is een schande dat ze de schrijver niet op het toneel hebben laten komen."

## **TOT SLOT**

*Als men gelooft in de liefdevolle goedgunstigheid van de Schepper, dan zijn er geen vragen. En als men niet gelooft, dan zijn er geen antwoorden.*

*Rabbi Ya'akov van Radzimin*

**Shavua tov & Adonai's zegen,  
Marco en Hilda Sol**



**INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL** wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël