



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 16 februari 2023

[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

Vorige week schreven we dat Mozes een belangrijke hoofdpersoon in de Tenach is. En dat hij als profeet een belangrijke voorafschaduwing van de grote Profeet, van Yeshua, is. Zeker, Christus is méér dan Mozes, maar er zijn veel overeenkomsten tussen Mozes en Christus. In deze nieuwsbrief zullen we een eerste aantal ervan op een rijtje zetten.

1. Zowel Mozes als Yeshua behoorden beiden 'tot de broeders' van Israël. De profeet moet joods zijn, en Yeshua was afkomstig uit de stam Juda. Beiden waren herders. Yeshua sprak: *Ik ben de goede Herder*. En Mozes hoedde ook schapen, eerst letterlijk en later figuurlijk (het volk Israël).
2. Beiden werden gezonden om redding te brengen na 400 jaar van 'schijnbare inactiviteit' van God. De Israëlieten waren 400 jaar in slavernij geweest in Egypte, en de 400 jaar voor Yeshua's komst kwam waren met name stille jaren van God.
3. Beiden vastten 40 dagen en nachten. Mozes terwijl hij op de berg Sinaï was, en Yeshua in de woestijn van Judea, toen Hij werd verleid door Satan.
5. Beiden brachten als kind tijd door in Egypte. Immers, Yeshua moest daar als baby een tijdje verborgen blijven om aan Herodes te ontsnappen.
6. Beiden werden geboren in een tijd dat kwade koningen de dood aankondigden aan alle Joodse babyjongens in het gebied. Farao beval dat alle Hebreeuwse babyjongens bij de geboorte moesten worden verdronken. Herodes vaardigde een bevel uit om alle babyjongens onder de twee jaar te doden. Beiden werden op wonderbaarlijke wijze gered van die dreiging.
7. Beiden werden door God geroepen om te leiden en te redden.
8. Beiden deden wonderen om te getuigen van hun door God gegeven autoriteit.
9. Beiden stelden een bloedverbond in dat redding bracht voor velen. Mozes met het bloed van het Paaslam op de deurposten. En Yeshua, het volmaakte Lam van God, bracht het nieuwe verbond in Zijn bloed op de balken van het kruis.
10. Beiden kregen Gods publieke stempel van goedkeuring met een hoorbare stem uit de hemel, gehoord door de menigte. Mozes bij de Sinaï en Yeshua bij Zijn doop.

## **GEBED**

Bid voor de politieke situatie in Israël. Bid voor rust en stabiliteit onder de bevolking en binnen de regering. Bid dat vele Israëli's de vrede met Yeshua mogen ontdekken.



*The King's Harpists: The Blessing (feat. Joshua Aaron) - Live From Jerusalem!*

## **FILMPJES**

Kippenvel bij deze uitvoering van The Blessing: <https://youtu.be/DHhStISvWe8>

Blik op Joodse wijk Antwerpen: <https://www.youtube.com/watch?v=2l14awJGCQs>

## **AGENDA**

**Woensdag 22 maart** - Excursie naar Joods Antwerpen met CVI. Meer info en opgave: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/kopie-4019-excursie-naar-joods-antwerpen>

**Kijk voor activiteiten in uw omgeving** - <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/>

## **INFO**

Leuk is deze top 100 populairste jongensnamen. Het is opvallend is dat veel namen een Hebreeuwse oorsprong hebben waaronder de naam Moos op de zestigste plaats: <https://wij.nl/zwanger/babynamen/top-100-jongensnamen/>

## **JOODSE WITZ**

Een moderne, hip geklede heilsoldate komt Moos van Dam een bijdrage vragen. Moos haalt een gulden uit zijn zak, maar vraagt op het moment dat hij die in de bus wil stoppen: "Waar gaat die gulden naartoe?" "Dat geld is voor de Heer," antwoordt het meisje met stralende ogen. Moos kijkt haar aan en vraagt: "Hoe oud ben je, kind?" "Negentien." Moos stopt de gulden weer in zijn zak en zegt: "Ik ben achtenzeventig en zie de Heer eerder dan jij Hem ziet."

## **WIST JE DAT**

De langste weg in Israël snelweg 90 is met maar liefst 480 km? Deze weg van Metula in het noorden (grens met Libanon), langs de westzijde van het Meer van Galilea, door de Jordaanvallei, langs de Dode Zee (dit deel heet Dode Zeeweg en is de laagstgelegen weg ter wereld), tot aan Eilat bij de grens met Egypte loopt?

## **TOT SLOT**

*De verstandige telt zijn woorden. De dwaas gooit ermee. Joodse spreuk.*

**Shavua tov & Adonai's zegen,  
Marco en Hilda Sol**



***INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL** wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël*