



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 2 februari 2023

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Romeinen 3:1-2

Ieder mens heeft verlossing nodig die Jezus Christus de mens aanreikt. Daarin is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Hierover is Paulus in zijn brieven heel duidelijk. Maar volgens dezelfde Paulus levert het Jood-zijn wel degelijk 'voordelen' op. Zo zijn aan hen de woorden van God gegeven, de Tenach ofwel het oudtestamentische Schrift (lees Deut. 5:22-27 en Ps. 147:20). God gaf het Joodse volk de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes. Deze bevatten veel uitspraken en wetten die Hij gaf en die dus ook absoluut gezag hebben.

Volgens publicist, theoloog en spreker Gert van de Weerd bestaat de Bijbel voor de meeste christenen uit één hoofdboek: het Nieuwe Testament, en één bijboek: het Oude Testament. De christelijke visie op de Bijbel wijkt volgens hem sterk af van de wijze waarop de Here Jezus en de apostelen daarmee omgingen. Zij hadden immers nog geen Nieuwe Testament. Voor hen was het Oude Testament de enige Bijbel. Daar onderwezen ze uit. Nergens blijkt uit dat zij die als incompleet beschouwden. Toen de apostelen overleden waren en de generatie na hen eveneens, ontstond in christengemeenten behoefte om de geschiedenis van het christendom op schrift te stellen, te beginnen bij de geboorte van de Here Jezus. Velen schreven hun herinneringen op en zo ontstonden meer dan honderd verschillende evangeliën. Sommigen ervan waren falsificaties. Ook doken overal brieven van apostelen e.a. heilige personen op. Om daar orde in te scheppen werd een lijst opgesteld, de Canon, die alleen die geschriften mocht bevatten die betrouwbaar werden geacht. Zo ontstond rond 180-200 na Christus een Canon die niet zoveel verschilde van de huidige. Pas op de derde concilie van Carthago (397 na Christus) werd de Canon definitief vastgesteld.

De boeken van het Nieuwe Testament werden oorspronkelijk niet heilig bevonden, maar als leerstellig hulpmiddel gezien. Vanaf 200 na Christus begon een proces van 'heiligmaking' dat er uiteindelijk toe leidde dat het Nieuwe Testament het Oude Testament overvleugelde. Dat is jammer en zeker niet in navolging van Jezus Christus.

Het is goed om bovenstaande woorden van Gert van de Weerd te overdenken. En ook om ons ervan bewust te zijn dat de woorden van God in de eerste plaats aan de Joden zijn toevertrouwd en via hen aan ons zijn gegeven. Wat zijn we enorm gezegend met zowel het Oude als het Nieuwe Testament!

GEBED

Bid voor organisatie als Israël en de Bijbel die de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk ten doel hebben. Bid dat er steeds voldoende middelen en mogelijkheden zullen zijn. Gods Woord is levend en krachtig - bid dat het vele (Joodse) harten zal raken.



Torah schrijven met een ganzenveer

AGENDA

Zaterdag 4 februari - Koor- en samenzangavond met meditatie door Kees van Velzen in Amersfoort: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/concert-4-februari>

Vanaf 4 maart - Cursus Bijbels Hebreeuws over Spreuken 31 op 5 zaterdagochtenden in Ede (4-3; 1-4; 6-5; 3-6; 8-7). Info & opgave: <https://www.jes-creations.nl/nl/bijbels-hebreeuws-leren-cursussen/thema-cursus-bijbels-hebreeuws-spreuken-31>

INFO

Twee verdiepende artikelen betreffende de Canon van de Bijbel:

https://www.christipedia.nl/wiki/Canon_van_de_Bijbel

https://www.christipedia.nl/wiki/Nieuwe_Testament

FILMPJES

Psalm 23 bezongen (Hebrew): https://www.youtube.com/watch?v=RWM8gSSnz_8

Filmpje synagogedienst in JLM: <https://www.youtube.com/watch?v=3KeUhxclW28>

CHASSIDISCHE WIJSHEID

In zijn jeugd kreeg rabbi Mosje van Lelow een ernstige ziekte en zijn toestand werd kritiek. De hele gemeente bad voor zijn genezing. Zijn vader, de beroemde rabbi David, verliet de synagoge niet voordat men hem berichtte dat zijn zoon buiten levensgevaar was. Kort daarop brak zijn vader in tranen uit. Toen men hem vroeg waarom hij huilde, zei rabbi David: 'Terwijl mijn zoon in levensgevaar verkeerde zat de hele stad in zorg, maar wie bekommert zich om een arm mens als hij ziek wordt?'

TOT SLOT

Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. Ik geloof in de liefde, ook als ik die niet voel. Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt - Josl Rakover (geschreven op een muur in een kelder in Keulen a/d Rijn, waar zich tijdens de oorlog enkele Joden verborgen hielden)

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël