



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 15 december 2022
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

De herdertjes lagen bij nachte. Ze lagen bij nacht in het veld. Ze hielden vol trouwe de wachte. Ze hadden hun schaapjes geteld. Daar hoorden zij d' engelen zingen. Hun liederen vloeiend en klaar. De herders naar Bethlehem gingen. 't Liep tegen het nieuwe jaar.

Een bekend kerstlied waar generaties mee zijn opgegroeid. Gezongen door menig koor, uitgespeeld door duizenden herders en andere spelers bij geïmproviseerde kampvuren. Als een romantisch schouwspel. Inmiddels weten we dat de Here Jezus niet met kerst geboren is. Dat er in dit jaargetijde geen herdertjes in Efratha's velden liggen. Dat het niet tegen het nieuwe jaar liep. En dat de herders zich ook niet bezig hielden met het tellen van schaapjes. Deze herders waren helemaal niet zo zachtzinnig van aard: zo nodig vochten ze met wilde dieren om de kudde te beschermen.

Welke rol hadden de herders in de geboorteaankondiging van Gods Zoon dan wel? Volgens de mondelinge Torah was het in die tijd verboden om kleinvee te houden binnen de landsgrenzen van Israël. Hoe kan het dan dat er blijkbaar in de omgeving van Bethlehem wel herders met schapen werden aangetroffen? Was dat niet in strijd met de geldende regelgeving? In Israël was een bepaald gebied uitgezonderd van deze regelgeving t.a.v. het houden van schapen en ander kleinvee. Dat gebied brengt ons naar de profeet Amos. Hij was een schapenfokker uit Tekoa. En Tekoa lag in de velden van Efratha, nabij Bethlehem en niet ver van de stad Jeruzalem, waar de tempel stond.

Het boek van Amos begint aldus: *'Dit zijn de woorden van Amos, een schapenfokker uit Tekoa'*. De schapenfokkers uit die omgeving fokten schapen voor de tempeldienst. Dit betroffen slachtschapen die geofferd werden o.a. bij de grote feesten van Israël. Pelgrims uit het hele land trokken dan naar Jeruzalem om te offeren. Het zelf meebrengen van offerdieren tijdens de vaak lange reis vaak over niet al te beste wegen was niet eenvoudig. Daarom was het fijn dat men niet ver van de tempel in Jeruzalem een goed offerdier kon kopen. Men kon daarvoor dus terecht in het gebied Tekoa.

De herders uit Lucas 2 hadden dus zeer een belangrijke taak! Zij droegen zorg voor het fokken en onderhouden van kudden met offerdieren. Dieren die door de offeraars werden gekocht om in de tempel geofferd te worden. Kwam er een klant die een dier kocht, dan wisten ze: deze man doet schuldbelijdenis. Hij kent de strijd en het conflict met de boze, maar weet ook dat het offer zijn schuld zal bedekken. Deze herders hadden prachtig werk. Ze waren betrokken bij de verzoening die mensen zochten en die God hen uit genade schonk. Menig offerdier werd geslacht tot verzoening.

En uitgerekend deze herders ontvingen het schitterende nieuws: *'Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer'* (Lucas 2:11 NBV21). De herders die de offerdieren verzorgden, mochten als eerste naar Bethlehem gaan. Daar zagen zij het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt! Zijn bloed reinigt van alle zonde. Het ging nu niet alleen om de zonden van de offeraar, die na een lange reis voor zichzelf, uit hun kudde een geschikt offerdier uitzocht. Het ging nu om het Lam Gods, dat ook voor de herders zelf geofferd zou worden. Jezus de Messias! Hij zou als Lam geslacht worden. Op Golgotha stierf de Heiland der wereld voor herders en koningen, voor priesters en profeten. Hij gaf Zijn leven voor Joden en Grieken, voor mensen van toen en nu.

GEBED

Bid dat het deze winter veel zal regenen in Israël, zodat alle watervoorraden van het land en in het bijzonder het Meer van Galilea weer helemaal gevuld zullen zijn.



Het huidige Bethlehem

AGENDA

Maandag 19 t/m maandag 26 december - Chanoeka ofwel licht- of toewijdingsfeest.

Zaterdag 17 december - Adventsconcert CVI in Nijkerk. Voor meer informatie:

<https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/adventsbijeenkomst-in-nijkerk>

INFO

‘Midden in de winternacht... of in het voorjaar?’ Interessante benadering over het tijdstip van Jezus’ geboorte: <https://goedbericht.nl/geboren-op-tien-nisan/>

Met nog een boeiende aanvulling: <https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/942>

FILMPJES

‘De velden van Efratha’, weer zo’n mooi en leerzaam filmpje van De Verkenners:

https://www.youtube.com/watch?v=qLfA_zUD2tM

JOODSE WITZ

Op de ochtend van haar verjaardag zei Chaya tegen haar man Chaim Yankel: “Ik heb net gedroomd dat je me een diamanten halsketting gaf voor mijn verjaardag. Wat denk je dat het betekent?” “Misschien kom je daar vanavond achter,” zei Chaim Yankel glimlachend. Die avond kwam Chaim Yankel thuis met een klein pakketje en gaf het aan Chaya. Ze scheurde het inpakpapier eraf en vond een boek met de titel ‘De betekenis van dromen’.

TOT SLOT

Het belangrijkste exportmiddel van Israël is niet de USB of de Intel-chip. Het is het meest gelezen boek ter wereld, dat een Joods boek is: de Tenach (OT) en de HaBrit HaChadasja (NT). Door het lezen van deze boeken hebben wij de Joodse Messias leren kennen, namelijk Yeshua!

Uit: IB magazine, oktober/november 2022

***Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël