

OVER LEVEN

Nathan Sharansky (20-01-1948) groeide op in Sovjet-Rusland en streed als jongvolwassene voor het recht om als Jood naar Israël te immigreren. Het werd niet alleen geweigerd, hij werd gearresteerd en belandde voor negen jaar in de gevangenis, waarvan hij 406 dagen doorbracht in een kleine ijskoude isoleercel waar hij niets anders kon dan staan en waar hij leefde op een rantsoen van drie boterhammen en drie glazen water per dag.



Zijn grootste schat was een klein psalmenboekje. Enkele malen werd hem dit afgepakt en ging hij in hongerstaking om het terug te krijgen. Hij overleefde de verschrikkingen en kwam na zijn vrijlating naar Israël. Tot zijn pensionering bekleedde hij daar verschillende politieke en maatschappelijke posities. Ongeveer een jaar geleden stond een inwoner van Jeruzalem 's morgens vroeg in de rij bij de bakker en ontdekte dat zijn voorganger Nathan Sharansky was. Hij tikte hem op de schouder en vertelde hem dat hij zijn biografie gelezen had en dat het verhaal van het kleine psalmenboekje zoveel indruk op hem had gemaakt. Glimlachend stak Sharansky zijn hand in het borstzakje van zijn overhemd en haalde een klein gehavend boekje tevoorschijn. Verrast reageerde de man: "Draagt u dat nog altijd bij u?" Waarop Sharansky even verrassend antwoordde: "Weet u, eigenlijk draagt het mij!"

Bron: Family7 Magazine, februari 2022