



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 6 oktober 2022
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Tien oktober begint Soekot, het Loofhuttenfeest. Een belangrijk en vrolijk Joods Bijbels feest dat een week duurt. Soekot is het laatste Najaarsfeest. En zoals vaker kent ook dit feest meerdere aspecten. Allereerst draait het om herdenken. Er wordt teruggedacht aan de tijd waarin het volk Israël door de woestijn trok en in tenten moest wonen. Terwijl God voorzag in eten en drinken en in alles voor ze zorgde. Tegelijkertijd wordt met Soekot ook de oogstperiode afgesloten en is 't daarmee dus ook een feest van dankbaarheid voor de oogst.

Het is een bijzonder feest. Zo wordt er in de tuin, op balkon of op straat een Soeka of loofhut gebouwd. Men bouwt deze geheel zelf of maakt gebruik van een volledig bouw pakket. De soeka bestaat vnl. uit hout en riet en wordt feestelijk versierd. Het is de bedoeling dat men een week lang zoveel mogelijk in te soeka bivakkeert. Zo kom je even los van de materiële welvaart en zekerheid van je eigen huis, en ervaar je hoe het is om onderweg te zijn in de woestijn in afhankelijkheid van Gods voorzienigheid. En dat dus gedurende zeven dagen.

Steeds meer christenen kiezen ervoor Soekot te vieren, vanuit een 'terugwillen naar Joodse & Bijbelse wortels' waar de Bijbelse feesten uit de Torah onderdeel van zijn. Ook de Here Jezus vierde deze feesten met Zijn discipelen. In de loop van de geschiedenis is er helaas een grote scheiding gekomen tussen de kerk en de synagoge. De kerk heeft haar eigen feesten ingesteld zoals kerstfeest en Pasen. Er zijn christenen die vinden dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat we ingevoegd worden bij Israël en vieren daarom nu ook de feesten mee.

Het is mooi als dat op een gezonde manier gebeurt. Het kan heel waardevol zijn om zo van Soekot te leren, om zeven dagen stil te staan bij het feit dat niet alles zo vanzelfsprekend is én dat we onderweg zijn. Valkuil is als de neiging er is het anderen op te leggen. In de Torah worden de hoofdlijnen van de feesten geschetst. De mens heeft vervolgens de vrijheid om dat verder zelf in te vullen. In de loop der tijd hebben Joden er ook een eigen invulling aan gegeven. Het kan verrijkend zijn Soekot (e.a. feesten) te vieren, maar we zijn er vrij in.

Een laatste en heel mooi aspect aan Soekot is de verwijzing naar de toekomst. Met Soekot wordt gevierd dat *alle oogst* binnen is. In het Nieuwe Testament wordt dit verbonden met de wederkomst. Als alles is volgroeid en verzameld volgt de terugkeer van Jezus de Messias. De Najaarsfeesten, waaronder Soekot, helpen ons om stil te staan bij de geweldige toekomst die voor ons ligt. De Messias komt terug en dan zal het Messiaanse Rijk aanbreken!

(Verslag gesprek CIP met Michaël Wittocx over Soekot. Michaël is actief voor de NEM, België)

GEBED

Gebed om regen is een essentieel onderdeel van de liturgie van Soekot. Bidt u mee voor de eerste nieuwe regen, na een lange droge periode waarvan Soekot het einde markeert?



WIST JE DAT

De zeven Bijbelse feesten ook wel 'De Afgesproken Tijden' genoemd worden? De eerste drie Voorjaarsfeesten al door Christus vervuld zijn? Het vierde feest, het Wekenfeest, ons Pinksterfeest is? En dat Christus de drie Najaarsfeesten nog gaat vervullen? De Here God deze zeven feesten gaf om zo Zijn heilsplan aan ons te laten zien?

AGENDA

Maandag 10 t/m zondag 16 oktober - Soekot of Loofhuttenfeest

Zaterdag 8 oktober - Studiedag Israël Talks in Nijkerk met ds. Henk Poot en Tal Hartuv: Voor meer info en opgave: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israel-talks-met-ds-henk-poot-en-tal-hartuv>

Voor meer boeiende activiteiten - <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/>

FILMPJE

Een kleine documentaire over soekot uitgezonden op Shalom Sesame, Israëlsche uitvoering Sesam Straat: <https://www.youtube.com/watch?v=OZ5rGZc2w3Y&t=56s>

INFO

Betekenis van de Loelav: <https://www.israelidoedreizen.nl/betekenis-van-de-loelav/>

JOODSE WITZ

Moshe bouwde een soeka op het balkon van zijn appartement. Vlak voor de vakantie begon, merkte de huisbaas het op en eiste dat de soeka onmiddellijk werd verwijderd. Volgens hem was dit in strijd met de voorwaarden van zijn huurovereenkomst. Moshe weigerde en vertelde de huisbaas dat, aangezien dit een religieuze viering was, hij het recht had om daar de soeka te bouwen. De verhuurder was het daar niet mee eens en stapte meteen naar de rechter. In de rechtbank betoogde hij dat de soeka lelijk was, in strijd met de voorwaarden van de huurovereenkomst, en bovendien brandgevaarlijk. Moshe pleitte voor zijn religieuze rechten. De rechter, die toevallig joods was, luisterde geduldig en sprak toen zijn oordeel uit: "Ik ben het in dit geval eens met de huisbaas, en ik bepaal daarom dat je acht dagen hebt om je hut af te breken."

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël