



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 22 september 2022
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 1 Thes. 4:16

Op de eerste dag van de Joodse maand Tishri in de herfst, blaast het Bazuinenfeest zijn weg naar het nieuwe Joodse jaar. Tegenwoordig staat het bekend als Rosh Hashana, het Joods Nieuwjaar. Hoewel het volgens Exodus 12:2 niet echt het begin van het Bijbelse jaar is, want het Bijbelse kalenderjaar begint met Pesach in de maand Nisan, in de lente. Het Bazuinenfeest valt echter aan het begin van de zevende maand. Net als alle andere 'Feesten van de Heer' heeft het Bazuinenfeest betekenis voor vandaag, evenals profetische betekenis over dat wat komen gaat.

Rosh Hashana is de eerste van de drie najaarsfeesten: Bazuinenfeest, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. De tien dagen tussen het Bazuinenfeest en Jom Kippur (G.V. - de heiligste dag van de Joodse kalender) worden de 'Dagen van Ontzag' genoemd. Mensen worden dan aangemoedigd om hun positie voor God te overdenken. Het is een hele speciale tijd in Israël.

Net zoals de voorjaarsfeesten Pesach, Eerstelingen en Shavuot (Pinksteren) alle drie profetisch gerelateerd zijn aan de dood, opstanding en hemelvaart van Yeshua én aan de zending van de Heilige Geest, hebben de najaarsfeesten betrekking op Zijn tweede komst. Het Bazuinenfeest heeft betrekking op de laatste bazuin die zal klinken wanneer Hij in heerlijkheid zal terugkeren (1 Korinthe 15:51-57).

Het Bazuinenfeest kom je in de Bijbel tegen in Leviticus 23:23-25 en Numeri 29:1-2. In beide Bijbelgedeeltes lees je dat dit feest door God bedoeld was als een rustdag, een dag om op trompetten te blazen en om offers te brengen bovenop de gebruikelijke offers voor de nieuwe maand om verzoening te doen voor het volk. Deze trompetten in Bijbelse tijden werden gemaakt van ramshoorns (sjofars) of van zilver. Ze konden worden geblazen door de priesters en leiders van het volk. Men kende verschillende geluiden voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld om het kamp af te breken en verder te trekken door de woestijn, om het volk te verzamelen voor een vergadering, als waarschuwing voor oorlog of gevaar, om een feest aan te kondigen, een koning uit te roepen of de overwinning te verklaren.

In het Nieuwe Testament wordt het blazen op de trompetten in verband gebracht met Gods macht om de doden op te wekken (1 Korinthe 15:52, 1 Thes. 4:16) maar ook met de oordelen van de laatste dagen (Openbaring 8:2 en 13). In onze tijd mogen onze oren gespitst zijn op het geluid van de trompetten, de sjofars. Immers, de komst van de Here Jezus, van Yeshua, is nabij!

GEBED

Bid dat het geluid van de sjofar, dat in deze dagen vaak klinkt, niet alleen met het oor gehoord wordt maar ook mag doordringen in de hart van Joodse mensen. Bid om een terugkeer naar de God van Abraham, Izak en Jakob, en voor een bekering tot Yeshua, de Messias van Israël.



AGENDA

Voor uitgebreide agenda met activiteiten - <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/>

Maandag 26 en dinsdag 27 september - Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar)

Donderdag 29 september - Israël-avond Goede Herderkerk in Barneveld. Zie bijlage.

INFO

Waarom blazen op de sjofar (Joodse visie): <https://jadezra.nl/blog/2020/09/15/10-redenen-waarom-op-de-sjofar-wordt-geblazen/>

NIEUWE LINK & TOELICHTING

Deze week is een nieuwe link toegevoegd aan onze website: van het CIS, het Centrum voor Israël Studies. Meer info over doelstelling en activiteiten CIS: <https://hetcis.nl/>
Zeer de moeite waard is het Mattheüs-project dat christenen bewust wil maken van de Joodse achtergrond van het N.T. Meer info: <https://hetcis.nl/joodsebijbeluitleg>

FILMPJES

Mooie beelden van Joden in het Afrikaanse Oeganda die Joods nieuwjaar vieren: <https://www.youtube.com/watch?v=pkzGGA0oYro>

Indrukwekkend en ontroerend is dit bijzondere filmpje 'Israël je kunt er niet omheen': <https://israelcnn.com/israel-you-cant-ignore/>

JOODSE WITZ

Op de eerste avond van Rosh Hashana kwam een man thuis met een gloednieuwe band. Zijn vrouw vroeg hem: "Waar gaat dit in hemelsnaam over?" Hij glimlachte en legde uit: "In onze familie hebben we een minhag (gebruik) om banden te eten op de eerste avond van Rosh Hashana als een siman (teken) dat we een GOODYEAR zouden moeten hebben!"

TOT SLOT

Hij die overal van geniet en nergens voor dankt, besteelt God - Joods gezegde

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël