



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 14 juli 2022  
[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

*De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes (Hebreeuws: tzitzit) moeten maken aan de hoeken van hun kleren.*  
*Numeri 15:37-38 (lees vers 37-41)*

De kwastjes of tzitzit was een gebod van Jahweh voor het volk Israël en vormde een soort geheugensteuntje om zich op God te richten en zich aan Zijn wetten te houden.

De tzitzit bestond uit witte draden met in elke kwast een hemelsblauwe draad. De blauwe kleurstof ervan was afkomstig van de purperslak die in Bijbelse tijden werd gevonden langs de Middellandse Zeekust. Lange tijd leek deze uitgestorven te zijn en moesten rabbijnen genoeg nemen met tzitzit zonder blauwe draad. Tegenwoordig is de zeldzame slak weer gesignaleerd en kan de voorgeschreven kleurstof weer worden gebruikt. Volgens de Joodse traditie verwijst deze blauwe draad naar de troon van God.

Het zien van de tzitzit moest de geboden van Jahweh in herinnering brengen. Immers, in die tijd had men nog geen geschreven Woord. De tzitzit had dus een symbolische betekenis en spoorde aan tot het gedenken én naleven van Gods geboden. Alleen op deze manier kon Israël voldoen aan de opdracht van God om een heilig volk te zijn.

De Hebreeuwse Bijbelleraar Yair Strijker schrijft hierover: 'De geschiedenis ging echter verder. Alles wat geboden werd was een tastbaar en zichtbaar beeld van geestelijke werkelijkheden. De tastbare geboden hoeven niet meer blindelings opgevolgd te worden als Jahweh intussen al in een geestelijke werkelijkheid heeft voorzien. Voor wie in Jezus Christus gelooft is het gebod van tzitzit aan de kleding niet meer van toepassing. Zij kunnen nu elke dag de Bijbel lezen en zich laten leiden door de Heilige Geest (vgl. Joh. 14:26, 16:7, 13). Destijds was tzitzit dus nodig om aan Gods wil te worden herinnerd.'

Toch blijft de nadruk op het naleven van Gods geboden, samengevat in het liefdesgebod, en het leiden van een heilige levenswandeling ook in het NT onverminderd van kracht. Mensen die vervuld zijn met Gods Geest hebben tzitzit van binnen nodig, in het hart. Dat komt daar echter niet vanzelf, net zoals het niet vanzelf in die kwastjes komt. Die tzitzit zijn een gevolg van ons geloof in God en het voortdurend tot ons nemen van Zijn Woord.

## **GEBED**

Bid om vrede voor Jeruzalem, om Israëls bekering en voor het evangelisatiewerk onder het Joodse volk: <https://zijlucht.nl/wat-bid-jij-voor-israel-3-gebedspunten-voor-israel/>



*Het kussen van de tzitzit*

## **AGENDA**

**Zaterdag 20 augustus** - Ebenezer Vriendendag in Utrecht. Een dag vol info over Alijah met Jack van der Tang en Kazik Skowronski. Meer info: <https://ebenezer-oe.org/nl/>  
**Comité Gemeentehulp Israël** - geeft 6 maal per jaar een magazine uit met geloofs-opbouwende artikelen over onze broeders en zusters in Israël. Ook inspirerend voor Israël-gebed: <https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/go/raak-betrokken/magazine/>

## **INFO**

Uitgebreidere informatie over het Joodse symbool van de tzitzit, de kwasten aan de kleding: <https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/60758-joodse-symbolen-tsietsiet-kwasten-teken-aan-de-kleding.html>

## **FILMPJES**

Hoe een Israëliisch bedrijf traditionele methoden gebruikt om de Bijbelse tint blauwpurper te creëren: <https://www.youtube.com/watch?v=WO7968Ech44>  
You Deserve The Glory - Jew & Arab Worship Together, met o.a. Joshua Aaron: <https://www.youtube.com/watch?v=Nr64Gr5hwIE>

## **WIST JE DAT**

Religieuze Joden vandaag de dag ingewikkeld in hun talliet (gebedsmantel) worden begraven? Er dan tevens een van de tzitzit wordt afgeknipt? Dit dan betekent dat de overledene zich niet meer aan de geboden behoeft te houden?

## **TOT SLOT - GEDACHTENPRIKKEL**

*God is de Alfa en de Omega, de Alef Tav, het Begin én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.*

***Shavua tov & Adonai's zegen,  
Marco en Hilda Sol***



***INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL*** wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël