



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 9 juni 2022
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets (...) Ik zal in het huis van de HEERE - van JHWH - blijven tot in lengte van dagen. Psalm 23: 1 en 6b

Opvallend én veelzeggend zijn de eerste en laatste regel van Psalm 23. Alleen in deze twee verzen wordt de Godsnaam JHWH gebruikt. Voor de rest komt deze niet voor in de psalm. Je zou kunnen zeggen dat Psalm 23 wordt omzoomd met de aanwezigheid van de Heere. En daar tussenin bezingt David Gods goedheid en heerlijkheid en prijst hij JHWH als zijn Herder en Gastheer. Toch is de Heere in heel Psalm 23 de grote Aanwezige!

Exact in het midden van de psalm staat 'Want U bent met mij'. Nu bestaat Psalm 23 in de grondtekst uit 55 Hebreeuwse woorden. Voor en na de woorden 'Want U bent met mij' staan precies 26 woorden. Het bijzondere is dat het getal 26 de getalswaarde van de Naam van JHWH is. JHWH bestaat namelijk uit de letters jōd, hē, waw en hē. Als je de getalswaarde van deze afzonderlijke letters optelt, krijg je $10 + 5 + 6 + 5 = 26$. Geen toeval.

Kortom, al wordt de Naam van JHWH alleen in de eerste en laatste zin van Psalm 23 genoemd: de Heere God is verborgen aanwezig in de hele Psalm. Zo is het ook in ons leven: al lijkt het soms alsof God er niet is; toch is Hij de grote Aanwezige!

De Naam JHWH is de allerheiligste Godsnaam. Met deze Naam maakte God Zich aan Mozes bekend: JHWH, de IK BEN. Deze Naam van God drukt de onuitsprekelijke grootheid uit van de Eeuwige, Almachtige en Onveranderlijke God. Hij de Enige God! Het is ook de meest voorkomende Naam van God (ca. 6800 keer in OT). In onze Bijbel wordt deze Naam van God vaak met hoofdletters geschreven. De Joden spreken deze heilige Godsnaam sinds eeuwen niet meer uit. Vanuit een diep ontzag voor Gods heiligheid maar ook vanwege de angst om Zijn Naam verkeerd uit te spreken.

Hoe rijk ben je als je het David kunt nazeggen: 'JHWH is mijn Herder!' Als de Eeuwige, Almachtige en Onveranderlijke God jouw Herder is. Eeuwig, want Hij is en was en zal komen (Openb. 1:4). Almachtig, want Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Matth. 28:18). Onveranderlijk, want Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebr. 13:8). Zijn Woord wankelt niet. Zijn heilsplan staat vast. Amen!

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! Psalm 8:1 en 10

GEBED

De terugkeer van Joden naar Israël laat zien dat Gods Woord betrouwbaar is (Jesaja 43, Jeremia 30 en 31). Gods beloften komen uit! Bid dat steeds meer mensen dat zullen zien.



Sculptuur van kamelen langs de route door de Negev in Avdat National Park

AGENDA

Dinsdag 14 juni - Studieavond met Oscar Lohuis in Zeist. Thema: 'Geënt op de edele olijf'. Meer info: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/studieavond-met-ds-oscar-lohuis-in-zeist-over-geent-op-de-edele-olijf>

Vrijdag 2 t/m zondag 4 september - Israël-weekend ICEJ op De Betteld in Zelhem. Voor meer info: <https://www.icej.nl/activiteiten/israel-weekend/>

INFO

Uitgebreide informatie van Peter Steffens over de Getallensymboliek in de Bijbel: <https://petersteffens.nl/download/getallensymboliek-in-de-bijbel/>

FILMPJE

'The World Blessing' Pinksteren 2022 - 154 Naties 257 Talen - Eenheid van de Heilige Geest in een verdeelde wereld: <https://www.youtube.com/watch?v=d48-qbcovVY>

CHASSIDISCHE WIJSHEID

"Al generaties lang leren mensen hun tanden te poetsen om ze van het vuil te reinigen. Het komt echter bij niemand op om zijn tong te poetsen." Rabbi Selig van Sokolow

WIST JE DAT

Israël het enige land ter wereld is waar een dode taal, namelijk het Hebreeuws, 'tot leven is gewekt' en de nationale taal is geworden?

De oudste boom in Israël ruim 1500 jaar oud is? Dit de Jujube boom in Ein Hatzeva, een dorp ten zuiden van de Dode Zee, is? Israël in totaal 127 stranden heeft?

TOT SLOT

Iedere Jood die men ziet is als een handtekening Gods onder al Zijn beloften, een zegel van Zijn trouw en barmhartigheid; een granietsuil tegen alle aanvallen op Zijn Woord.
Uitspraak van Johannes de Heer

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.