



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 28 april 2022

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Pas zei iemand tegen ons (niet de 1ste keer): “Oh, zijn jullie Israël-minded? Ik ken nog zo iemand”. Wat mensen nu eigenlijk bedoelen te zeggen met de term Israël-minded is me niet helemaal duidelijk. Toen ik naar een Nederlandse vertaling voor het woord minded zocht, stuitte ik op de begrippen *gezind* en *georiënteerd*. Kortom, wij zouden Israël gezind, Israël georiënteerd zijn. In deze brief willen we daar graag op ingaan.

Wedergeboren christenen zijn navolgers van Jezus Christus. En als het goed is, draait alles in hun leven om Hem. Hij was ook de kern van de boodschap van Paulus: *Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde (1 Kor. 2:2)*. Hij, de Christus, heeft ons verzoend met de Vader door Zijn lijden, sterven en opstanding.

Deze Jezus, in het Hebreeuws Yeshua, is de Joodse Messias van Israël. Hij werd in een Joods gezin geboren en besneden op de 8ste dag in overeenstemming met de Joodse traditie. Hij had Zijn Bar Mitswa op Zijn 13de verjaardag. Hij hield de wet van Mozes. Hij droeg de tsietsiet (gedenkkwasten) conform het voorschrift in Num. 15:37-41. Hij stierf aan het kruis met boven Zijn hoofd het opschrift: 'Koning van de Joden'. Jezus beschouwde het Joodse volk als Zijn familie. Hij hield enorm veel van hen.

Als christenen Christus navolgen, zouden ze Hem dan ook niet in Zijn liefde jegens Zijn volk dienen na te volgen? Van het Joodse volk en van Israël houden zoals Jezus deed. Te meer, als je je bedenkt dat uit hen de Messias voortkwam, én de Heilige Schrift (de Tenach, het OT, en Brit Chadasha, het NT), én de aartsvaders, én de profeten, én de apostelen die het evangelie aan de heidenen hebben verkondigd. Wat een rijkdommen!

Gelovigen uit de heidenen (ofwel niet-Joden) zijn het Joodse volk in feite dus enorm veel dank verschuldigd voor wat zij hen in geestelijk opzicht geschonken hebben. De Here Jezus zei in gesprek met een Samaritaanse vrouw dat 'de redding van de Joden komt' (Joh. 4:22). In het Bijbelse Jodendom liggen de wortels van het christelijke geloof!

Een wedergeboren christen is Jezus-minded en daar hoort als vanzelfsprekend het liefhebben van het Joodse volk en van Israël bij. Hoe we moeten liefhebben, staat mooi verwoord in 1 Johannes 3:18: *Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden*. Deze liefde mag zich vertalen in het bidden voor Israël, in het troosten van het Joodse volk en in werken van barmhartigheid.

GEBED

Bid voor de Kerk in ons land. Dat voorgangers en dominees zowel in het gebed als in de prediking en in de liefdegaven het Joodse volk en Israël een vaste plek zullen geven.



Israël is weer open!

AGENDA

Donderdag 5 mei 2022 - Jom Hazikaron (Dag van de Herinnering)

Vrijdag 6 mei 2022 - Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag)

BOEKINFO

Nieuw boek van 'Israël en de Bijbel': 10 Joden, 1 Messias - getuigenissen uit Israël. Voor uitgebreide info: <https://www.israelendebijbel.nl/nl/webshop/208/getuigenis-boeken/1008917/10-joden-1-messias>

FILMPJES

Wat wordt je hier toch blij van: HOPE door Fountainheads, song for Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag): <https://www.youtube.com/watch?v=HsE1cAKM4Yc>

Geniet van deze kleine impressie: <https://www.youtube.com/watch?v=nrEju5e02hw>

JOODSE WITZ

Op de dag dat Moshe zijn rijbewijs ontving, stemde zijn vader Shlomo ermee in hem mee te nemen voor een autorit. Met een grote grijns sprong Shlomo achter de bestuurdersstoel. 'Waarom zit je niet voorin aan de passagierskant?' vroeg Moshe. 'Moshe, ik wacht hier al op sinds je een kleine jongen was,' antwoordde zijn vader. 'Nu is het mijn beurt om hier achterover te leunen en tegen de stoel te schoppen.'

WIST JE DAT

De Israëlische postbezorging 'n speciale afdeling heeft voor brieven die geadresseerd zijn aan God? Deze brieven worden gelezen en in de Klaagmuur worden geplaatst?

TOT SLOT

Zijn shalom, Zijn allesomvattende vrede, is niet de afwezigheid van moeilijke omstandigheden maar de wetenschap dat Hij God is.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.