



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 17 maart 2022

[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

*Er was een Joods man in de burcht Susan en zijn naam was Mordechai, de zoon van Jaïr, de zoon van Simeï, de zoon van Kis, een man uit Benjamin. Esther 2:5*

*Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, groot en hij verhoogde hem. Esther 3:1a*

Poerim is net als Chanoeka geen feest van de Heer. Het is een gedenkdag die ingesteld is door Mordechai. Aangezien trouw en respect voor de inzettingen van de vaders belangrijk is, wordt deze dag toch tot op heden in Israël onderhouden en gevierd.

Zoals we weten wordt in het boek Esther de naam van God niet genoemd. God blijft 'achter de schermen'. Echter, de afstamming van Mordechai en Haman wordt uitgebreid benoemd. We kunnen er wel van uitgaan dat dit niet zonder reden is.

Haman is een Agagiet. Volgens veel uitleggers een nazaat van Agag, koning van Amalek. Het waren de Amalekieten die Israël meteen na de uittocht uit Egypte in de woestijn van achteren aanvielen. God zwoer hierom een blijvende strijd tegen Amalek. Koning Saul kreeg van God later de opdracht om Amalek uit te roeien. Saul echter was ongehoorzaam en spaarde de leden van de koninklijke familie, waaronder de koning Agag. En zo bleef deze vijand van Gods volk in de wereld.

De oude vijand Amalek duikt vervolgens jaren later in de persoon van Haman op, in de hoogste kringen van het Perzische hof. Het is tijdens de ballingschap van het volk Israël. Opmerkelijk genoeg stuit hij daar op Mordechai, een nakomeling van Kis, de Benjamiet. Kis is de vader van Saul. Het nageslacht van Kis krijgt in deze geschiedenis dus een herkansing om het kwaad te weerstaan. Dat is opvallend en ook bijzonder.

God is de God van de geslachten en van tweede kansen! En ook in deze geschiedenis gebruikt Hij het handelen van mensen om redding te brengen. We zien hier hoe Goddelijke voorzienigheid en menselijke verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Een principe dat tot op de dag van vandaag geldig is, ook in ons persoonlijk leven.

## **GEBED**

Een hoge functionaris van het Israëlitische leger benoemde onlangs dat vroegere oorlogen drie dimensies kenden: land, zee en lucht. Tegenwoordig zijn er drie bijgekomen: cyber, ondergronds en elektromagnetisch (waarbij elektronische apparaten uitgeschakeld worden). Bid voor bescherming van Israël op al deze vlakken.



*Jeruzalem de oude stad*

## **AGENDA**

**Zaterdag 19 maart** - Zingen voor Israël in Amersfoort. Voor meer info en opgave: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/zingen-voor-israel-in-amersfoort>

**Donderdag 30 maart** - Online studieochtend met rabbijn Chaim Eisen. Voor meer info en opgave: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/online-studieochtend-met-rabbijn-chaim-eisen>

## **FILMPJE**

Leuke en informatieve bakworkshop met Gilah Evers: 'Hamentashen voor Poerim': [https://www.youtube.com/watch?v=NEfSVS5u\\_I](https://www.youtube.com/watch?v=NEfSVS5u_I)

## **INFO**

'Zie, Ik kom spoedig' - Eerste van 40 Bijbelstudies (à 25 min.) over Openbaring door Wim Grandia: <https://m.youtube.com/watch?v=MnAsLE9wAQY&feature=youtu.be>

## **UIT DE MOND DER KINDEREN**

Twee Joodse jongetjes in gesprek - Ruben vraagt aan Judah: "Ik ben benieuwd hoe onze Verlosser gekleed zal gaan. Hoe zullen we hem herkennen? Wat voor soort jas zal hij bijvoorbeeld dragen, denk jij?" Judah: "Hij is gekleed in een messias".

## **WIST JE DAT**

Het Israëliische onderzoekers gelukt is om ruggenmergweefsel te ontwikkelen dat in de toekomst geïmplantéerd zou kunnen worden bij mensen die een dwarslaesie hebben? Zij door het nieuwe weefsel weer zouden kunnen lopen? Dit een veelbelovende ontwikkeling is? Israël in veel opzichten tot zegen van de wereld is?

## **TOT SLOT**

*De HEERE - JHWH - in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee.*

*Psalm 93 vers 4*

***Shavua tov & Adonai's zegen,  
Marco en Hilda Sol***



***INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL*** wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.