



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 24 februari 2022
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

In 1637 kwam de Statenbijbel uit, de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De Statenbijbel was een groot succes in de Nederlanden. Nu kon men God in het Nederlands horen spreken. Al gauw stond de Statenbijbel in vrijwel alle huishoudens op de plank en werd er dagelijks uit voorgelezen.

Het gevolg was ook dat de Nederlandse taal een enorme boost kreeg en uitdrukkingen uit de Bijbel 'bleven plakken' in de gewone spreektaal. Denk aan uitdrukkingen als 'parels voor de zwijnen' of 'bij de pakken neerzitten'. Veel mensen hebben er geen flauw benul hoe vaak ze de Bijbel citeren, zelfs mensen die nog nooit in de Bijbel hebben gelezen.

Een aantal prachtige Bijbelse uitdrukkingen, mooi om een moment te overpeinzen, zijn: 'Iets bedekken met de mantel der liefde': Gen. 9:23, de kinderen van Noach bedekten hun naakte vader in zijn tent liefdevol met een mantel.

'De lier aan de wilgen hangen' (stoppen met je bezigheden): *Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daarbinnen zijn. Ps. 137:2*

'Als een dief in de nacht' (ongemerkt, volslagen onverwacht): *Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 1 Thes. 5:2*

'Aanfluiting' (bespotting): *Ik zal deze stad maken tot een verschrikking en tot een aanfluiting. Ieder die er voorbijtrekt, zal zich ontzetten en van afschuw sissen over al haar wonden. Jer. 19:8*

'De schellen van de ogen vallen' (ineens begrijpen hoe iets in elkaar steekt): *En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt. Hand. 9:18*

'Op twee gedachten hinken' (niet kunnen kiezen) - *Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? 1 Kon. 18:21*

En tot slot, eentje die voor velen van ons heel wat praktische oefening vraagt:

'Maak je geen zorgen voor de dag van morgen' (wees niet bezorgd om de toekomst, leef bij de dag): *Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Matth. 6:34*

(<https://historiek.net/top-100-bijbelse-uitdrukkingen-gezegden-en-woorden/64302/>)

GEBED

Bid dat bij velen 'de schellen van de ogen zullen vallen': bij christenen voor wat betreft Israël en Gods plan met het Joodse volk, bij Joden voor wat betreft Yeshua de Messias door Wie het heil en de redding is waarvan de profeten gesproken hebben.



... en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

AGENDA

Woensdag 2 maart - Studieavond in Amerongen met ds. Willem J.J. Glashouwer over het thema 'Waarom Israël?'

Donderdag 3 en 24 maart - Twee studieavonden in Epe over het thema 'Waarom Israël?' door ds. Willem J.J. Glashouwer.

Meer info over deze drie avonden: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten>

Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. Tijd: 19:30 uur Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/livestream>

INFO

Israëliische achterkleinzoon vindt naam van vermoorde overgroot-moeder in Wenen: <https://israeltoday.nl/read/israelische-achterkleinzoon-vindt-de-naam-van-vermoorde-overgrootmoeder-in-wenen/>

FILMPJES

Uit de diepten roep ik U | Psalm 130 prachtig vertolkt door Christelijk Koor Jigdaljahu: <https://youtube.com/watch?v=oKuMX5rTVb8&feature=share>

WIST JE DAT

Za'atar het populairste kruidenmengsel in Israël is? Het in veel gerechten wordt verwerkt? Het vermengd wordt met olijfolie als dip voor op brood? Ook groenten, vis en vlees ermee op smaak worden gebracht? Volgens een Israëliisch landbouwonderzoekscentrum Israëliische Za'atar effectiever kan zijn dan antibiotica?

TOT SLOT

Zoals de wereld niet kan overleven zonder wind, zo kan de wereld niet bestaan zonder Israël.

Bron: Talmoed

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.