



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 27 januari 2022
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Loof de HEERE met de harp, zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit. Zing voor Hem een nieuw lied, speel welluidend met vrolijke klanken. Ps. 33:2-3

Lofprijzing en aanbidding zijn Bijbelse principes die spreken van het grootmaken van God. Israël en de volken worden meerdere malen aangespoord om God te loven en te aanbidden. Lofprijzing maakt God groot om wat Hij doet. Aanbidding om wie Hij is. Deze gaan vaak in elkaar over. Maar steeds geldt dat God centraal staat.

De Bijbel in het Hebreeuws kent diverse woorden voor lofprijzing en aanbidding, zelfs meer dan 20. Elk ervan vertelt iets over de verschillende manieren waarop de mens God kan loven en aanbidden. In onze vertaling zijn deze niet altijd goed te herkennen.

In twee brieven willen we ingaan op *enkele* van deze Hebreeuwse woorden. Het toont hoe rijk de Hebreeuwse taal is. Mag het ons aanzetten tot het grootmaken van God!

Zamar - God grootmaken met muziekinstrumenten

We kunnen God loven met onze stem, maar ook met muziekinstrumenten. Al hebben wij voorkeur voor een bepaalde muziekstijl: God houdt ervan als we muziek maken voor Hem. De bekende Psalm 150 biedt ons een kijkje in 'de band' van David. Als deze psalm nu was geschreven, had er wellicht gestaan: loof Hem met een gitaarsolo en een swingende bass line. Het woord zamar (of afgeleiden ervan) kom je o.a. tegen in: Ps. 33:3, 66:2 en 4, 2 Sam. 22:50. Je kunt eigenlijk 't hele Bijbelboek Psalmen zien als zamar: de meeste liederen zijn immers gemaakt om samen met snarenspeel te zingen.

Yadah - God grootmaken met opgeheven handen

Als het hart vol lofprijzing en dankzegging is, schieten de handen als vanzelf omhoog. Als teken van eerbied en overgave. Het woord komt meer dan 100 keer in het OT voor. In het woord yadah zie je yad of jad terug, dat 'hand' betekent. Dit wordt in het Nederlands gebruikt: 'Blijf met je jatten daar van af'. De eerste keer dat we Yadah tegenkomen is in Gen. 29:35 waar de handen van Lea van vreugde omhoogschoten. Andere voorbeelden waar je het woord tegenkomt: Neh. 8:7 en Ps. 63:5.

Laat een loflied op je lippen zijn en het tweesnijdend zwaard in je hand!

WIST JE DAT

Zingen eigenlijk een vrij algemeen begrip is? Lofprijs en aanbidding vele vormen kent zoals spreken, zingen, bewegen, dansen, juichen, jubelen, of muziek maken met allerlei muziekinstrumenten? De Bijbel, en dan vooral de Psalmen, er vol mee staan?



Kinderen uit de orthodoxe Joodse wijk Mea Sheariem in Jeruzalem

GEBED

Volgens recent onderzoek krijgen kinderen uit 17% van de Israëliëse gezinnen niet voldoende voeding om zonder honger de dag door te komen. Bid voor zegen op alle organisaties die voedsel uitdelen en bid voor lange termijn oplossingen.

INFO

Een recente en bijzondere archeologische vondst in Israël: <https://cip.nl/88871-archeologen-vinden-ring-met-goede-herderinscriptie-voor-de-kust-van-caesarea>

FILMPJES

Prachtige muziek gespeeld op David's Harp in de Oude Stad Jaffapoort van Jeruzalem: https://www.youtube.com/watch?v=2_cC8SB8NvM

Geniet van 'The Hamenagnim Orchestra' (scroll voor de vertaling naar beneden naar de eerste reactie): <https://www.youtube.com/watch?v=To-yxDGKSoI>

CHASSIDISCHE WIJSHEID

Toen rabbi Naftali van Ropczyce thuiskwam uit de synagoge, waar hij in een toespraak de mensen had opgeroepen geld aan de armen te geven, zei hij: 'De helft heb ik al bereikt. De armen zijn bereid het geld te accepteren. Nu moet ik de rest van het karwei nog klaren, namelijk de rijken zover zien te krijgen dat ze het geld geven.'

AGENDA

Zondag 30 januari - jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking. Voor meer informatie: <https://www.auschwitz.nl/nederlands-auschwitz-comite/onze-activiteiten/nationale-holocaust-herdenking/>

TOT SLOT

Herinneren is een kwestie van tijd, herdenken is een kwestie van willen. Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Bron: <https://www.auschwitz.nl/>

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.