



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 25 november 2021  
[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

De Egyptenaren onder leiding van Faraó probeerden de Israëlieten in eerste instantie misschien niet te vernietigen (15<sup>de</sup> eeuw v. Chr.), maar hij onderdrukte hen zeer zwaar als een slavenvolk. God echter bevrijdde het volk Israël. Jaarlijks wordt deze uittocht uit Egypte met Pesach gevierd (Deut. 16:1).

De Perzen onder leiding van Haman probeerden Juda te vernietigen (5<sup>de</sup> eeuw v. Chr.). Opnieuw was het God die Zijn volk bevrijdde. Deze uitredding van het volk Israël wordt jaarlijks gevierd met het Poerimfeest (Esther 9).

De Grieken onder leiding van Antiochus Epiphanes IV probeerden de Joodse godsdienst te vernietigen (2<sup>de</sup> eeuw v. Chr.) waarbij de tempel ernstig ontwijfd werd en velen gedood werden. God echter gaf uitkomst. En Hij gebruikte hiervoor de Makkabeeën. Zij stelden vervolgens het Chanoekafeest (= inwijdingsfeest) in om dat jaarlijks te vieren (na te lezen in 1 Makkabeeën 4).

In Daniël 8 wordt deze situatie van onderdrukking van het volk Israël door Antiochus IV profetisch beschreven. Op de dag nauwkeurig voorspelde Daniël lang van te voren hoelang deze ontwijding van de tempel zou duren. God wist dat dit onheil zou komen en bereidde Zijn volk daarop voor, én Hij redde Zijn volk van deze vijand.

Chanoeka blikte ook vooruit op de eindtijd. De Here Jezus beschrijft in Mattheüs 24:15-25 hoe het er aan toe zal gaan in de dagen vlak voor Zijn komst. Hij begint Zijn beschrijving met een verwijzing naar Daniël 8: *'Als u dan de gruwel van verwoesting ziet staan, waarover Daniël heeft geprofeteerd...'* De vervulling van Daniël 8 is blijkbaar nog niet volledig. Wat in de tijd van de Makkabeeën gebeurde, zal opnieuw gebeuren. Totale tolerantie voor alle goden van de wereld, behalve voor de aanbedding van de God van Israël. Een grote verdrukking voor degenen die trouw willen blijven aan de Heer. God weet precies wat er gaat gebeuren in die eindtijd. En als de nood hoog is, dan zal de redding komen: dan zal de Messias komen en Zijn Vrederijk op aarde vestigen. Hij zal troost brengen aan de verdrukten en oordeel vellen over de goddelozen. En Hij heeft beloofd: *'Zie, Ik kom spoedig!'*

## **GEBED**

Dank dat God een God van redding en ontferming is. Bid dat Israël bij Hem hun heil en verwachting zal zoeken. Bid dat velen Yeshua mogen leren kennen in deze tijd.



## **AGENDA**

**Maandag 29 november t/m maandag 6 december** - Chanoeka viering

**Dinsdagavond 30 november** - Studieavond met ds. Kees van Velzen in Zeist over 'Geënt op de edele olijf'. Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/agenda/>

## **FILMPJES**

Bij Chanoeka horen soefganoit, een lekkernij te vergelijken met een Berliner bol:

<https://www.youtube.com/watch?v=eqCRhXwMOV0>

Hanukkah Song Mashup by Elliot Dvorin and Key Tov Orchestra:

<https://www.youtube.com/watch?v=fqEQy6l1kzc>

## **INFO**

Ter opfrissing: <https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/chanoeka-in-2020>

## **JOODSE WITZ**

Wat is de overeenkomst tussen Chanoeka, Poeriem en Pesach? De vijanden van de Joden proberen hen te vernietigen, ze falen, en daarna zeggen de Joden: "Laten we gaan eten."

## **WIST JE DAT**

Veel Oost-Europese Joden vroeger te arm waren voor een chanoekia (9-armige kandelaar gebruikt bij het joodse feest Chanoeka)? Men als oplossing negen gaten in een aardappel maakte, en voilà: een chanoekia? Deze aardappel nadien weer gebruikt werd om latkes (aardappelkoekjes) mee te maken?

## **TOT SLOT - GEDACHTENPRIKKEL**

*Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen veel Denen een Jodenster dragen. Opvallend is dat daar bijna geen Jood is omgekomen. En Denemarken floreerde!*

**Shavua tov & Adonai's zegen,  
Marco en Hilda Sol**



**INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL** wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.