



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 28 oktober 2021
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

*Heel Uw woord is de waarheid, al Uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.
Psalm 119:160 (NBG 51)*

Strikt genomen wordt er met *Uw woord* de Thora - de boeken van Mozes - bedoeld. Het heeft echter ook een bredere betekenis en betreft dan het hele Woord van God.

De dichter van Psalm 119 geeft in bovenstaande woorden een verklaring van Gods woord. Hij belijdt dat het *hele* woord van God de waarheid is. Dus van A tot Z.

Het is zo bijzonder dat dit terug te vinden is in het Hebreeuwse woord voor waarheid: 'emet'. Dit woord bestaat uit drie letters: אמת (lees van re naar li). De eerste letter van emet is de Alef א. Dit is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Het woord emet eindigt met de Tav ת, dat de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is. Het Hebreeuwse woord 'emet' leert dat Gods woord van A tot Z waarachtig en betrouwbaar is. Elke letter, elk vers, elk hoofdstuk en elk Bijbelboek van Genesis tot en met Openbaring, kortom de hele Schrift is Gods waarheid. De middeleeuwse Joodse exegeet Radaq heeft over vers 160 gezegd: 'Vanaf het begin van de wereld en tot in eeuwigheid'. Heel Gods Woord is de waarheid, maar ook: staat voor eeuwig vast!

Naast de 22 letters bevat het Hebreeuwse alfabet nog 5 zogenaamde sluitletters, dus in totaal 27 letters. De middelste letter hiervan is de letter Mem מ. Dit is de middelste letter van 'emet'. De Mem heeft de getalswaarde 40, het getal van de volheid. Het woord van God is dus van het begin (Alef) tot het eind (Tav) en in al zijn volheid de waarheid. Het mooie is dat alle drie letters van 'emet' twee poten hebben. Ze staan als een huis. Zo mogen wij weten en geloven dat als wij op Gods woord vertrouwen, we een stevig fundament onder onze voeten hebben. Dan staan we op de Rots der eeuwen, op Christus Zelf, het vleesgeworden Woord van God. Door alle tijden heen is het een houvast gebleken, een Bron van kracht, van hoop en van troost. Mag het ook voor ons zo zijn dat Gods Woord het baken is in de stormachtige tijden waarin we leven. Laten we elkaar bemoedigen met Gods woord dat de waarheid is.

GEBED

In Israël's Onafhankelijkheidsverklaring staat de zin: *We stellen ons vertrouwen op de 'Rots van Israël'*. Bid dat dit voor vele Joden het geval zal zijn: dat men de ware Rots Yeshua mag leren kennen en op Hem het vertrouwen zal stellen (1 Korinthe 10:4).



WIST JE DAT

Als je de letter Alef א weghaalt uit het woord *emet*, er het Hebreeuwse woord *met* (מֵת) over blijft dat 'dood' betekent? Als je de Alef of de 'eersteling', de Here Jezus, weg laat of als je gaat morrelen aan het scheppingsverhaal 'in den beginne' dat je dan als het ware de waarheid weghaalt en de dood overblijft?

AGENDA

Woensdag 3 november - Excursie naar Joods Elburg met CVI. Voor info en opgave: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-naar-joods-elburg>

Dinsdag 9, 16, 23 en 30 november - Serie lezingen 'Gods plan met Israël' in Elburg: [https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/13886/10196/israel-en-het-land-\(serie-elburg\).html](https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/13886/10196/israel-en-het-land-(serie-elburg).html)

INFO

Leerzaam artikel van de website van Jad Ezra over 'De rijkdom van het Hebreeuws': <https://jadezra.nl/blog/2020/07/15/hebreeuws/>

Artikel over de Hebreeuwse betekenis van de bekende woorden van Jezus uit Johannes 14:6: <https://isreality.nl/bijbel/bedoelde-jezus-weg-waarheid-en-leven/>

FILMPJES

Bijzonder opbouwende Israëlzondag op 3 oktober jl. in de Kleopasgemeente in Ede: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2089/events/recording/163324350002089>

<http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/39746/language/nl-NL/Default.aspx> - Maak nu een virtueel ritje met de lightrail in Jeruzalem en geniet!

TOT SLOT

Alle geboden ('Je zult...') van de Thora zeggen de mens: *Wees wijs!* En alle verboden ('Je zult niet...') zeggen de mens: *Doe niet zo stom!* Rabbi Boenam van Pssischee

Shavua tov & Adonai's zegen,

Marco en Hilda Sol



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.