



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 16 september 2021
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Binnenkort viert het Joodse volk Soekot of Loofhuttenfeest. Het is één van de drie grote feesten van het Joodse kerkelijk jaar: Pesach, Shavoet/Pinksteren en Soekot. Alle mannen in Israël waren dan verplicht om voor Gods aangezicht te verschijnen. Eerst waar de tabernakel stond, later op de plaats die God er voor verkoos.

Soekot heeft twee betekenissen: (1) men herdenkt dat de Here God de Israëlieten in loofhutten deed wonen toen Hij hen uit Egypte wegleidde. (2) Het is een oogstfeest, met name van olijven en druiven. Het wordt ook wel 'feest der inzameling' genoemd.

Hoewel velen van ons Soekot niet vieren, is er zoveel van te leren. In deze brief willen we iets ervan aantippen. Op veel plaatsen in de Bijbel wordt ons lichaam vergeleken met een tabernakel, tent of tempel. Het wijst op de vergankelijkheid van ons lichaam.

Van Abraham staat geschreven: *Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten (of: tabernakelen) gewoond, met Izaak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is (Hebr. 11:9-10).* En Paulus schrijft: *Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent (of: tabernakel), afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen (2 Korinthe 5:1).*

Gods Woord leert ons om 'in tenten of tabernakelen te wonen'. M.a.w. woorden: om los te zijn van de wereld, met de pinnen niet te vast. Eigenlijk moedigt het ons aan om, als je met Christus opgewekt bent, de dingen te zoeken die boven zijn, niet die op de aarde zijn (Kolossenzen 3:1-2).

Van nature kunnen we behoorlijk vastzitten aan ons aardse leven en bezit. Soekot bepaalt ons erbij dat we - net zoals het volk Israël destijds door de woestijn trok op weg naar Kanaän - als pelgrims onderweg zijn naar het Beloofde Land en we in tenten wonen (ons aardse lichaam). En ook voor ons geldt dat deze weg vaak langs moeilijke en soms haast onbegaanbare wegen gaat. Deze wereld is niet ons thuis: we verblijven hier als vreemdelingen en bijwoners. We zijn onderweg naar het Huis van de Vader.

GEBED VOOR ISRAEL

Bidden voor Israël is een Bijbelse opdracht en meer dan ooit nodig. 'Intercessors for Israel' biedt elke vrijdag gebedspunten als handvat: <https://www.ifi.org.il/nl/prayer>



Vorbereidingen voor Soekot

AGENDA

Dinsdag 21 t/m maandag 27 september - Soekot (Loofhuttenfeest)

Voor data studieavonden CVI: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten>

JOODSE WITZ

Arm familielid tegen Rotschild: 'Ik weet een zaak voor je, waarmee je zonder moeite een half miljoen kan verdienen.' Rotschild: 'Niet gek. Laat maar eens horen.'

Familielid: 'Ik heb gehoord dat je je dochter een miljoen wil meegeven als bruidsschat. Ik ben bereid, haar met een half miljoen te nemen.'

NIEUWE LINK

Website met beknopte encyclopedie over het Jodendom, geschreven door Zwi Goldberg, orthodoxe Nederlandse Jood, woonachtig in Israël: <https://joodsleven.nl/>

INFO

Geniet van deze prachtige foto's van soekot: <https://www.israel21c.org/11-gorgeous-pictures-that-capture-the-beauty-of-sukkot/>

Hierbij een leerzaam artikel van Peter Steffens over 'Het Vaderhuis met vele woningen': <https://petersteffens.nl/artikel/het-vaderhuis-met-vele-woningen/>

FILMPJES

Mooi filmpje over Soekot, het Loofhuttenfeest, dat door steeds meer christenen wordt meegevierd: <https://www.youtube.com/watch?v=7lvw-2WB6kl>

TOT SLOT

Zoals Grote Verzoendag naar de toekomstige reiniging van Gods volk verwijst (Zacharia 12:10 - 13:9), zo verwijst het Loofhuttenfeest naar de toekomstige vreugde van Gods volk in Zijn Koninkrijk, in Zijn Vrederijk (Zacharia 14:16-21).

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.