



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 15 juli 2021

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Sinds enkele decennia groeit onder christenen de interesse voor het Jodendom. Steeds meer christenen herkennen Gods trouw in de moderne historie van het Joodse volk. Een positieve ontwikkeling! Wat kunnen wij christenen zoal leren van de Joden? Vijf punten:

Choetspa - In het Joodse geloofsleven speelt choetspa (vgl. 'gotspe') een rol. Het is een Hebreeuwse woord voor moed. Jezus kon dit soort brutaliteit wel waarderen. Denk maar aan de heidense vrouw die Hem bleef smeken haar dochter te helpen. De Joodse gewoonte om vrijmoedig tegenover God te zijn gaat terug tot aartsvader Abraham. Hij onderhandelde met God om Sodom te sparen. Deze eerlijke manier van communiceren zien we vaak terug in de hele Bijbel. Juist deze eerlijkheid, het gewoon vertellen wat je voelt, en de 'brutaliteit' om maar aan te blijven houden bij God, duidt op een intieme vertrouwensrelatie.

God als middelpunt van het gebed - Terwijl christenen God vragen om het eten te zegenen, zal een Jood voor het eten God Zelf zegenen. In het Joodse gebedsleven gaat het niet allereerst om de mens en zijn behoeftes, maar om God en Zijn eer. Om het danken en loven én het zegenen van God, terwijl onze gebeden vaak uit vragen bestaan.

Omgaan met tegenstellingen - Het eindeloos afwegen van twee tegenstrijdige standpunten is typisch Joods. Meestal wordt er niet gekozen voor één van beide standpunten, maar worden ze simpelweg naast elkaar geaccepteerd. Wij christenen hebben daar nogal moeite mee: we hebben het liefst voor elk probleem één systematisch onderbouwde, theologische oplossing.

Gehoorzaamheid - De wijze waarop Joden lezend, studierend en discussiërend omgaan met de Schriften, is indrukwekkend. Het bestuderen van de Bijbel is volgens hen onmisbaar om God lief te hebben en te leven volgens Zijn wil. Ieder woord van God wordt serieus genomen en er wordt besproken hoe daar het beste invulling aan kan worden gegeven. Voor een Jood is de wet de onthulling van Gods diepste gedachten. Het uiterst serieus nemen ervan is voor hen een manier om God te eren, om Hem te aanbidden.

Feest - Het Jodendom kent een vaste structuur van wekelijkse- en jaarlijkse feesten. Joden laten daarmee zien dat geloven (ook) iets heel feestelijks kan zijn. Deze feesten zijn Gods voorschriften die het Joodse volk zekerheid en voldoening geven, waaronder de wekelijkse shabbat een belangrijke plek inneemt. Deze wordt echt beleefd als een feestdag waarop men zich in alle rust kan richten op elkaar en op God.

GEBED

Bid dat de liefde en verbondenheid van christenen met het Joodse volk mag toenemen.



Uitzicht op het zuidelijk gelegen Eilat

INFO

Lees hier het complete artikel: <https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/vijf-dingen-die-christenen-kunnen-leren-van-joden>

Waarom Rabbijn Evers in aug. naar Israël vertrekt: <https://niw.nl/geen-weg-terug/>

AGENDA

Zondag 18 juli - Tisja Be'av, Treurdag om de verwoesting van de Tempel. Meer hierover: <https://www.nik.nl/joodse-feest-treurdagen/tisja-be%E2%80%99av/>

Vrijdag 3 t/m zondag 5 september - Israël-weekend op De Betteld in Zelhem over 'Let op de vijgenboom' met sprekers Peter Tsukahira (Isr.) en Jacob Keegstra (Ned.). Meer info: <https://nl.icej.org/activiteiten/Israelweekend> (Ook te volgen via de livestream)

FILMPJE

Prachtig filmpje 30 jaar ICEJ Aliyah: https://www.youtube.com/watch?v=DlJn1L0t_IE
Way Maker(Live) in Hebrew: <https://www.youtube.com/watch?v=-9wfi3MIJb4>

JOODSE WITZ

Leah Epstein nodigt familie en vrienden uit voor het avondeten. Aan tafel wendt ze zich tot haar 6-jarige dochter Rivkah en zegt: "Lieveling, vergeet niet om een bracha (zegen) te maken." "Maar mama, ik weet niet wat ik moet zeggen," antwoordt Rivkah. "Het enige wat je hoeft te doen", zegt Leah, "is herhalen wat je mama hebt horen zeggen." Rivkah denkt even na en zegt: "God, waarom heb ik in vredesnaam al deze mensen voor het diner uitgenodigd?"

TOT SLOT

De Bijbel is ons niet gegeven om onze kennis te vergroten, maar om onze levens te veranderen. Dwight L. Moody

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.