



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 8 juli 2021

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Handelingen 20:35

In Israël tref je overal busjes aan (o.a. in veel joodse huizen en in synagogen) waarop met grote letters het woord tzedaka staat. Het roept op om er geld in te storten als bijdrage voor alle mogelijke noden. Wij typeren dit als het betonen van liefdadigheid.

Tsedaka betekent echter meer dan het geven van aalmoezen, dan liefdadigheid. Het is een wezenlijk onderdeel van het Joodse geloof. Tsedaka is namelijk niet vrijblijvend, het is een mitzwa, een gebod. Het Hebreeuwse woord tzedaka betekent namelijk: gerechtigheid, rechtvaardigheid. Men leert dat je door het geven van aalmoezen aan armen, hen geeft waar ze recht op hebben. Daarom is het geven aan armen niet vrijblijvend: het is een opdracht, zelfs een plicht. En vindt zijn oorsprong in de Torah.

In de Bijbel is het 'doen van tzedaka' een fundamentele voorwaarde van het (sociale) leven. Tsedaka ofwel gerechtigheid vormt samen met barmhartigheid de primaire opdracht van de Torah. Ezechiël noemt als oorzaak van de ondergang van Sodom en Gomorra, dat men daar de arme en behoeftige niet gesteund heeft (Ez. 16:49). In de rabbijnse traditie wordt de invulling van tzedaka als een gebod verder uitgewerkt. Het 'doen van tzedaka' wordt zelfs gelijk gesteld aan het doen van alle andere geboden!

Rabbi Sacks zei eens dat rivieren een beeld van geven en delen zijn. Hij schrijft erover in zijn boek *Een gebroken wereld heel maken*: 'Er is een rivier en er zijn twee zeeën in Israël: de Dode Zee en de Zee van Galilea. De laatste is vol vissen, vogels, planten. De eerste bevat helemaal geen leven. Toch worden ze beide gevoed door de rivier de Jordaan. Het verschil is: aan de ene kant ontvangt de zee van Galilea zijn water en aan de andere kant geeft hij het door. De Dode Zee ontvangt, maar geeft niet. Ontvangen zonder te delen is een soort van doodgaan. Ontvangen én delen echter zijn een bron van vreugde.' Wat een prachtige vergelijking! Mag ons leven vervuld zijn van deze vreugde die het gevolg is van het geven en delen van onze (geestelijke) rijkdommen.

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.

2 Korinthe 9:7

GEBED

Bid voor de nieuwe regering, bid dat Gods leiding, Zijn wijsheid en hulp steeds zal worden gezocht. Bid in het bijzonder voor Premier Naftali Bennett én voor zijn gezin.



Baniyas waterval, het beginpunt van de rivier de Jordaan

AGENDA

Van zaterdag 5 juni t/m dinsdag 31 augustus - Zomertentoonstelling CVI in Nijkerk met als thema: 'Tijdreis met Janiv'. Info en opgave: <https://zomertentoonstelling.nl/>
Woensdag 21 juli - Zomerverkoop Israël Producten in Ede/Lunteren. Zie extra bijlage.

INFO

Rabbijn Evers over tsedaka, Bijbelse liefdadigheid:

<https://www.nik.nl/2005/02/tsedaka-bijbelse-liefdadigheid/>

Wat wij christenen kunnen leren van 'tsedaka doen in Israël':

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:Wekker,20131206:newsml_b86b7ecfb4f95c0f22a1d97ad5358677

FILMPJES

Peuter Bina leert tsedaka doen: <https://www.youtube.com/watch?v=VLTel74et7I>

Bezoek de prachtige Baniyas watervallen: <https://www.israelnieuws.nl/post/een-bezoek-aan-de-banias-met-zijn-prachtige-watervallen>

BOEKAANBEVELING

'De voetstappen van de Messias' door Messiaans Joodse Bijbelleraar Arnold G. Fruchtenbaum. Boeiende studie over de volgorde van de profetische gebeurtenissen: <https://www.middernachtsroep.nl/product/de-voetstappen-van-de-messias/>

TOT SLOT

Rabbi Eleazer was gewoon een geldstuk te geven aan een arme man en pas dan zijn gebed te reciteren, omdat, zo zei hij, er geschreven staat: "Ik zal door barmhartigheid Uw aangezicht aanschouwen." (uit de Talmoed)

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol (verhaal toevoegen)***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.