



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 24 juni 2021

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, Hij scheidt geen behagen in de spierkracht van de man. De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen.
Psalm 147:10-11

Israël is een sterk volk. Iets wat daarin een grote rol speelt is de grote haat waar Israël mee te maken heeft sinds haar ontstaan. Het volk kent daardoor een sterke overlevingsdrang en levenskracht. Een gevolg is dat het land op veel gebieden sterk ontwikkeld is. Bijvoorbeeld op het gebied van defensie, geneeskunde, communicatie, ICT en veiligheid. Israël is zeer innovatief waarmee ze ook tot zegen is voor de volken wereldwijd. Er is veel kennis aanwezig in dit kleine land. Ik las hoe een Joodse moeder sprak: 'Op school ligt de lat voor de kinderen al hoog. Geen zessen en zevens, maar hoger!' Het is niet gauw goed genoeg, het onderste moet uit de kan.

De keerzijde hiervan is dat het Joodse volk best wel trots is. En het vertrouwen stelt op eigen kunnen, op eigen wijsheid. Op 'de kracht van het paard en op spierkracht van de man'. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Israëls sterke leger en defensievoorzieningen. Maar ook aan allerlei andere innovatieve ontwikkelingen.

De psalmschrijver houdt in deze psalm Gods volk - en door hen heen ook ons - een spiegel voor. Hij benadrukt dat God geen vreugde heeft *in de kracht van het paard en in de spierkracht van de man*. Maar dat het juist gaat om 'de vreze des Heren', om het vertrouwelijk omgaan met de Heere.

Hoe herkenbaar ook voor ons. Zo vaak vertrouwen we op eigen kracht, op eigen middelen en mogelijkheden. Ook in de huidige coronacrisis is dat nogal het geval. De welvaart waarin we leven, werkt dat in de hand.

Deze psalm is zowel voor Jood als voor heiden een vermaning en aanmoediging om het te zoeken in het vrezen van de Heere. Wat zou dat een mooi en krachtig getuigenis zijn, juist ook in de crisistijd waarin we momenteel leven.

GEBED

Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen (Amos 8:11). Bid voor deze honger en dorst in Israël én in ons eigen leven. Bid dat zowel Joden als niet-Joden verzadigd mogen worden met geestelijk voedsel.



Andries Knevel met de Joodse wetenschapper James Tour

INFO

Lees in dit artikel hoe de Joodse wetenschapper James Tour God ontmoette: <https://christelijknieuws.nl/news/11665/Joodse-wetenschapper-James-Tour-heeft-ontmoeting-met-God>. En volgens deze James Tour kan een wetenschapper christen zijn: <https://logos.nl/andries-en-de-wetenschappers-james-tour/>

FILMPJES

Goed interview van Andries Knevel met James Tour, een van de meest invloedrijke wetenschappers van dit moment en Joods: https://www.npostart.nl/andries-en-de-wetenschappers/01-10-2019/VPWON_1303430

AGENDA

Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. Tijd: 19:30 uur Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/livestream>

Zaterdag 26 juni - Shabbatdienst Beth HaTikvah Veenendaal met spreker Kees van Velzen. Voor meer informatie: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>

JOODSE WITZ

Drie kleine jongens hebben ruzie over wiens vader het snelste is. Shlomi: 'Mijn vader heeft een Mercedes en rijdt wel 350 km per uur!' Yossi: 'Mijn vader is piloot bij El Al en vliegt met een snelheid van 700 km per uur!' Moshe haalt zijn schouders op en zegt: 'Ach, dat stelt allemaal niets voor! Mijn vader is ambtenaar. Om vijf uur 's avonds sluit de tent daar, maar hij is om half vijf thuis!'

TOT SLOT

De weg naar een goede uitvinding begint niet met een idee maar met een behoefte. Meir Shalev, Israëliische romanschrijver

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.