



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 3 juni 2021

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Lukas 24:49 (vgl. Hand. 1:4)

Jeruzalem was the place to be. Daar waar de Heere Jezus zoveel had geleden! Waar Hij was gevangen genomen, geseseld, verworpen, verlaten, verloochend en tenslotte gekruisigd. Juist dáár, op dezelfde plek, zond de Vader de belofte van de Trooster, en werd de Heilige Geest uitgestort. Is dat niet genade? God is zo goed!

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Handelingen 2:1

Het wérd niet Pinksteren: het wás al Pinksteren! Er staat immers dat 'de dag van het Pinksterfeest vervuld werd'. De Joden vierden dit feest al eeuwen lang. Wij spreken vaak van 'het feest van de Heilige Geest'. Maar Pinksteren omvat veel meer. Lees maar na: <https://www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi46-3b.php>

Vijftig dagen na de dood en opstanding van Christus, tien dagen na Zijn hemelvaart gebeurde het dat de Heilige Geest over de 120 mensen kwam, die eensgezind bijeen waren (Hand. 1:15). Dit getal verwijst meteen naar Israël. Hier zijn de twaalf stammen vertegenwoordigd en door het tienvoudige klinkt de overvloedige belofte daarin door. Juist over díe mensen kwam de Heilige Geest, Joodse mensen! En Hij kwam niet zomaar op een willekeurig tijdstip, maar juist met Pinksteren, een van Gods feesten. Het Pinksterfeest in Handelingen 2 was dus een Joodse aangelegenheid. Goed om te beseffen. En Pinksteren heeft een veel diepere betekenis dan alleen de 'de geboorte van de Kerk, het ontstaan van de Gemeente', dat zeker ook waar is.

En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. Handelingen 11:15 (lees ook Hand. 10)

De woorden 'evenals op ons' verwijst naar Hand. 2. Petrus schrijft in Hand. 10 dat ook gelovigen uit de heidenen in 'vreemde talen' begonnen te spreken en God te prijzen. Ook zij ontvingen de Heilige Geest, net als degenen op het Pinksterfeest (10:44-48). Wat een rijkdom te mogen delen in die ene Geest! Eerst de Jood, en dan de Griek.

GEBED

Bid dat Gods Geest harten aanraakt en tot Yeshua leidt, zowel van Jood als van Griek.



FILMPJES

Zeldzame nieuwe beelden van Operatie Salomon in 1991:
<https://www.joods.nl/2021/05/nieuwe-beelden-van-operatie-salomon/>

Shema Yisrael, prachtig gezongen door Uziya Tzadok:
https://www.youtube.com/watch?v=6_TBMtzeK08

AGENDA

Van zaterdag 5 juni t/m dinsdag 31 augustus - Zomertentoonstelling CVI in Nijkerk met als thema: 'Tijdreis met Janiv'. Info en opgave: <https://zomertentoonstelling.nl/>

INFO

Twee seminars tijdens Opwekking 2021: 'Israël en Pinksteren' door Henk Poot:
<https://www.youtube.com/watch?v=PODZQiN0m1A>

'De onuitsprekelijke naam van God' door Gieneke Sneller-Vrolijk:
<https://www.youtube.com/watch?v=zfYKcGuHnWU>

JOODSE WITZ / CHASSIDISCHE WIJSHEID

Een Joodse man wordt aangesproken door een Rabbijn. Deze vraagt aan hem waarom hij nooit naar de synagoge gaat. "Bij dezen wil ik je uitnodigen een dienst in het leger van G'd bij te wonen", zegt de Rabbijn. De Joodse man antwoordt dat hij al in het leger van G'd zit. "Maar waarom zie ik je dan nooit?" vraagt de Rabbijn. "Ik zit bij de geheime dienst van het leger van G'd", antwoordt de man.

WIST JE DAT

Het woord smoes dat wij kennen in de betekenis van excuus, komt van het Jiddische 'schmuck' of 'sjmoes'? Dit letterlijk 'mist maken' betekent?

TOT SLOT

Als de Heilige Geest ons leven binnenstroomt en bewoont, brengt Hij de liefde voor Gods volk mee. Israël is Gods oogappel en Jezus is de Koning der Joden. Ds. Henk Poot

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.