



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 6 mei 2021

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Deut. 16:16

Sjavoet of Wekenfeest is bij veel christenen onbekend. De Bijbel noemt het feest echter een paar keer, en Joden vieren het nog steeds. Samen met Pesach in het voorjaar en het Loofhuttenfeest in het najaar is Sjavoet één van de drie pelgrimsfeesten.

In Bijbelse tijd was het een feest rond de tarweoogst in mei of juni. De eerste opbrengst van de oogst werd daarbij als dankoffer naar de Tempel gebracht. Ex. 23:16 spreekt dan ook van het Feest van de oogst. In Deut. 16:9-11 wordt het Wekenfeest genoemd. Het Wekenfeest moest zeven weken na Pesach gevierd worden.

Zowel Pesach, Sjavoet als het Loofhuttenfeest waren primair oogstfeesten of 'dankfeesten voor het gewas' waarbij een deel van de oogst aan de Heer werd opgedragen.

De Bijbel beschrijft op diverse plaatsen hoe Sjavoet gevierd moest worden (bijv. Lev. 23:15-21). Het was een Heilige dag waarop niet gewerkt mocht worden. In de Tempel werden allerlei offers gebracht. Het meest kenmerkende offer van dit feest waren twee broden, gebakken uit het graan van de nieuwe oogst (Lev. 23:15-17). Het was vooral een vrolijk feest waaraan iedereen mocht meedoen, zelfs de vreemdelingen.

In 70 na Chr. werd de Tempel verwoest en de Joden verbannen uit Jeruzalem. Omdat er geen Tempel meer was, vervielen de pelgrimsfeesten. Men zocht naar nieuwe wegen om de Bijbelse feesten te vieren en van betekenis te voorzien. Men bedacht dat zeven weken na de uittocht uit Egypte (Pesach) wel eens het moment kon zijn geweest waarop de Torah op de Sinaï werd gegeven. De dankbaarheid voor de oogst in het land werd daarom omgezet naar dankbaarheid voor de wetgeving op de Sinaï.

Tegenwoordig staat daarom bij Sjavoet het bestuderen van de Torah centraal. Het is gebruikelijk om de hele nacht samen in de synagoge de Torah te bestuderen, tot aan het ochtendgebed van de volgende dag toe. Het oorspronkelijke oogstfeestkarakter is nog zichtbaar in de versiering van de synagoge met bloemen en vruchten.

GEBED

Bid voor de nabestaanden van de 45 doden en voor de gewonden van de ernstige tragedie bij een religieuze viering op 29 april jl. Bid ook dat deze tragedie ogen mag openen voor de ware Messias - Yeshua.



AGENDA

Maandag 10 mei - Jom Jeroesjalajiem (Jeruzalemdag)

Vrijdag 14 en zaterdag 15 mei - Online Conferentie Israël en de Bijbel. Meer info en opgave: [https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/13575/10196/wat-zegt-de-heere-jezus-over-de-eindtijd-\(online\).html](https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/13575/10196/wat-zegt-de-heere-jezus-over-de-eindtijd-(online).html)

Maandag 17 en dinsdag 18 mei - Sjavoeot of Wekenfeest

INFO

Kort & bondig stukje met filmpje over Sjavoeot - <https://historiek.net/sjavoeot/890/>

FILMPJES

Recept met filmpje voor een heerlijke Israëlische cheesecake gegeten bij Sjavoeot:

<https://www.joods.nl/maak-zelf-israelische-cheesecake-voor-sjavoeot/>

Een glimp van Jerusalem - <https://www.youtube.com/watch?v=l8b4ZWFWMK0&t=60s>

JOODSE WITZ / CHASSIDISCHE WIJSHEID

Moshe en Miriam zitten aan tafel te eten. Op een moment merkt Miriam op: “Weet je, Moshe, toen we net getrouwd waren, nam je altijd het kleinste stukje vlees en gaf je mij het grotere. Nu neem je zelf het grotere en geef je mij het kleinste. Hou je niet meer van mij?” “Onzin, lieverd,” antwoordt Moshe, “je kookt nu gewoon beter.”

WIST JE DAT

Men tijdens Sjavoeot vegetarisch eet? Er dan vooral melkproducten en honing wordt gebruikt? Deze twee in de rabbijnse literatuur gelijkgesteld worden aan de Torah: het beloofde land was immers een land vloeiende van melk en honing (Ex. 3:8)? Over de geboden in Psalm 19:11 gezegd wordt dat ze zoeter zijn dan honing vers uit de raat?

TOT SLOT

De christelijke kerk begon als een groepering binnen het Jodendom (Handelingen 2).

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.