



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 29 april 2021

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Genesis 1:1

Met deze krachtige openingszin begint de Bijbel, gevolgd door een beschrijving van de scheppingsgeschiedenis, één van de meest bediscussieerde thema's in de Bijbel.

In het Hebreeuws bestaat deze zin uit zeven woorden: בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ - Bereshit bara Elohim eth ha'sjamaim w'eth ha'aretz. Zeven woorden met in totaal achtentwintig (4 maal 7) letters die verklaren dat de hemel en de aarde zijn geschapen door God. Vanaf vers 3 volgt vervolgens een beschrijving van de zes dagen waarop de Heere God Zijn werk verrichte en van de zevende dag waarop Hij rustte van al het werk, dat Hij gemaakt had. (Genesis 1:3-2:3, vgl. Exodus 20:11a)

Het getal zeven - zeven is het symbool van de volmaaktheid - heeft een centrale rol in deze geschiedenis. In Genesis 1 kom je het getal veelvuldig tegen (zie ook de link onder *INFO*). Hiermee wordt treffend uitgedrukt dat Gods schepping volmaakt is!

Er is veel discussie over het ontstaan van hemel en aarde. Doorgaans hebben zowel orthodoxe Joden als conservatieve Christenen Genesis 1 altijd als letterlijk historisch gelezen. Een Joodse rabbi, rabbi Shimon, zei hierover het volgende: "Ik geloof dat de almachtige God, die ieder mens geschapen heeft, volkomen bij machte is om de wereld in een tijdsbestek van zes dagen te scheppen. Zelfs in één dag kostte het God geen vierentwintig uur om de dingen te scheppen. Hij sprak en het was er. Als we dat erkennen, erkennen we de grootheid van God."

Is erkenning van Gods grootheid en almacht niet belangrijker dan het doorgronden van de schepping? Het naspeuren van Zijn boodschap niet belangrijker dan het kennen van scheppingsdetails? De Hebreeuwse grondtekst leert hier iets moois over. De eerste zin van de Bijbel begint in het Hebreeuws met het woord Bereshit, tevens de Hebreeuwse naam van dit Bijbelboek. De Bijbel begint dus met de letter *Beth*, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. Deze letter betekent 'huis'. God laat hier als het ware zien dat Hij een woning wil bouwen voor Hemzelf en de mensen, dat Hij tussen de mensen wil wonen. De Schepper Die een relatie wil met Zijn schepsel!

GEBED

In de afgelopen periode heeft Israël in hoog tempo de betrekkingen met andere (moslim)landen genormaliseerd. Bijzondere ontwikkelingen, en profetisch moeilijk te duiden. Bid de Heere God om wijsheid en inzicht en om de vrede voor Jeruzalem.



AGENDA

Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. Tijd: 19:30 uur Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/livestream>

Donderdag 13 mei - Online Ontmoetingsdag Israël en de Bijbel. Voor meer info: [https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/13561/10196/ib-ontmoetingsdag-\(online\).html](https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/13561/10196/ib-ontmoetingsdag-(online).html)

Zaterdag 8 mei - Gebedswandeling rond thema 'Ede tijdens de WO II' - zie bijlage.

INFO

Hoe uniek is de zorgvuldig opbouw van het scheppingsverhaal: <https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/200787-de-symboliek-van-het-getal-zeven-in-de-schepping-genesis-1.html>

FILMPJE

Treffend filmpje met Rabbi Shimon over het aloude Scheppingsverhaal: <https://israelcnn.com/video/ask-the-rabbi/rabbi-shimon-creation>

JOODSE WITZ

Een dochter vraagt aan haar vader waar de mens vandaan komt. Hij zegt tegen haar dat de mens afstamt van de apen. Vervolgens stelt ze dezelfde vraag aan haar Joodse moeder. Deze zegt tegen haar dat de mens afstamt van G'd. De dochter raakt in verwarring. "Papa zegt van de apen en jij zegt van G'd. Hoe kan dat nou?" De moeder antwoordt haar en zegt: "Papa spreekt over zijn familie en ik over mijn familie."

WIST JE DAT

In de openingszin van de Bijbel drie maal de Hebreeuwse letter Tav staat? De letter Tav in het oude Hebreeuws geschreven werd als een kruis? Het treffend is dat er op Golgotha drie kruizen stonden?

TOT SLOT

Als God zou willen, zou Hij op één dag zes werelden kunnen scheppen.

**Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol**



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.