



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 18 maart 2021
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Exodus 12:3

Het is opvallend dat de Bijbel vaak tijdsaanduidingen geeft. Zo ook hier in Exodus 12. Blijkbaar zijn tijdsaanduidingen voor God belangrijk. Hij heeft ze niet zomaar in Zijn Woord laten opnemen. In deze nieuwsbrief gaan we nader in op de dag Nisan 10.

Op dinsdag 23 maart is het Nisan 10, vier dagen voor Pesach begint. Het was de dag waarop in Israël de Pesachlammeren geselecteerd werden voor het feest. Deze lammeren werden vier dagen lang apart gezet, van de 10^{de} tot de 14^{de} dag van de maand Nisan. Het ging daarbij om één lam per familie van zo'n 10 personen in totaal.

De geschiedschrijver Flavius Josephus beschreef in de 1^{ste} eeuw dat in Jeruzalem op Pesach wel 275.000 lammeren werden geslacht. Mannelijke schapen van rond een jaar oud hebben ongeveer 4-5 liter bloed. Er moet dus op die ene dag, op Nisan 14, tussen de 1.100.000 - 1.375.000 liter bloed gevloeid hebben. Dat is meer dan een miljoen liter bloed. Indrukwekkend! Tijdens Pesach moet het wel heel druk in Jeruzalem zijn geweest.

Nisan 10 was dus de dag dat elke familie een lam in huis nam om het gedurende vier dagen te onderzoeken of het zonder gebrek was. Op dezelfde dag kwam de hogepriester in processie door de Schaapspoort naar binnen met het lam voor de natie. Op diezelfde dag reed ook de Here Jezus, het volmaakte Pesachlam, op een ezel Jeruzalem binnen! Waarschijnlijk kwam Hij door de Oosterpoort die direct toegang gaf tot het tempelplein. De geschiedenis leert ons dat Hij gedurende vier dagen ondervraagd werd door de leiders van het volk en uiteindelijk zou ook de wereldse heerser Pontius Pilatus moeten vaststellen dat dit Pesachlam voor de wereld geen schuld trof.

Deze Oosterpoort stond op de plek waar tegenwoordig de Golden Gate staat. Beter bekend als de 'dichtgemetselde poort'. Het was de islamitische Sultan van het Ottomaanse Rijk die in 1541 na Chr. deze poort liet dichtmetselen. Echter, het was God Zelf Die lange tijd daarvoor al had bepaald dat deze poort gesloten zou worden (vgl. Ezech. 44:1-3). De poort werd als het ware door Hem verzegeld, totdat de Messias in de nabije toekomst opnieuw door deze poort de stad Jeruzalem zal binnengaan.

GEBED

Bid voor de voorbereidingen voor Pesach. Bid dat in deze crisistijd veel Joden zicht mogen krijgen op het ware Pesachlam en Yeshua - Jezus Christus - mogen leren kennen.



AGENDA

Zaterdag 20 maart - Shabbatdienst Beth HaTikvah Veenendaal met spreker Gerrit Jan Loor. Voor meer informatie: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/>
Zaterdagavond 27 maart t/m zondag 4 april - Pesach

INFO

Het mysterie van de Golden Gate: <https://www.joods.nl/2019/11/het-mysterie-van-de-golden-gate-in-de-oude-stad-van-jeruzalem-video/>

FILMPJES

Wat een prachtige Hebreeuwse Song! - <https://youtu.be/rFKLJoeXn8E>

Voor Pesach moet het hele huis schoongemaakt worden van chameets, van gezuurd brood en producten: <https://www.youtube.com/watch?v=g4-q-IYYsv8>

NIEUWE LINK & TOELICHTING

Nieuwe link op onze website: <https://www.leerbijbelshebreeuws.nl/>

Deze website bevat een aanbod van cursussen om Bijbels Hebreeuws te leren.

WIST JE DAT

Voorafgaand aan Pesach het hele huis grondig gereinigd wordt van zuurdeeg? Dit gebaseerd is op Exodus 12:15? In de huidige tijd men zelfs elektrische apparatuur kent waarmee zelfs zuurdeeg opgespoord kan worden?

TOT SLOT

Pesach herinnert niet alleen aan de verlossing, maar bovenal ook aan de Verlosser: Yeshua.

Uitspraak van Joodse gelovige Simon Anvoner

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.