



Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 11 maart 2021
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

De priester die de hoogste onder zijn broeders is (...) mag zijn hoofdhaar niet los laten hangen en zijn kleding niet scheuren. *Leviticus 21:10*

Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? *Mattheüs 26:65*

Volgens de Torah mocht de hogepriester zijn kleding niet scheuren (Lev. 10:6 en 21:10). Reden hiervoor was dat de hogepriester geen rouw mocht bedrijven. Deed hij dit wel dan verloor hij zijn ambt. En het kon hem zelfs zijn leven kosten. God stelde extra zware eisen aan de hogepriester. Dat had alles te maken met het feit dat hij dicht bij God stond en het dichtst tot Hem naderde.

Vlak voor Zijn dood wordt de Here Jezus ondervraagd en wordt er gezocht naar een reden om Hem te kunnen kruisigen. En als de Heer in dat proces belijdt dat Hij de Zoon van God is, roept dit zo'n heftige reactie bij de hogepriester Kajafas op dat hij zijn kleren wél scheurt. Kennelijk heeft hij voor 'die vreselijke belijdenis van Jezus' geen woorden en drijft dit hem tot het uiterste: tot het scheuren van zijn kleding, hetgeen voor een hogepriester verboden was.

Zonder dat het zijn bedoeling was, tekent Kajafas hier het failliet van het oude verbond en eindigt hiermee zijn ambt als hogepriester volgens de wet van Mozes. Het is treffend dat het scheuren van zijn kleren juist op dat cruciale moment gebeurde. Daarmee ging de geestelijke functie van hogepriester over op de Here Jezus. Want korte tijd later offerde Hij Zich als het onbesmette en volmaakte Offerlam van God. En vanaf dat moment treedt Hij op als Hogepriester van een beter en nieuw verbond. Gods Zoon droeg in Zijn mensheid de toorn van God over de zonde weg (Hebr. 7-10).

Treffend zijn de woorden van de profeet Joël (2:12-13) die voor Kajafas en voor ieder mens gelden: *Scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.* God wil dat de mens Hem liefheeft met heel zijn hart.

GEBED

Bid voor veel bekeringen onder het Joodse volk - mag de rij van Joodse getuigenissen zich uitbreiden: <https://www.oneforisrael.org/met-messiah-jewish-testimonies/>



WIST JE DAT

Er in de Torah staat dat het bokje niet gekookt mag worden in de melk van de moeder? Dit voorschrift grote gevolgen heeft? Hieruit namelijk is afgeleid dat zuivel en vlees niet samen mogen gaan? Deze twee niet met hetzelfde gerei of in dezelfde keuken klaargemaakt mogen worden? Je in Joodse huizen daarom twee aanrechten of twee keukens vindt? Van potten, pannen, keukengerei, bestek en servies om die reden een vlees- en zuivelvariant nodig is? Er een lijst is met Kosjere winkels, restaurants en hotels in Nederland waar volgens Joodse spijswetten eten wordt bereid?

AGENDA

Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. Tijd: 19:30 uur Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/livestream>

INFO

Leuk om te weten en uit te proberen - Kosjere winkels, restaurants en hotels in Nederland: <https://www.nik.nl/kosjere-winkels-restaurants/>

'Israël in de brief aan de Romeinen' door Stef Looijen: <https://youtu.be/E1ce6kLJfKY>

FILMPJES

De kunst van het koosjer koken: <https://www.youtube.com/watch?v=2rO7Lfx4IVc>
'Hoffy's De Joodse Keuken' - eerste kookboek (uitgave 2020) van de Joodse Hoffman familie uit Antwerpen: <https://www.youtube.com/watch?v=aGq-kpJ7CVE>

JOODSE WITZ

Twee Joden discussiëren met elkaar over de vraag wat relativiteit betekent. Zegt de een tegen de ander: "Als je twee haren op je hoofd hebt is het weinig; als je twee haren in je soep hebt is het veel."

TOT SLOT

Onze hersenen zitten stampvol met sitcoms en topveertig-hits, terwijl de mensen uit Jezus' tijd hun hersenen vulden met psalmen, geschriften en gebeden die vaak ook gezongen of op een eenvoudige melodie opgezegd werden.

***Shavua tov & Adonai's zegen,
Marco en Hilda Sol***



INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.