

GOD BESTAAT

Op een dag sprak de keizer van Rome tegen een rabbi: 'Wanneer je mij wilt laten geloven dat jullie God bestaat, laat Hem dan eens zien!'

'Kom mee naar buiten, dan zal ik u overtuigen dat onze God bestaat,' sprak de rabbi. Buiten gekomen verzocht hij de keizer naar de hemel te kijken, maar de zon scheen zo fel dat de keizer zijn blik direct weer naar beneden sloeg. Daarop zei de rabbi: 'Eerwaarde keizer, de zon is slechts een dienaar van God en zelfs deze dienaar is te machtig voor u om naar te kijken. Hoe denkt u dan God Zelf ooit te kunnen zien?'



Bron: De mooiste Joodse verhalen, uitgeverij Verba