

## **TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE**

Een joodse kleermaker vestigde zich in een klein stadje en opende een winkeltje in de hoofdstraat. De bevolking van het stadje was echter niet gediend van Joden en een aantal inwoners hitsten hun kinderen op om de Jood uit te schelden.



Iedere morgen stond een groep kinderen voor de winkel van de Jood en scholden: “Jood, Jood!” De kleermaker raakte totaal van slag en in een van zijn slapeloze nachten broedde hij een plan uit. De volgende morgen, toen de kinderen weer verschenen om hem uit te schelden, riep hij hun toe: “Iedereen die mij vanaf vandaag uitscheldt voor Jood, krijgt een dubbeltje.” De kinderen begonnen enthousiast te schelden en hij overhandigde hun elk een dubbeltje.

Toen de kinderen de volgende dag weer klaar waren met hun gescheld, kwam de kleermaker glimlachend naar buiten en overhandigde hun elk een stuiver. “Helaas, een dubbeltje kan ik niet meer betalen, jullie moeten het met een stuiver doen.” Tevreden vertrokken de kinderen, een stuiver was immers beter dan niets.

Toen ze de volgende dag terugkwamen, gaf de kleermaker hun slechts een cent: “Waarom maar een cent? Twee dagen geleden gaf u ons nog een dubbeltje, gisteren een stuiver en nu slechts een cent!” De Jood bleef glimlachen en zei kalm: “Een cent is alles wat ik kan missen, dus graag of helemaal niet.” “U denkt toch niet dat wij hier gaan staan schelden voor een luizige cent?” “Nou, dan schelden jullie toch niet!” De kinderen verdwenen en kwamen nooit meer terug!

*Bron: De mooiste Joodse verhalen, uitgeverij Verba*