



# Nieuwsbrief

Interkerkelijke Groep Israël 28 januari 2021  
[www.interkerkelijkegroepisrael.nl](http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl)

*Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet.*

*Genesis 42:8*

Genesis beschrijft de geschiedenis van Abraham, de vader van het Joodse volk en de aartsvader van alle ware gelovigen. Zijn zaad (vleselijk nageslacht) is als het zand aan de oever van de zee, terwijl zijn geestelijke kinderen zo talrijk zijn als de sterren van de hemel. Des te opvallender is het dat de meeste hoofdstukken van Genesis niet aan Abraham, maar aan Jozef zijn gewijd! Zou dat zo zijn omdat Jozefs geschiedenis de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> komst van Davids Zoon, de Messias van Israël, beschrijft? In Jozef zien we schaduwbeelden van de Messias in relatie tot de verlossing van Zijn volk Israël.

Als er hongersnood uitbreekt, worden de broers van Jozef gedwongen om naar Egypte te gaan. Daar is nog koren. In Egypte komen zij oog in oog te staan met Jozef, hun broer. Jozef herkent zijn broers meteen, maar zij hem niet. Logisch want er zijn vele jaren voorbij gegaan. Jozef is een volwassen man geworden. En hij is opgenomen in de Egyptische cultuur - hij ziet eruit en gedraagt zich als een Egyptenaar in plaats van als een Hebreëer. De broers ontdekken pas dat het hun broer is als Jozef zichzelf bekend maakt. Als de bedekking weggenomen wordt!

In 2 Kor. 3:14-16 lezen we over een bedekking bij Israël. Een bedekking over hun hart, waardoor zij niet in de woorden van het Oude Verbond de Messias in Jezus Christus ontdekken. Paulus geeft nog een indicatie over deze 'blindheid' van Israël in verband met Jezus de Messias: *God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden (Rom. 11:8)*. Het is alsof Israël slapend is voorbijgegaan aan het optreden van de Here Jezus, aan Jesaja 53 en aan Zijn kruis en opstanding. Zij sliepen toen het Nieuwe Verbond werd gesloten en leven dus nog steeds onder de termen van het Oude Verbond.

Maar het moment komt dichterbij dat deze bedekking zal worden weggenomen. Als zij *Hem aanschouwen Die zij doorstoken hebben (Zach. 12:10)*. Dan zullen Zijn broeders Hem, de Christus, herkennen en over Hem rouw bedrijven (vgl. Openb. 1:7). Dat zal zijn bij de 2<sup>de</sup> komst van de Messias. Dan zal ook de rouwklacht veranderen in een reidans, in een loflied voor eeuwig. Wat een indrukwekkend moment zal dat zijn!

## **GEBED**

Bid voor Israël en voor de Gemeente, voor de tijden die komen gaan voorafgaand aan de 2<sup>de</sup> komst van de Messias. Volgens de Bijbel een tijd van verdrukking en vervolging.



## **AGENDA**

**Elke maandag- t/m vrijdagavond** - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk.  
Tijd: 19:30 uur Meer info: <https://christenenvoorisrael.nl/livestream>

**Zaterdag 30 januari** - Shabbatdienst Beth HaTikvah in Veenendaal met spreker Gerard Jansen. De live uitzending van deze samenkomst is te volgen via de link: <https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/kerkdienst-gemist/>

## **INFO**

Een prachtige schema om te overdenken met parallellen tussen het leven van Jozef en het leven van Jezus: <https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/53665-jozef-een-symbol-of-type-van-de-komende-verlosser-jezus.html>

## **FILMPJES**

Geniet van het prachtige lied Oceans / Lalechet Al Mayim door Sarah Liberman:  
<https://www.youtube.com/watch?v=NGOTgBL-b8A>

En van deze zeer boeiende documentaire over de uittocht uit Egypte door de Rode Zee: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GaQZb05By88>

## **WIST JE DAT**

Israël de handel in bont gaat verbieden? Dat er wel een uitzondering komt? Het bont dat gebruikt wordt voor religieuze doeleinden toegestaan blijft? De bonthoed (sjtreimel) die veel orthodoxe Joden dragen dus te zien blijft in de straten van Israël?

## **TOT SLOT**

*Israël is de bedding waardoor God de heilsgeschiedenis laat plaatsvinden en de gemeente van Christus is de voorbode van Gods koninkrijk.* *Ds. Poot*

**Shavua tov & Adonai's zegen,  
Marco en Hilda Sol**



**INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL** wil met haar website, wekelijkse e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan de verbondenheid van christenen met Israël.